



Strömstads Historieförening

Årgång 28 • Nummer 153 • Maj 2023



*För lång och
trogen tjänst!*

Minnesfond för Ulf Hansson



Strömstads Historieförening SHF har beslutat inrätta en stipendiefond för att hedra minnet av Ulf Hansson (1965-2022).

Ulfs insatser för vår förening kan inte nog överskattas. Med sin nyfikenhet kunde han borra i historiska skeenden genom att söka sig fram i litteratur, fotoarkiv och tidningstexter. Han var en synnerligen hjälpsam person och han hade dessutom en suverän förmåga att berätta inför publik på ett medryckande sätt.

Denna stipendiefond inrättas för elever vid Strömstads Gymnasium. Det är SHF:s ambition att stipendiet inte enbart skall gälla lokalhistoria utan även internationella perspektiv. Vi riktar oss till elever där historia och samhällsfrågor kan kopplas inte bara i själva undervisningen utan

också i aktiviteter inom t ex bild, dans, musik och andra kulturella sammanhang där historia och samhällsutveckling kan vara en viktig aspekt.

Tillsammans med företrädare för Strömstads Gymnasium inleder fonden sin verksamhet för skolåret 2023-2024. Fonden läggs upp som ett sparkonto i SHF:s namn och skall gälla inte bara för ett år utan kunna fortleva åren framöver. Utöver den grundplåt som SHF sätter in kommer vi att vända oss till olika intressenter i Strömstad med förhoppning om bidrag.

De SHF-medlemmar som redan nu vill stödja stipen-

diefonden med ett bidrag kan sätta in det på SHF:s bankgiro 5371-5389, märkt "Ulf Hanssons minne". Glöm inte inbetalarens namn.

Frågor om minnesfonden kan ställas till SHF:s representanter Åke Svanberg, 0705-933701 och/eller Erland Lundqvist, 070-6590531.

Förutom att hedra Ulfs minne skall stipendiet bidra till att ytterligare förstärka det allmänna och viktiga intresset för historia.

*Styrelsen Strömstads
Historieförening*



En val som skall styckas av arbetslaget.

Valfångstminnen

Senare i år planeras en vandringsutställning om valfångst.

Det var många personer från Bohuslän som deltog som valfångare i de antarktiska farvattnen i början av förra seklet.

Det är Tanum/Svenneby/Kville hembyggsföreningar som tillsammans med SHF har vaskat fram bilder, dokument och personliga

föremål som minner om det hårda och farliga arbetet längst ned på södra halvklotet. Det var Norge som var ledande nation i denna industri som utgick från Sandefjord.

Närmare information om plats och tid för utställningen bl a i Strömstad rapporteras på kommande möten och hemsidan.

Text: Åke Svanberg

Strömstads
Historieförening
nummer 153, årgång 28,
Maj 2023.
Södra Hamngatan 26
452 30 Strömstad

Redaktion

Åke Svanberg, Rolf Lindqvist,
Stefan Kihlberg, Åke Sundemar,

www.historieforeningen.se
www.facebook.com/historieforeningen

Foto omslag: Karikatyr av Rolf,
målad av Sinisha 2023

Tryck och produktion

Nordbloms Trycksaker AB
Hamburgsund, 0525-332 84
Papper 130 gr silk

Styrelsen

Ordförande
Sonia Svensson
070-2135220
svenssonsonia@gmail.com

Vice Ordförande
Åke Svanberg, 0705-933701
crosspoint@telia.com

Sekreterare
Maud Pelas, 073-918 31 81
maud.pelas@gmail.com

Kassör
Ingrid Sundemar, 0730-68 00 47
ingrid.sundemar@telia.com

Ledamöter
Stefan Kihlberg, Kristina Bengtsson,
Valeria Linc, Erland Lundqvist och
Håkan Särebörn

Suppleanter
Jan Smithoch Tomas Andersson

Medlemsavgift

195 kr för år 2023 BG. 5371-5389

479 Medlemmar

Nya medlemmar

Stefan Adamsson. Strömstad
Arvo Väli. Strömstad
Karin Torstensson. Strömstad
Elna Halvordsson. Strömstad

Lena Willig Nordblom. Fjällbacka
Jörgen Mittet. Strömstad
Lena Nordqvist. Strömstad
Ingela Olausson Strömstad
Claes Göran Carlsson Strömstad
Annika Strinnholm Härnösand

Anita Rylander Strömstad
Hans Baurmann Göteborg
Arne Johansson Uddevalla



Lena i full fart att koka och servera svenskesuppe på februari-mötet.

Skolbarn fick svenskesuppe

Historien om svenskesuppen, som mättade hundratusentals barn i krigets Norge, lockade ett stort antal åhörare till SHF:s februari-möte.

Bland de 100 som kom för att lyssna på Lena Willig Nordblom var en man som själv utspisats med soppan som barn.

-Snart är det ett år sedan Ryssland invaderade Ukraina. Det vi får höra ikväll har en direkt koppling till det som händer nu i vårt närområde, sa Åke Svan-

berg när han introducerade kvällens föredrag.

Det inleddes med att alla serverades en mugg soppa, som Lena kokat på havregryn och svartvinbärs-saft, en av tre varianter på svenskesuppe. De övriga var grönsakssoppa och ärtsoppa, populär eftersom det ingick köttbitar.

Att Fjällbackabon Lena Willig Nordblom intresserat sig för denna del av vår norsk-svenska historia är kanske inte så konstigt. Med hemifrån Smedjegatan i Strömstad har hon berättelser från kriget och hur hjemmefronten stöttades.



Skylt vid Margareta kyrkan i Oslo som berättar om svensk hjälpen.

Mamma hjälpte exempelvis till med att vidarebefordra kurirmeddelanden om kodord och kodnamn.

-Intresset för historia kom tidigt, sa Lena. Intresset för mat är också grundmurat, genom yrkeslivet i restaurangbranschen.



Norska skolbarn när de serverades den dagliga soppan under krigsåren.

Soppkok i kyrkan

Historien om svenskesuppen börjar i svenska kyrkans församling i Oslo. Kyrkoherde i Margareta-kyrkan, uppkallad efter en omtyckt svensk kronprinsessa, var Axel Weebe. Han lyckades utverka tillstånd från Quislingstyret att få servera soppa till barn som riskerade undernäring. Soppkoket i källaren under kyrkan, i centrala Oslo, växte snabbt. Frivilligarbetet skedde nästan dygnet runt och ångorna från tillagningen spred sig upp i kyrkorummet.

Efter hand blev utspisningen så omfattande att ytterligare lokaler fick sökas. Två fabriker, däribland Freias chokladfabrik, ställde upp. Hjälpinsatsen inspirera-

de också till soppkok på många fler platser i landet. Sammanlagt kokades som mest över 150 000 portioner per dag.

Kanna på kälke

Barnen serverades vid köken eller kom och hämtade kannor med soppa till sina klasser.

Jens Sundbye, bosatt i Strömstad men uppvuxen i Oslo, berättade om hur han och hans kamrater hämtade soppan med kärra eller kälke till olika adresser. När tyskarna la beslag på skolorna fick undervisningen ske i privata hem. Föräldrarna turades om att erbjuda klassrum. Sopptransporten kunde ta sin tid.

-Vi slapp ju undervisningen

då...

Jens Sundbye hjälpte för övrigt som 7-8-åring till med att transportera meddelanden som skrivits ned efter avlyssning av förbjudna radiosändningar.

-Om tyskarna stoppade mig skulle jag svälja lapparna. Men så skedde aldrig.

Bleckburkar

Svenskesuppen äts i bleckburkar, återvunna konservburkar som dinglade på barnens ryggsäckar. Burkarnas botten var räfflade.

-Så man kan tänka att det rasslade en hel del när barnen skrapade i sig det sista, påpekade Lena och berättade en rörande historia från utspisningen en lördag: En pojke hittade en rejäl köttbit i sin portion. Han

sparade biten och tog den med sig hem till familjens söndagsmiddag.

Svenskesuppen var långt ifrån den enda svenska hjälpen. Totalt sändes 65 000 ton livsmedel till Norge. Största kvantiteten var socker. Små paket med mat och förnödenheter distribuerades till skolbarn inför loven. Det ordnades också klädinsamlingar, där kyrkoherdefru Ulla Weebe särskilt månade om spädbarnen.

”Lemmehus”

Svenska monteringsfärdiga tvåfamiljshus, i Norge kallade lemmehus, sändes till bombade norska städer som Narvik.

-Husen var så bra att de efter kriget köptes in till Norge, sa Lena Willig Nordblom.

Från 1942 samordnades Norgehjälpen på ideell basis av tre stora svenska organisationer, LO, SAF och KF.

-Det var en otroligt massiv hjälpkampanj.

Villkoret från ockupationsmakten var att hjälpen inte skulle nå hemmefronten, men ”gutta på skauen”

(grabbarna i skogen) fick på något sätt ändå del av den...



Jens Sundbye intervjuades av Jan Smith om livet med svenskesuppe under kriget.

Tack från Norge

Upplevelserna under krigsåren har Axel Weebe berättat om i sin Krigsdagbok 1940-45, utgiven 2001.

Tacksamheten för svenska insatser har manifesterats på olika sätt genom Norges Tack. Ett uttryck för det är svensknorska samarbetscentret Voksenåsen vid Oslo.

Barnens Tack till Margareta kyrkan uttrycktes genom en insamling som bekostade fyra kyrkofönter. De förstördes i Breiviks terrorattentat 2011.

Text: Ann-Katrin Eklund

Foto: Åke Svanberg

SÅ KOKAS HAVRESUPPEN

Lenas recept på havresuppe för fyra personer:

1 dl havregryn

1 liter vatten

1 dl oblandad röd saft, t ex blandsaft eller svartvinbärs saft

¼ tsk salt

Koka upp vattnet med gryn och salt.

Låt småputtra på låg värme ca 30 min. Grynen ska koka sönder.

Tillsätt saften och koka upp på nytt.

Klart!

Tomas Andersson fick blixtkallas till årsmötet då ordinarie föreläsare blev sjuk. Nu berättade han om del två av historien om Bohuslän.



Bohusläns historia del 2

Under årsmötet fick vi en berättelse av Tomas Andersson om Bohusläns historia del två, som han är på väg att ge ut i vår.

Tomas hade blixtkallats då ordinarie föreläsare Jan Nilsson måste ställa in pga sjukdom.

Tomas beskrev en del aplock ur boken som han skriver om. Svårigheter har varit hur han kan sovra i historia och vad som är specifik historia från Bohuslän. Pehr Kalm resa i Bohuslän får utrymme i boken. Sillfisket och sillens betydelse för Bohuslän lämnas det plats för. Han speglar också kulturer som skall enas i Bohuslän från Norge,

Sverige och Danmark med början 1658 efter freden i Roskilde. Det tar några år innan freden blir färdig förhandlad av parterna efter kriget. Första tankarna är att göra Göteborg till huvudstad i Sverige. 1660 börjar uppgörelsen ta form och huvudstaden Göteborg är då inte aktuell längre.

Adelsmännen i Bohuslän är få och speciella. Det danska inslaget i adelns ätter är stort, hur skall man då förhålla sig till Sverige som fosterland? I boken kommer vi att få läsa om Margareta Hvitfeldt som har stor betydelse i Bohusläns utveckling. Hon regerar sitt Sundby, ett enormt gods. Rutger von Aschenberg får

vi också läsa om i historieboken.

Tomas skriver också om vad som hände med officerare, kungligheter och vanliga människor efter skottet i Halden då Karl XII dödades.

Den här boken, liksom del 1, behövs bland historieböcker. Bohuslän har kommit på undantag när det gäller historieböcker. Jag ser med spänd förväntan fram mot del 2 av boken Bohusläns historia, förmodligen lika intressant som del 1 är.

Tack Tomas för ditt arbete med böckerna! Den som väntar på nåt gott.....

Text: Sonia Svensson

Foto: Stefan Kihlberg



*En glad och rörd Rolf fick bli ta emot denna
målning som tar fram viktiga saker i hans liv.*

Tack Rolf för alla SHF-år!

För drygt ett kvartssekel sedan tog Rolf Lindqvist initiativ till Strömstads Historieförening, en framgångssaga i Strömstads föreningsvärld.

Nu har Rolf tackat för sig och lämnat ordförandeskapet.

-Ett underbart jobb att få leda denna förening i alla dessa år. Det har varit en fröjd, summerade Rolf Lindqvist på årsmötet då han, av hälsoskäl, valde att inte ställa upp för omval till posten som ordförande.

Han har lämnat ledningen för en välmående förening. Antalet medlemmar har nått 475 personer.

Program och medlemsantal har utvecklats mycket sedan starten 1996 då Rolf Lindqvist bjöd in historiefintresserade till ett möte på Strömstads stadsbibliotek.

Han ville trappa ned sitt engagemang i fotbollen, som dittills tagit mycket tid och kraft, och ägna sig åt ett annat intresse: Historia. -Men jag hade ingen att snacka historia med. ”Starta en förening”, sa Tomas.

Start med 13

Sagt och gjort. Förslaget från vännen Tomas Andersson, för övrigt nyinvald i SHF-styrelsen, föll väl ut. 13 personer kom till stadsbiblioteket, föreningen bildades och alltfler anslöt sig.

-Det är en fantastisk resa vi varit med om allihopa. Det är vi medlemmar som skapat denna förening, framhöll Rolf och påminde om gemenskapen och glädjen i att samlas med intresset för historia i centrum.

-Tack så mycket för mig, avslutade han.

Åke Svanberg, vice ordförande, underströk att föreningen inte hade haft 475 medlemmar utan Rolf Lindqvists insats. -Som gjort den till Strömstads största och mest livaktiga förening.

-Du har alltid varit en vitamininjektion i vårt arbete, sa Åke och betonade att Rolf, förutom ordförandeskapet svarat för en mängd praktiska uppgifter, alltifrån utdelning av föreningsstämman i sitt område till inköp av blommor till uppvaktningar och ansvar för att larma av och på vid möten.

Rörd

-Du har varit min sidekick i arbetet med tidningen och du har, snäll och ambitiös som du är, alltid ställt upp när någon frågat om något. Du har varit vårt allt-i-allo.

Vi har blivit bortskämda! Som avskedsgåvor från föreningen fick bokmalen Rolf i fjol utkomna Präster-na av Gunnar Wetterberg, en av många namnkunniga föreläsare som SHF bjudit in under årens lopp, och ett presentkort i bokhandeln.

Herrejösses!

Åke Svanberg och nya ordföranden Sonia Svenson räckte också över ett paket som visade sig innehålla ett porträtt av Rolf Lindqvist signerat Strömstadskonstnären Sinisha Bozunovic, som på pricken fångat både glimten i ögat, leendet och därtill i symbolisk form viktiga ingredienser i Rolfs liv; historia, fotboll och snus.

-Herrejösses! Ojoj, sa en glad och rörd avgående ordförande.

Text: Ann-Katrin Eklund

Foto: Stefan Kihlberg



Tage Ödlund avtackades efter långvarigt arbete i styrelsen av Rolf Lindqvist

Nya SHF-styrelsen

På årsmötet i mars blev det klart med styrelsefrågan för innevarande år.

Avgående ledamöter var Rolf Lindqvist, Tage Ödlund och Christina Moosberg.

Ny styrelse är: Sonia Svenson (ordf.), Åke Svanberg (v. ordf.), Ingrid Sundemar (kassör).

Ledamöter: Erland Lundqvist (nyval), Håkan Särebörn (nyval), Kristina

Bengtsson, Maud Pelas, Valeria Linc. Stefan Kihlberg. Suppl.: Tomas Andersson, Jan Smith.

Revisorer: Bengt-Åke Björk och Stefan Meyer.

Valberedning: Åke Sundemar, Gert Carlsson och Teslow Naess.



De anställda kämpade för att få fram ersättningsjobb och bl a arrangerades en bussresa till Stockholm med demonstration på Sergels Torg och uppvaktning av Electrolux-ledningen. Foto STNB.

Electrolux: Dråpslaget om nedläggning av fabriken i Strömstad

I november 1972 gjorde Wallenbergsfären genom Electrolux sitt intåg i Strömstad. Företaget köpte den konkursfärdiga Facit-koncernen, där Original-Odhners fabriksanläggning i Myren ingick.

Det var verkstadsklubbens ordförande Rolf Karlsson som per telefon tipsade VD Hans Werthén att låta Electrolux etablera sig i Strömstad. Det samtalet räddade sysselsättningen för 440 personer och blev årets julkapp i Strömstad.

Nya arbeten skapades

Nya arbetsuppgifter skapades genom att tillverkningen av spisfläktar startades, detaljer formsprutades och en efterfrågan på skrivmaskiner gjorde att en ny lina sattes upp. Expansionen



Under 1970-talet var det full fart på Electrolux i Strömstad och då tillbyggdes bl a det stora plåtklädda höglagret.

krävde ytterligare lokaler och under 1974 tillbyggdes det stora plåtklädda höglagret närmast järnvägen.

Orosmoln

Men ingen lycka varar för evigt, konjunkturerna växlar och under 1978 började företaget få exportsvårigheter. Men utvecklingen gick ändå hyggligt framåt och så sent som 1987 kunde företagsledningen konstatera att det var det bästa året hittills i Strömstad och personalstyrkan hade ökat till 335 personer.

Facklig kamp

Vid Sovjetunionens påbör-



jade sönderfall skapades en överhettning i många industrier med brist på personal men det vände återigen nedåt. Under hösten 1989 hade efterfrågan i Strömstadsfabriken minskat betydligt.

Verkstadsklubben med Rolf Karlsson i spetsen kämpade nu för att försöka rädda upp situationen. Bl a arrangerade de anställda

en bussresa till Stockholm och direkta samtal med Electrolux koncernledning där de framförde sina krav på att företaget skulle ta fram ersättningsjobb. De anställda genomförde också en demonstration på Sergels Torg i Stockholm för att få publikt stöd. Ansträngningarna var dock förgäves och så lagom till julen 1989 kom dräpslaget att Electroluxfabriken i Strömstad skulle avvecklas och 280 personer blev därmed utan jobb.

Text: Åke Sundemar

Källa: Strömstads Tidning, Wikipedia

need a compact refrigerator for only 85 gns ?

Electrolux "25"



the only refrigerator of its kind . . .
gives big refrigeration in a little space!

for small homes, flats, weekend shacks, business and professional offices, hotel rooms, caravans, boats.

- Modern square built-in look
- Amazing storage capacity
- 5 sq. ft. adjustable shelf space
- Door racks, butter compartment
- Two ice drawers in freezer
- Bend-high rubber topped covers in optional colours
- Trigger door handle
- Gleaming cream or white exteriors
- Absolutely noiseless operation
- Exceptionally low running costs
- Freezing unit guaranteed 5 years
- Automatic temperature control on electric, gas and LP model
- Vegetable bin in electric model

See Electrolux "25" and full range of larger models (including Electrolux 101 and Electrolux 104) at Electrolux dealers or Electrolux Branches throughout Australia.

For Electric, Gas, LP Bottled Gas
or Kerosene operation

ONLY **85** GNS.*
2.5 CUB. FT.

Capital City Price
or easiest terms
(10 gns. extra for
Bottled Gas
Operation)

DISTRIBUTORS:

New South Wales: Queensland: Victoria: South Australia:—

Merchandising: Curtis & Company Ltd. (Sydney) Delprat & Company Ltd.

Western Australia:—Melbourne and Victoria: Belgard & Co. Ltd.

Perth:—Tasmania:—C. Stewart & Co. Launceston. —Prest's Electric Services.

Axel Wenner-Gren: Från Uddevalla till global finansman



*Axel Wennergren (1881 – 1961) föddes i Uddevalla
och blev en global industriledare.*

Axel Wenner-Gren föddes år 1881 i en välbärgad familj i Uddevalla. Han kom så småningom att bli världsledande företagare med bl a Electrolux.

Efter de första skolåren i Uddevalla fortsatte han sina studier i Tyskland och Amerika. Han visade sig ha egenskaper som organisatör, järnvilja, arbetsam, och försäljningsgeni. När Axel vid 26 års ålder var i Wien och såg den första industriellt producerade, men otympliga dammsugaren, föddes idén om en egen tillverkning av en mindre, lättare och billigare maskin. Detta kom att bli grunden till företaget Electrolux där Axel blev majoritetsägare.

Världsledande

När han i mitten av 1920-talet byggt upp ett internationellt storföretag med dammsugare insåg han att företagen skulle kunna producera även andra produkter för hushållen. Isskåp hade dittills använts för förvaring av livsmedel. Svensk sjöis sågades och förvarades i islador, där isen täcktes



Med en lätt dammsugare för hushållsbruk och nyskapande kylskåp byggde Axel Wenner-Gren upp ett världsimperium.

med sågspån.

Två teknologer Baltzar von Platen (1898-1984) och Carl Munters hade i sitt examensarbete lyckats lösa kylskåpets idé. År 1924 förvärvade Electrolux rättigheterna att skapa ett ljudlöst, hållbart absorptionskylskåp utan rörliga delar. När kylskåpet 1925 ställdes ut i London uppfattades det som en vetenskaplig sensation. Under andra världskrigets exportsvårigheter forskade man på nya produkter och 1940 kunde man presentera köksmaskinen ”Assistent”, som alltsedan dess finns i svenska hushåll.

Nazianklagelse

Under 1930-talet hade Axel Wenner-Grens expansion gjort honom till en av världens rikaste män. Han hade goda kontakter med Herman Göring i Nazityskland och även politiska ledare i England och USA. Hans försök att medla och avvärja det kommande världskriget slog dock helt fel. Istället blev han svartlistad av amerikanska regeringen för nazisympatier (vilket aldrig blev bekräftat). Han bosatte sig nu på sitt gods i Bahamas.

Nya projekt

Efter kriget återvände Wenner-Gren till Sverige och engagerade sig bl a i monorailsystem, tågbanor som går på skenor över stora pelare. En sådan Alweg-bana byggdes första gången på Disneyland i USA. Inte heller intresset i datorbranschen blev en kommersiell framgång. 1956 såldes Electrolux till Wallenberg och när Axel dog 1961 hade hans förmögenhet skingrats.

Text: Åke Sundemar:

*Källa:
Electrolux- en samsaga. Sven Gurt*



Ingrid Wallberg, kvinnlig arkitektpionjär

Ingrid Wallberg deltog i ett projekt om ny stadsplan för Strömstad 1914.

På vårt månadsmöte i april fick vi lyssna till författarinnan Anne Brügge som skrivit en prisad bok om Ingrid Wallberg, Sveriges första kvinna som drev eget arkitektkontor.

Som 19-åring gifte hon sig med Göteborgsarkitekten och stadsplaneingenjören

Albert Lilienberg. Genom att assistera honom i hans arbete kom hon att tillskansa sig mer och mer kunskaper i sin dröm att själv bli arkitekt.

Strömstads stadsplan

De presenterade redan 1913 gemensamt en fiktiv stadsplan som presenterades på Chicagoutställning

där de vann tredje pris. År 1914 gjorde de en stadsplan – en parkstad – som presenterades för Strömstad stadsfullmäktige. Ingrids kommentar till denna presentation framgår av ett bevarat brev – ”det verkade Grönköping” – och stadsplanen blev (tyvärr) aldrig genomförd.

Paret var bosatta på herr-



Många hade kommit för att lyssna på Anne Brügge och hennes föredrag om kvinnliga arkitektpionjären Ingrid Wallberg.

gården Stora Gårda i Örgryte och där föddes sonen Björn 1917. Men äktenskapet med Albert var olyckligt och de skildes 1926. Ingrid åkte då till sin syster Lotti i Paris. Lotti var gift med en bror till den numera världsberömda arkitekten Le Corbusier och Ingrid kom att arbeta i dennes ateljé och tog till sig av hans funktionalistiska idéer. Ingrid samarbetade därefter med bl.a. HSB för att utforma, moderna, ljusa, funktionella lägenheter och ritade även många privatbostäder som hyllas idag.



Anne Brügge avtackades av Kristina Bengtsson

Köpte Kragenäs herrgård

Detta arbete kom hon att fortsätta med hela livet samtidigt som hon också var VD för familjens bolag i Halmstad, Slottsmöllan. Slottsmöllan tillverkade bl.a. maskinfilt för tillverk-

ning av tidningspapper och för att skapa arbetstillfällen för kvinnor i glesbygd, köpte hon 1960 Kragenäs herrgård. Där fick ett tiotal kvinnor från trakten arbete med att syna och laga skador i filten.

Ingrids liv var ständigt fyllt av arbete och Anne tror att hennes arbetsnarkomani mycket berodde på att hon ständigt sörjde sonen Björn, hennes enda barn, som omkommit i en tragisk skjutolycka när han bara var 17 år. Ingrid dog 1965, 75 år gammal.

Text: Kristina Bengtsson

Foto: Stefan Kihlberg



Resa till Kinnekulle.

Husaby källa, där Olof Skötkonung enligt traditionen blev döpt och blommande ramslök är bara några av sevärdheterna på resan.

Lördagen den 20 maj ordnar SHF med resa till Husaby kyrka och källa, - vi blir guidade på plats.

Alldeles intill ligger grottan för Sveriges sista grottmänniska. Håkan Särebörn är med på resan och berättar för oss förhållandena med vår sista grottmänniska. Vi besöker ett annorlunda museum som har namnet Källes Rekordmagasin.

Resan till Vara ägnas åt historien kring Andrés resa till Nordpolen. Den resan har nämligen en speciell koppling till Vara.



Lunch tar vi vid Bergsgårdens restaurang på Kinnekulles högplatå. Där kan man äta buffé eller dagens rätt, restaurangen har görgo mat. Vill man äta matsäck finns plats utanför med en häftig utsikt över Väneren.

Anmälan till deltagande gör vi genom att sätta in resekostnaderna på SHF:s bankgiro 5371-5389 senast den 7 maj.

Glöm ej skriva inbetalarens namn!

Bussen avgår kl 09.00 från sjukhusparkeringen. Vi kommer hem vid 18-tiden.

SHF subventionerat pris per person 250 kronor. I priset ingår resa, guidning och entré.

Välkommen till en innehållsrik resa där ramslöken står i blom!

[Resegruppen](#)



Boktipset

När kriget kom till Lyckhem

Allt började med en trälåda där journalisten och författaren Britt-Marie Mattssons farmor hade sparat de viktigaste breven från sina syskon i Amerika.

Dessa brev kom att bli en bas till denna dokumentära roman som bygger på Britt-Marie Mattssons egen släkthistoria.

Romanen tar avstamp i Bohuslän. Året är 1916 och i det nybyggda huset "Lyckhem" bor författarens farmor och farfar, Frida och Oscar, tillsammans med Fridas mor. Ute i Europa rasar "Det stora kriget" och för paret blir kriget verkligt då kroppen av en ung engelsman flyter i land i närheten av deras hus. Längs med Bohuskusten flöt det denna sommar i land många lik efter unga män som omkommit i det så kallade Skagerackslaget.



Över 8000 personer dog i slaget.

Parallellt med berättelsen om Lyckhem får vi följa Fridas syskon som emigrerat till Amerika. Syskonen kom att få ett hårt liv i stålindustristaden Gary i Indiana. När första världskriget bryter ut får de det ännu tuffare. Som immigrant i Amerika blev du sedd på med misstänksamhet.

Fridas brorson, Arthur som är född i Amerika, ville visa att han är värdig sitt nya hemland och en sann patriot. Så han tar värvning och hamnar i skyttegravarna

på Västfronten i Europa. Det som verkligen lyfter denna berättelse är tidskildringen. De små detaljerna från livet och tillvaron gör att det blir en mycket intressant historisk berättelse som fångar tidsandan på ett ypperligt sätt.

[Linda Oderbrant,](#)
[Strömstads stadsbibliotek](#)

Titel: När kriget kom till Lyckhem
Författare: Britt-Marie Mattsson
Utgivning: Piratförlaget, 2014

Kommande möten



MÅNADSMÖTE

VANDRING VID OLSBORG BULLAREN

Onsdag 3 maj.
Samling STD museum kl. 17.45
Samkörning.

MÅNADSMÖTE

KAFFE & VÅFFLA

Onsdag 7 juni klockan 19.00
Friluftsmuseet Strömstad

MÅNADSMÖTE

KAFFE & VÅFFLA

Onsdag 5 juli klockan 19.00
Statarlängan Blomsholm

MÅNADSMÖTE.

VANDRING GREBY HANDELSPLATS

Onsdag 2 augusti. Guide: Kristina Bengtsson.
Samling STD museum kl. 17.45.
Samkörning.

MÅNADSMÖTE

FRÅN VATTENTUNNA TILL RENINGSVERK

Onsdag 6 september.
Folkets Hus kl. 19.00.
Föreläsare: Margareta Nordström.

MÅNADSMÖTE.

FASANFULLA UTVANDRINGEN

Onsdag 4 oktober.
Folkets Hus kl. 19.00.
Föreläsare: Mats Erasmie.

Vi sponsrar Strömstads Historieförening

