



# Strömstads Historieförening

Årgång 27 • Nummer 148 • Februari 2022

**Klara Hall frälsningssoldat**

**Polisens framväxt**

**Covid-problem**



# Dags igen – tyvärr...

*”Det ska fan vara teaterdirektör”, myntade August Blanche 1848. Ett ofta travesterat uttryck som passar in också på vår planering inom SHF.*

Just när vi trodde att pandemin kommit under kontroll hamnade vi återigen med kraftigt ökande smittspridning. Med mycket kort varsel var vi därför tvingade att ställa in årets första månadsmöte. För att ändå ge en inblick i Ingegerd Johanssons verksamhet har Ann-Katrin Eklund intervjuat Ingegerd där hon bl a talar om sin familj och uppväxt (se sid. 6-7). Vi hoppas också kunna återkomma till föredraget med Ingegerd och vännen Margareta ”i Bönn” vid senare tillfälle i år.



*Omicron-viruset har fått en kraftigt ökad spridning i hela världen och osäkerheten om utvecklingen är stor.*

I dag är det ingen som vet hur det muterade omicronviruset utvecklas och därför vet vi inom SHF lika lite när och hur vi kan återuppta planerade aktiviteter. För ytterligare information ber vi alla medlemmar hålla uppsikt på vår hemsida [www.historieforeningen.se](http://www.historieforeningen.se) och/eller [www.facebook.com/historieforeningen](http://www.facebook.com/historieforeningen).

Vi lovar dock att jobba energiskt för att se till att vår medlemstidning kommer ut som planerat också i fortsättningen.

Vi är särskilt glada över att föreningen, trots pågående pandemi, kan registrera allt fler nya medlemmar som ni ser här nedan. Så, alla nya och gamla medlemmar, håll ut!

*Text: Åke Svanberg*

## Nya medlemmar

Dan-Olof Lindqvist	Strömstad
Agneta Lindqvist.	Strömstad
Sven Nilsson.	Strömstad
Cecilia Gjording Johansson	Strömstad
Tove Skoog.	Strömstad
Wessel Thorsen.	Strömstad
Susanne Jonsson	Strömstad

# SHF agenda 2022

- 2 februari**      **När kyrkorna i Bohuslän blev svenska.**  
Martin Berntson
- 2 mars**            **Norska krigsbarn fick Svenskesuppe.**  
Lena Willig Nordblom
- 6 april**            **Kungsvägen genom Norra Bohuslän**  
Kristina Bengtsson
- 4 maj**             **Vandring Grebbestad**  
Eva Kihlberg
- 1 juni**             **Kaffe & Våffla**  
Friluftsmuseet
- 6 juli**             **Kaffe & Våffla**  
Statarlängan Blomsholm
- 3 augusti**        **Historisk vandring i Lur**  
Kristina Bengtsson.
- 7 september**    **Kosters historia.**  
Douglas Lipkin
- 5 oktober**       **Ulf Hansson berättar!!**  
Ulf Hansson
- 2 november**     **En udda historia  
Från vattentunna till reningsverk**  
Margareta Nordström
- 7 december**    **Kåseri / Historiemästarna**  
Ulf Hansson/Jan Andersson

Strömstads  
Historieförening  
nummer 148, årgång 27,  
Februari 2022.  
Södra Hamngatan 26  
452 30 Strömstad

## Redaktion

Rolf Lindqvist, Tage Ödlund,  
Stefan Kihlberg, Åke Svanberg,  
Åke Sundemar,

shf.red@historieforeningen.se  
www.historieforeningen.se  
www.facebook.com/  
historieforeningen

**Foto omslag:** Målning av Gustav  
Cederström 1886, den kvinnliga  
soldaten Booth framträder på  
krog. Göteborgs Konstmuseum.

## Tryck och produktion

Nordbloms Trycksaker AB  
Hamburgsund, 0525-332 84

Papper 130 gr silk

## Styrelsen

Ordförande  
Rolf Lindqvist, 073-963 99 93  
rl.lindqvist@telia.com

Vice Ordförande  
Åke Svanberg, 0705-933701  
crosspoint@telia.com

Sekreterare  
Tage Ödlund, 073-143 30 75  
tageodlund@gmail.com

Kassör  
Ingrid Sundemar, 0526-253 01  
ingrid.sundemar@telia.com

Ledamöter  
Stefan Kihlberg, Christina  
Moosberg, Maud Pelas, Valeria Linc.  
Suppleanter  
Kristina Bengtsson, Ulf Hansson

## Medlemsavgift

195 kr för år 2022 BG. 5371-5389

472 Medlemmar



Det segrande laget i historietävlingen med Kristina Bengtsson, Tomas Andersson och Bengt Samzelius.

## Svårt men roligt...

*Historieföreningens traditionella månadsmöte i början av december drog som vanligt en månghövudad publik.*

Kaffe, lussebulle, pepparkaka och clementin stod på borden i Folkets Hus. Trots en bitande kyla och iskalla vindar var man inte rädd att ge sig ut och fylla lokalen.

Föreningens ordförande Rolf Lindqvist hälsade alla hjärtligt välkomna och berättade lite om nuvarande

och kommande verksamhet. Traditionella månadsträffar, veckoträffar och några studiecirkel håller det hela igång. Till kvällens underhållning bjöds på en lite knivigare frågesport och kåseri

Jan Andersson och Jan Nilsson hade som vanligt satt ihop ett finurligt frågepaket. I år var det lite mer allmänbildande frågetyper men även historia ingick. Många av frågorna var uppdelade i flera steg där lagen fick välja svårighetsgrad.

Fyra lag med tre deltagare slog ihop sina kloka huvuden och kämpade med svaren. Det segrande laget blev Kristina Bengtsson, Tomas Andersson och Bengt Samzelius.

### Sann julskräna

Ulf Hansson kan nästan kallas för skrönornas oöverträffade mästare. I år presenterade han berättelsen om på vilket sätt ett litet barn kunde aktivera i stort sett hela amerikanska försvarsmakten i juletid. Ett litet barn råkade slå in en



*Maud Pelas utsågs till årets SHF:are 2021.*

siffror fel på telefonen och hamnade hos jourhavande militärbefälhavare. Avsikten var att ringa till tomten och fråga efter julklappar. Historien växte och snart var man överhopade med telefonsamtal från barn. De som agerade vid telefonerna var pensionerade militärer.

## Årets SHF:are

För att kunna hålla verksamheten flytande behövs många medhjälpare. Rolf Lindqvist tackar de som under året hjälpt till med olika saker i samband med

verksamheten med en gåva.. En medlem som oegennyttigt ställt upp med olika typer av hjälp är Maud Pelas som korats till årets SHF-are. Avslutningsvis var det dragning på det lotteri som sålts vid entre´n innan besökarna tillönskas en god jul., ett gott nytt år och välkomna tillbaka den 12 januari 2022.

*Text och bild: Tage Ödlund*

## Cafévårdar 2022

- 7 feb Jimmy Blomqvist  
073-515 00 18
- 14 feb Ulf Hansson  
073-065 88 92
- 21 feb Reidar Hilmersson  
072-318 96 93
- 28 feb Bengt-Åke Björk  
070-570 54 11
- 7 mar Maud Pelas  
073-918 31 81
- 14 mar Håkan Säreborn  
073-567 55 61
- 21 mar Rolf Lindqvist  
073-963 99 93
- 28 mar Kent Almqvist  
070-558 77 94
- 4 apr Solveig Gerdin  
Ericson  
0526-159 68
- 11 apr Tage Ödlund  
073-143 30 75
- 18 apr Stängt**
- 25 apr Jimmy Blomqvist  
073-515 00 18
- 2 maj Ulf Hansson  
073-065 88 92
- 9 maj Reidar Hilmersson  
072-318 96 93
- 16 maj Bengt-Åke Björk  
070-570 54 11
- 23 maj Maud Pelas  
073-918 31 81
- 30 maj Håkan Säreborn  
073-567 55 61

Glad sommar!!



*Ingegerd Johansson från Krossekärr vid Grebbestad och, till höger, Margareta "i Bönn" från Hamburgsund lyfter med text och musik fram kvinnorna i Bohuskustens historia. De båda har samverkat i årtal, även i arbete mot kärnkraft, för fred och flyktingar. Foto: Tommy Carlsson*

## Farmor gav berättarglädje

*Farmor Hansine från Kråkerøy var bra både på att lyssna och berätta.*

*-Min fröken sa att jag ljög när jag fabulerade om sådant jag sett, men farmor lyssnade, säger Ingegerd Johansson, författare som lyfter fram kustens kvinnor.*

Ingegerd Johanssons släkt-historia rymmer en hel del svensknorsk historia. Hen-

nes farfar var en av många svenskar som korsade gränsen för att söka arbete i Norge. Farfar anställdes på Saugbrugs träförädling i Sarpsborg. På kontoret arbetade Hansine, vars far var skeppare och seglade på Sydamerika.

När unionskrisen hotade att leda till krig mellan brödrafolken kallades farfar hem till Gesäter i Dalsland. Hans far var rädd för att han och sonen skulle

tvingas strida på olika sidor. Farfar kom hem med hustru och två barn och det blev trångt i stugan på gården.

Efter farfars död togs gården över av en son, Ingegerds pappa. Han utvecklade dock astma och doktorn rådde honom att lämna lantbruksmiljön.

På så sätt blev fyraåriga Ingegerd bohuslänska. Med till det nya hemmet i Saltkällan följde farmor Hansine, som nyfikna och



livet i ett bobuslänskt kustsambälle under andra världskriget är utgångspunkten i Ingegerd Johanssons romanserie. Kanske blir det en sjätte bok. Foto: Ann-Katrin Eklund

pratglada flickan Ingegerd fick behålla till tolv års ålder.

## Tröjornas mönster

Det Ingegerd hört farmor och andra i en äldre generation berätta är en del av de kunskaper och insikter hon omsatt i sitt författarskap. Hon vill gärna förmedla berättelsers olika nivåer. -Jag är alltid nyfiken på det som finns bakom. Det finns alltid mer än en sanning, en berättelse under. Om släkthemligheter, samhället, sedvänjor.

Ylletröjornas mönster formades inte bara för att glädja ögat. Mönstret kunde också bidra till att

identifiera en drunknad fiskare eller sjöman. Att pandemin begränsat möjligheterna att möta människor upplever Ingegerd Johansson som lite förlamande i arbetet, även om hon som alltid samlar berättelser, läser – och skriver. Hela tiden, utan att alltid veta vad det blir av texterna. Förutom skönlitterära texter medarbetar hon i MCM Classic. Kört MC har hon gjort sedan 1969 och upplevelser på turer har återgetts i två böcker.

## Musiken fördjupar

Tillsammans med gamla vännen Margareta Johansson, sångerska, musiker och

kompositör, har hon satt samman program med text och musik. Kvinnan på kusten, på temat historien sedd med kvinnoögon, är ett program som SHF tvingats ställa in två gånger. I väntan på att det kan ges kan albumet *Med fötterna på urberget* ge smakprov på Margareta Johanssons musik och texter, sjungna på dialekt.

-Hennes melodier ger en fördjupad förståelse av det som kan vara svårt att klä i ord, berömmar Ingegerd Johansson.

Musik kan väcka känslor och associationer.

*Text: Ann-Katrin Eklund*



## Kapten Klara Hall.

(En fånge för Kristi namns skull.)

*Klara Hall  
kämpade hela  
sitt liv för den  
kristna tron.*



# Klara Hall:

## Frälsningssoldat i Strömstad mördades i Boxarupproret

*Frälsningsarmén bildades år 1865 i London av William Booth, men ingen kunde då ana att det skulle bli en världsomspännande rörelse.*

Det var svenska Hanna Ouchterlony som vid sin vistelse i England anslöt sig till "The Salvation Army". När hon sedan år 1882 återvände till hemlandet hade hon med sig en fullmakt, som arméns högste chef i Sverige.

Fem år senare kom den nya rörelsen till Strömstad med kapten Klara Hall och löjtnanterna Anette Andersson och Hanna Larsson. Det var i sanning tre oförskräckta frälsningskvinnor, som av myndigheterna sågs som samhällsfarliga. Frälsningsarmén framträdde med devisen "Eld och Blod" på banéren till bullrande musik och de röda tröjorna blev till röda skynten för rättvisans väktare. Kvinnor



*Kårens samlingslokal i Strömstad.*

som ledare var också något nytt och främmande, vilket väckte särskild misstro. Frälsningsarmén fick därmed svårigheter att hitta en samlingslokal för sina möten. Under den första tiden samlades man i Missionshuset på Slotteberget och i en lokal hos tunnbindare Nilsson på Fredrikshaldsvägen. Det var först år 1931 som man slutligen kunde flytta in i den f.d. badintendenten Berghels villa vid Spruthusplatsen, som än idag är kårens samlingslokal.

## Förbjöd möten

Frälsningsarmén var spännande och något nytt den första tiden och drog massor av folk till sina möten. Det skapade problem för stadsfiskalen, som lade ned ett föga berömvärt nit, när det gällde att trakassera arméfolket. Han förbjöd deras kvällsmöten efter kl. 8, den tidpunkt de brukade börja sina möten.

Därmed trodde han sig ha satt stopp för rörelsen, men Klara Hall var en målmedveten kvinna och kringgick dock det formella beslutet



*Den folkliga resningen "Boxarupproret" i Kina ledde till tusentals dödsoffer, bl a svenska missionärer.*

genom att göra sammankomsten till ett privat möte.

Till de offentliga mötena kom även illasinnade personer, som ställde till bråk. Men efter det att en man med en jättes krafter anslutit sig till rörelsen blev det lugnt. Trots att Klara Hall drogs inför rådhusrätten ett antal gånger under 1880-talet enligt paragrafen "Hållande av olovligt möte" och att hon efter ett flertal domar fick skaka galler tillsammans med Anette Andersson, så lät hon sig inte hejdas.

Stridsropet rapporterade hennes telegram i nr 14,

den 7 april 1888, "Hemtas kl 10 med fångkärria i stark kyla. Slipper ut fredag morgon kl 8. Är lycklig. Hall".

Sammanlagt satt de två kvinnorna 64 dygn på fängelset i Uddevalla, men det avskräckte henne inte. Frälsningsarmén växte trots förföljelserna och stadsfiskalen resignerade till slut.

### **Dödades i Kina**

Det var en svag men i anden stark kvinna som förde "Det blodröda korsets banner" till Strömstad, liksom hon gjort till flera andra platser i landet. Klara hade en stark vision, som drev henne och som fick henne att lämna kåren i Ström-

stad, för att missionera i Kina. Det blev till slut hennes öde att i Fjärran Östern omkomma år 1901 under det s.k. "Boxarupproret".

### **Källa:**

Gamla Strömstad i ord och bild, Andra delen, Gunnar Thorén, 1934.

Populär Historia.

Korsets färger bära, Thorsten Kjäll

Major Jan Jansson, Frälsningsarmén, Stockholm.

*Text: Åke Sundemar*

# Boxarupproret

*I början av 1500-talet anlände portugisiska sjöfarare till Kina och etablerade sig i handelsstationen Macao. De följdes av holländare, spanjorer, engelsmän och svenskar.*

Kina drogs med i den globala handeln och bytte till sig en stor del av det sydamerikanska silvret i utbyte mot lyxvaror som porslin, te och textilier. Med de utländska skeppen kom också missionärerna, som lyckades väl med att vinna kineserna själar, men år 1721 förbjöds den kristna missionen.

Vid ingången av 1800-talet ändrades premisserna för Kina, vars utveckling hade stagnerat i jämförelse med Europa och överklassnöjet att röka opium hade spritt sig till ett missbruk i alla samhällsklasser. Bruket av opium fick utöver omfattande sociala konsekvenser en förödande påverkan på Kinas handelsbalans. Vinsterna av den illegala opiumhandeln var gigantiska för brittiska Ostindiska kompaniet och den redan



*Stormakterna kväste 1901 Boxarupproret med mycket hårda medel och en stor krigsinsats.*

utbredda korruptionen nådde en systematisk nivå. I ett försök att eliminera opiumplågan slog de kinesiska myndigheterna till mot handeln och konfiskerade opiumlaster. Reaktionen lät inte vänta på sig. Storbritannien sände en flotta med 4000 man, vilket var upptakten till "Opiumkriget", som pågick under åren 1839 - 1842. Kina stod sig slätt mot britternas moderna stridskrafter och kriget blev till en enorm förnedring med politiska och territoriella förluster, bland annat hamnade Hong Kong i brittisk ägo. Kineserna var inte längre herrar i sitt eget hus och tvingades åter släppa in missionärer, något som på många håll uppfattades som en skymf mot kinesisk

kultur.

Sommaren 1900 kulminerade den folkliga resningen. Deltagarna beskrev sig som "den rättfärdiga harmonins knytnävar" varefter engelsmännen kallade dem "boxare", därav namnet "Boxarupproret".

Upproret var en reaktion på västmakternas och Japans då fullt utvecklade maktfullkomlighet gentemot Kina och på den korrupta Qing-dynastins oförmåga att hävda landets suveränitet. Vreden och våldet riktade sig främst mot kristna kineser men också mot de utländska "djävlarerna". Vid sidan av engelsmännen var det de svenska missionärerna och deras barn som drabbades hårdast. Sammanlagt 56 svenska missionärer, varav 16 barn, mördades brutalt. Några ur den svenska kolonin lyckades ta sig till Japan. 1901 kväste stormakterna upproret med mycket hårdhänta medel där många kineser dödades i strid eller arkebuserades.

*[Källa: SO-rummet](#)*



# Här är polisen som...

*Som tidigare nämnts har det gått framåt för den svenska polisen. Det vill säga att ordning och säkerhet nästan kunde garanteras medborgarna.*

Men detta var långt ifrån sanningen. Som skrevs i föregående artikel förekom trots nyordningar och lagändringar en hel del kriminalitet även inom kåren. Dock var det inte alls fråga om någon grövre brott. Polismännen var inte de bäst betalda i i samhället så många av dem tog möjligheten när den fanns.

## Första polisbilen

Från andra hälften av 1800-talet formade sig polisväsendet till en mer likformad kår. Det beslutades att uniformeringen skulle vara lika och i huvudsak bestå av skärmössa och en enradig vapenrock. En polisbil, den första i Sverige, levererades 1913 till Göteborg. Den kom från Scania-Vabis och hade samma kaross som hästvagnen Wurst. Bakom föraren fanns bänkar för 8 passa-



*Ett decennium skiljer den här polisutrustningen åt – första polisbilen 1913 T.v. och en modern polisbhelikopter här ovan.*

gerare och bredvid föraren satt en inspektionskonstapel. Den titeln kanske kan jämföras med dagens ”yttre befäl”.

Lagens väktare fanns på både landsbygden och i städerna. Länsmannen fick byta till stadsfiskal och kronofogden blev stadsfogde. I början av 1920-talet bildades en speciell Hamnpolis vilka senare fick vidgade vyer och kallades att vara Sjöpolisen.

## Ådalen -31

Ytterligare organisationsförändringar blev det i mitten av 1920-talet. Då kom en ny polislag och myndigheterna underställdes helt Regeringen. Efter händelserna i Ådalen 1931 bildades en polisiär grupp som kallades för Statspolisen. Tankarna med

den gruppen var att deras operationsområde sträckte sig över hela Sverige. De användes inför större händelser, såsom statsbesöks och andra resurskrävande händelser.

1965 förstatligats polisen. Efter att ha varit en helt lokal, kommunal, organisation med medföljande problem kom hela organisationen nu att bli likformad. Ekonomin togs omhand och utrustning, utbildning och personalrekrytering, ”hjärnan” och förste rikspolischef efter förstatliganden blev Carl Persson. En av många väl kvalificerad chef.

Många förändringar, både bra och dåliga har hunnits med genom åren. Att allt inte blir helt bra kan nog inte undvikas. Personalen gör dock sitt bästa och klarar det med viss elegans. Många tyngande, tidskrävande och svårplanerade händelser ställs de inför men ger inte upp i första taget.

*Text och foto: Tage Ödlund*



*Sjuksköterskan Erica Ström var en av de första kvinnor som anställdes inom poliskåren.*

## Sjuksköterskor första kvinnliga poliser

*De första kvinnorna träddes in i poliskåren 1908.*

Efter ett beslut i Överste-hållarämbetet i Stockholm anställdes då för första gången kvinnor, de var Erica Ström, Agda Halldin och Maria Andersson, samtliga var utbildade sjuksköterskor och skulle arbeta med att bistå i polisernas arbete med kvinnor och barn.

Deras tjänstetitel blev

”polissystrar”, de anställdes först på prov men verksamheten föll väl ut och de fick ordinarie platser.

Först 1954 avskaffades titeln polissystrar och 1957 började kvinnor antas vid Statens polis-skola. Andelen kvinnor inom polisväsendet har ökat stadigt och uppgår nu till totalt 44 procent.

*Källa: Polismuseet*



*Tusentals norska skolbarn fick under krigsåren förstärkning av maten genom den svenska Norgehjälpen.*

## Svenskesuppe på årsmötet

*På månadsmötet i mars, som också är SHF:s årsmöte, blir det inte bara föredrag om svenskesuppe, vi får också provsmaka!*

Det är Lena Willig Nordblom från Fjällbacka som minner om den svåra tiden under andra världskriget då Norge var ockuperat av Nazityskland.

Den svenska Margareta kyrkan i Oslo kom att bli navet

i den omfattande hjälpen med förnödenheter till behövande norska familjer. Det var ont om näringsrik föda och på frivillig väg ordnades transporter av bl a livsmedel från Sverige till Margareta kyrkan där det kokades soppa.

Verksamheten växte till smått osannolika mått, över 7 000 dagliga bespisningar! På årsmötet onsdag den 2 mars får ni själva



*Lena Willig Nordblom skall laga svensksoppa på årsmötet.*

känna hur soppan smakade, tillagad av Lena enligt recept från krigsåren.

*Text: Åke Svanberg*

## Försvenskningen av kyrkorna

*Vid freden i Roskilde 1658 blev Bohuslän en del av Sverige och därmed kom alla kyrkor i området att bli svensk egendom.*

Försvenskningen tog dock lång tid, det norsk-danska inflytandet var starkt hos präster och i officiella skrifter, t ex psalmboken och bibeln.

Denna brytningstid kommer Martin Bengtson, professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet



*Skee kyrka, med anor från 1100-talet, var en av de många kristna byggnader som blev svensk egendom efter freden i Roskilde.*

att berätta om på månads-mötet i februari. Vi vet ju också att de norska influenserna på språk, kultur och sedvänjor har hängt

med långt in i vår tid här i Bohuslän.

*Text: Åke Svanberg*

---

## Kungsvägen – forntida E6:an

*På aprilmötet kommer arkeolog Kristina Bengtsson att berätta om den uråldriga Kungsvägen mellan Kungahälla och Oslo.*

Vägen följer i stort sett den gamla E6:an (eller Riks 2-an) genom Bohuslän. Här lär Sigurd Jorslafar – Jerusalemfararen – ha ridit år 1116. Och Karl XII for



*Karta där den gamla Kungsvägen är inritad bl a förbi Lur och Skee.*

här 1717 inför anfallet på Norge. Kristina Bengtsson

bor i Lur och har dokumenterat många rester av Kungsvägen genom Strömstads och Tanums kommuner.

På aprilmötet skall hon beskriva de historiska kopplingarna kring vägen och var vi i dag kan hitta rester av den i naturen.

*Text: Åke Svanberg*





Affisch från *Bugsy Malone*. Filmen inhöstade en rad filmpriser och gick upp på biografen världen över.

## Gangsterkomedin *Bugsy Malone*

Vi gör nu ett nytt försök med en filmkväll då vi visar den kritikerrosade filmen om *Bugsy Malone*.

Det var tänkt att filmen skulle köras på ett utan-nonserat möte i januari 2020, men covid-pandemin kom i vägen. Nu bjuder vi istället in till en filmkväll torsdag 17 februari då Ulf Hansson visar och berättar om denna filmmusikal som utspelar sig i gangstermiljö

i förbudstidens New York 1929.

Samtliga skådespelare var barn eller ungdomar.

Filmen hade världspremiär 1976 och bland de medverkande var Jodie Foster, då bara 13 år gammal och som sen blev världsberömd filmskådespelerska.

En filmhändelse med stark retro och historisk touch



på museet kl. 18.30.

Vi sitter i stora salen med storbilds-TV och corona-avstånd.

*Text: Åke Svanberg*

## Tyrannens tid av Magnus Västerbro

*1719, året efter att arméns huvudlager legat i Strömstad, är Sverige ett land som balanserar på ruinens brant.*

En holländsk besökare konstaterar att kriget dödat så många unga män att det bara är gubbar med skägg och unga flickor som kan utföra det tunga jordbruksarbetet. Något som förvånar honom är att alla är godhjärtade. Enligt honom brukar ett folk som drabbats av ett stort lidande bli elaka. Godheten får honom att fundera på om det kanske, trots allt, kan finnas en framtid för det sargade landet och dess folk. I ”Tyrannens tid” skildras åren 1700 – 1721 utifrån ett antal enskilda människoöden. Genom brev, dagböcker och rättegångsprotokoll upplever vi de år då kriget sårade och lemlästade så många män. Vi följer också de som inte var ute i kriget. Ett ökat skattetryck, missväxtår, pestutbrott,

oro och sorg genomsyrade deras liv. Vi får ta del av den frustration männen kring Karl XII känner över att kungen vägrar lyssna på dem. I likhet med rådsmedlemmar i Stockholm inser de efter Poltava att allt är på väg att gå åt skogen. Vi möter soldater som med stolthet går ut i kriget, men också män som grips av panik när de blir uttagna. Bevarade skrifter berättar om flykt, avhuggna fingrar och självmord. Hjärtskärande är berättelsen om den 19 årige soldaten Zacharias från Göteborg. Han ställs inför rätta för att han skrivit ett kontrakt med satan. I kontraktet lovar han den onde

sin själ om han bara slipper dö i kriget. Boken är drabbande. Den har både bredd och djup. På ett helt enastående sätt levandegör den en svår tid i Sveriges historia.

[Lena Wallsten,](#)  
[Stadsbiblioteket](#)





# KALLELSE & DAGORDNING

Strömstads Historieförening  
ÅRSMÖTE 2022



**Onsdag 2 mars - Folkets Hus - Strömstad - Kl. 19.00**

- 1 *Mötets öppnande*
- 2 *Val av ordförande för mötet*
- 3 *Val av sekreterare för mötet*
- 4 *Årsmötets stadgeenliga utlysning samt dagordningens godkännande.*
- 5 *Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet*
- 6 *Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret*
- 7 *Förvaltningsberättelse för räkenskapsåret*
- 8 *Revisionsberättelse*
- 9 *Ansvarsfrihet för styrelsen*
- 10 *Inkomna motioner*
- 11 *Styrelsens budgetförslag*
- 12 *Fastställande av medlemsavgift*
- 13 *Val av för tiden till och med nästa ordinarie årsmöte*
  - *föreningens tillika styrelsens ordförande*
  - *ledamöter i styrelsen*
  - *Val av två suppleanter*
  - *revisorer*
  - *valberedning*
- 14 *Övriga på föredragningslistan upptagna ärenden*
- 15 *Avslutning av årsmötet.*
- 16 *Gästföreläsare: Lena Willig Nordblom "Norska krigsbarn fick Svenskesuppe".*

*Välkomna önskar styrelsen!*

# Kommande möten



MÅNADSMÖTE

## NÄR KYRKORNA I BOHUSLÄN BLEV SVENSKA

Onsdag 2 februari  
Folkets Hus kl. 19.00  
Föreläsare: Martin Berntson

ÅRSMÖTE

## NORSKA KRIGSBARN FICK SVENSKESUPPE

Onsdag 2 mars  
Folkets Hus kl. 19.00  
Föreläsare: Lena Willig-Nordblom

MÅNADSMÖTE

## KUNGSVÄGEN GENOM NORRA BOHUSLÄN

Onsdag 6 april  
Folkets Hus kl. 19.00  
Föreläsare: Kristina Bengtsson

MÅNADSMÖTE

## HISTORISK VANDRING I GREBBESTAD

Onsdag 4 maj kl. 18.00 Samling Strömstads museum  
Grebbestad stora parkering vid busstationen kl. 18.30  
Guide: Eva Kihlberg

MÅNADSMÖTE

## KAFFE & VÅFFLA

Onsdag 1 juni klockan 19.00  
Friluftsmuseet Strömstad

MÅNADSMÖTE

## KAFFE & VÅFFLA

Onsdag 6 juli klockan 19.00  
Statarlängan Blomsholm

## Vi sponsrar Strömstads Historieförening

