



# Strömstads Historieförening

Årgång 26 • Nummer 147 • December 2021



**Tittar in på SHF 25**

**Järnvägs- och båtbyggare**

**Boktips**



## Full fart framåt!

*Nu har SHF-verksamheten rasslat igång på allvar efter den långa nedstängningen.*

Höstens föreläsningar har kunnat hållas planenligt som ni kan läsa mer om i detta nummer. Vi ägnar också stort utrymme åt det 25-årsjubileum som vi firade den 9 oktober på Kulturhuset Skagerack. En hel bildkavalkad väl värd att minnas som en del av SHF:s aktiva historia.

Från starten 1996 har SHF producerat en egen tidning, till dags dato 147 utgivningar!

Många föreläsningar har det blivit, till jubileumskvällen hade Rolf sammanställt en förteckning över samtliga föredrag genom åren, hittills 171!



En imponerande bredd från lokala till internationella ämnen, från mat till musik. Här är ett axplock av olika rubriker:

*”Vikingatidens runor”,  
”Ortsnamn i Bohuslän”,  
”Från benbinda till strumpbyxor”,  
”Irans historia”,  
”Årets fester och högtider”,  
”Resa i Kam-bodja”,  
”Ölets historia”,  
”Rapport från Antark-tis”,  
”Visafton Bellman”,  
”Räkfiske i Strömstad”,  
”Bluesens och jazzens historia”,  
”Karl XII och Dy-nekilen”,  
”Världens äldste*

*racerförare”,  
”Putin och Trump”.  
”Bakom kulisserna i antikvärlden”.*

Som sagt, detta är bara en liten del av alla intressanta föredrag som hållits. Den kompletta listan finns tillgänglig på vårt kontor på museet.

Och föredragen fortsätter att vara en grundstomme i vår verksamhet. I dag presenterar vi agendan över alla planerade föreläsningar för 2022. Dessutom förbereder vi för en spännande filmkväll, men mer om det i kommande nummer.

Med det så vill styrelsen och tidningsredaktionen önska alla medlemmar och sponsorer en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. **Stort tack för det fina samarbetet under det gångna året!**

*Text: Åke Svanberg*

### Nya medlemmar

Britt-Marie Winberg	Strömstad	Mats Andersson	Strömstad
Britta Olsson	Strömstad	Vera Ilseng	Strömstad
Stellan Olsson	Strömstad	Eivor Söderström	Strömstad
Marita Andersson	Strömstad	Sonja Cavalli-Björkman	Strömstad
Bernt Andersson	Strömstad	Roy Fagerli	Strömstad
Vivan Hansson	Strömstad	Ann-Katrin Adolfsson	Göthlin. Resö
Torgny Bogärde	Grebbestad		

## SHF agenda 2022

- 12 januari **Kvinnan vid kusten**  
Ingegerd Johansson  
Margareta ”i Bönn” Johansson
- 2 februari **När kyrkorna i Bohuslän blev svenska**  
Martin Berntsson
- 2 mars **Norska krigsbarn fick Svenskesuppe**  
Lena Willig/Nordblom
- 6 april **Kungsvägen genom Norra Bohuslän**  
Kristina Bengtsson
- 4 maj **Vandring Grebbestad**  
Eva Kihlberg
- 1 juni **Kaffe & Våffla**  
Friluftsmuseet
- 6 juli **Kaffe & Våffla**  
Statarlängan Blomsholm
- 3 augusti **Historisk vandring i Lur**  
Kristina Bengtsson.
- 6 september **Kosters historia.**  
Douglas Lipkin
- 5 oktober **Ulf Hansson berättar!!**  
Ulf Hansson
- 2 november **En udda historia**  
Margareta Nordström  
Från vattentunna till reningsverk
- 7 december **Kåseri / Historiemästarna**  
Ulf Hansson/Jan Andersson

---

## Cafévårdar våren 2022

10 jan	Rolf Lindqvist	073-9639993
17 jan	Kent Almqvist	070-5587794
24 jan	Solveig Gerdin Ericson	0526-15968
31 jan	Tage Ödlund	073-1433075
7 feb	Jimmy Blomqvist	073-5150018
14 feb	Ulf Hansson	073-0658892
21 feb	Reidar Hilmersson	072-3189693
28 feb	Bengt-Åke Björk	070-5705411

Strömstads  
Historieförening  
nummer 147, årgång 26,  
December 2021.  
Södra Hamngatan 26  
452 30 Strömstad

### Redaktion

Rolf Lindqvist, Tage Ödlund,  
Stefan Kihlberg, Åke Svanberg,  
Åke Sundemar,

shf.red@historieforeningen.se  
www.historieforeningen.se  
www.facebook.com/  
historieforeningen

**Foto omslag:** Jubileumsmöte  
genom fönstret. Stefan Kihlberg

### Tryck och produktion

Nordbloms Trycksaker AB  
Hamburgsund, 0525-332 84

Papper 130 gr silk

### Styrelsen

Ordförande  
Rolf Lindqvist, 073-963 99 93  
rl.lindqvist@telia.com

Vice Ordförande  
Åke Svanberg, 0705-933701  
crosspoint@telia.com

### Sekreterare

Tage Ödlund, 073-143 30 75  
tageodlund@gmail.com

### Kassör

Ingrid Sundemar, 0526-253 01  
ingrid.sundemar@telia.com

### Ledamöter

Stefan Kihlberg, Christina  
Moosberg, Bo Magnusson, Maud  
Pelás, Valeria Linc.  
Suppleanter  
Kristina Bengtsson, Ulf Hansson

### Medlemsavgift

195 kr för år 2021 BG. 5371-5389

458 Medlemmar



*Charlotte Fredriksson berättade om  
och tolkade hällristningarna.*



# Arkeologidagen

*I begynnelsen var allt intet. Ur havsbotten lyfte sig genom årtusenden holmar och skär. Vår jord befolkades sakta men säkert. Med mer fast mark blir det också större möjligheter för människor att kommunicera.*

Hur fungerade dåtidens kommunikationssätt. Papper och penna, mobiltelefon och internet kunde människan inte ens tänka på. Allt efter vattnet sjönk undan ökades de ytor där man kunde uttrycka sig. Hällristningar blev den tidens "tidning". Men hur ska vi nutida tolkare kunna förstå de tecken som finns på berghällarna?

Runt om i norra delen av Bohuslän är fynd gjorda. För att sprida kunskap och

intresse om saken arrangeras Arkeologidagar över hela Sverige.

SHF- medlemmen och arkeologen Charlotte Fredriksson svarade en söndag i slutet av augusti för en rundtur till olika besöksmål. En liten men tapper skara mötte upp, samåkning i bilar och färden ställd mot Tanums Hällristningsmuseum vid Underslös strax öster Tanumshede. Ett litet men välfyllt museum som skapats av dansken Gudnitz. Utöver att samla intressant material arrangeras också arkeologikurser .

Volunds Smedja i Bärfendal var ett delmål varifrån vi gick några hundra meter till det inristade Bärbysskeppet och Solhäll. Där fick vi prova ett sätt att kopiera

hällen. Ett specialpapper läggs på ristningen. Samla ihop mossor, granbarr och annat naturmaterial och gnid in detta på pappret. Gnid så in mossan på pappret och snart har man en kopia.

Tillbaka vid Smedjan beskådades fantastiska kreaturer skapade av duktiga smedshänder.

Hög tid för lunch å kosan ställdes mot restaurangen på Nordens Ark. Att titta på de djur av alla de arter och släkten som finns i inhägnaderna fick ligga kvar på Önskelistan. Gruppen som deltagit i utflykten var mycket nöjd med dagen. Intressant, lärorik och vackert väder toppades av guidning av duktigt guide.

*Text och foto: Tage Ödlund*

# Första månadsmötet sedan pandemins början!

*Onsdagen 1 september kunde Historieföreningen hålla det första månadsmötet på snart ett år. Nils Modig var gäst och höll ett intressant föredrag om Strömstads kanonbatterier.*

Restriktioner rådde ännu, två meters lucka mellan och max 50 besökare, men det klarade vi.

I juli 1717 anföll Tordenskjöld Strömstad. Hans överraskningsanfall på Dynekilen året innan upprepades inte. Nu var Strömstad mer förberett och anfallet misslyckades

Flera kanonbatterier hade anlagts runt stan, på Laholmen, på Plagen, vid Skeppsbron, och på Slotteberget. De flesta av batteriplatserna förstördes vid det norska anfallet 1719 och är borta idag. På Hiertas skans strax ovanför dagens lokstallar kan man ännu ana hur batteriplatserna sett ut. I Krigsarkivet finns planritningar



*Nils Modig har stor kunskap om krigshändelserna i Strömstad.*

på hur kanonbatterierna skulle se ut och i Riksarkivet finns brev som skickats mellan krigsledningen i Stockholm och garnisonen i Strömstad.

## Hiertas batteri.

Hiertas batteri mätte hela 36 meter bredd. En kanon krävde sex meters bredd

och betjänades av 12 man och kunde skjuta ett par skott per minut. Ovanför batteriet fanns värn för muskötskyttar som skulle försvara kanonställningen. Ovanför värnen finns stenblock med borrhål, i dessa har stativ för nickhakar, små kanoner från vilka man skjutit över gevärsskyttarna.

## Hur långt sköt man?

En kanon hade en utgångshastighet på 350 m/sekund. Under den första sekunden kom kulan 300 meter men dalade fort. Om man ville träffa ett segelfartyg på 1000 meters avstånd, måste man sikta på masttopparna. Kanonkulorna var inte lika stora vilket gjorde att kulorna fick stor spridning, på 300m träffade hälften av kulorna målet.

*Text och foto: Stefan Kihlberg*



# Svastika mångtusenårig symbol

*Många kanske tror att svastikan eller hakkorset är skapad av nazismen. Men på oktobermötet tog Charlotte Fredriksson deltagarna snabbt ur den villfarelsen.*

I samband med studier i konsthistoria kom hon att mötas av olika religiösa symboler och just svastikan är ett av de äldsta tecknen i mänsklighetens historia. Svastikan har tolkats som solens resa under jordbruksåret och finns dokumenterad bl a från Irak 5 000 år f.Kr.



*Charlotte Fredriksson visade många exempel på svastikans historiska symbol från vitt skilda platser i världen.*

- Man kan faktiskt tala om en uråldrig global symbol eftersom den förekommit på vitt skilda platser bl a i Asien, inklusive Mellanöstern, Nordamerika, Sibirien och på Balkan, konstaterade Charlotte Fredriksson. Och inte minst på flera hällristningar från bronsåldern i Bohuslän!

Svastikan är alltså en universell astronomisk symbol för livets och solens vandring. Men tack vare att Nazityskland införde hakkorset som nationsflagga 1935 – 1945 har det blivit en av historiens starkast besudlade symboler.

Just hällristningarna i Bohuslän blev föremål för nazisternas intresse. Flera SS-expeditioner sändes på 1930-talet från Tyskland för att göra avgjutningar av hällristningar. Bl a planerades en avgjutning av en svastika som födelsedagspresent till Adolf Hitler.



*En uråldrig hjortkult i Sibirien använde svastikan som symbol för solens vandring på denna ristning. Bildkälla John Vincent Belezza.*

Vanföreställningar om urgermanska ”bevis” kan dessvärre spridas när de hamnar i orätta händer.

*Text: Åke Svanberg*



# SHF firade 25 år Glatt, gott, gemytligt!



1. *Anette Andersson och Anders Olsson kvällens köksmästare.*
2. *Bildspel från SHF:s historia.*
3. *Förberedelse i köket, Jörgen Hartvigsson och Kerstin Svanberg.*
4. *Dags för smittar, fr.v. Birgit Nilsson, Lahja Hartvigsson, Ewonne Sigvardsson, Sonia Svensson, Anki Rickenberg.*
5. *Ingrid och Åke Sundemar höll ordning på deltagarlistan i entrén.*





6. *Lasse Jonsson och Inger Skoglund.*
7. *Birgitta och Per Laugmo.*
8. *Astrid och Carl Gustav Sköld, Jörgen Hartvigsson.*
9. *Kerstin Johansson, Stina och Tage Ödlund, Birgitta Laugmo.*
10. *Bodil Kjellqvist, Sonia Svensson, Christina Moosberg.*



11



12



13



14



15

11. *Nina Naess, Harald Simonson, Anki Rickenberg.*
12. *Jörgen Hartvigsson, Maud Pelas.*
13. *Gunilla Wunsch, Solveig Gerdin-Ericson.*
14. *Rolf delade ut särskilda utmärkelser till Åke Svanberg, Sonia Svensson, Harald Simonson, Solveig Gerdin-Ericson, Ulf Hansson.*
15. *Lenmart Palm underhöll med sin orgel.*



16



17



18

- 16. Valeria Linc
- 17. Ulf Hansson, Bengt Samzelius,  
Kristina Bengtsson.
- 18. Lennart Palm samlar in svar  
musikryssset från Kent Almqvist,  
Margareta och Ingemar Nordström.

*Foto från jubileet; Stefan Kihlberg, Tage Ödlund och Åke Svanberg.*





## Dick Harrison berömmar SHF

*Jag vill härmed skicka en stor gratulationshälsning till Strömstads Historieförening med anledning av att den nu har existerat i ett kvarts sekel.*

Professor Dick Harrison, Sveriges främste och mest mångsidiga historiker, har ärat SHF med följande uttalande som lästes upp på kvällens 25-årsjubileum:

*Mina personliga känslor för er förening är synnerligen varma. Varken jag eller min hustru Katarina kan glömma besöken hos er och de turer i skärgården, med idel njutbara skaldjursupplevelser, som ni har bjudit oss på.*

*SHF-tidningen utgör dessutom en ständigt glädjekälla.*

*Framför allt vill jag ta tillfället i akt att gratulera Rolf Lindqvist för den insats han under så många år, har gjort till fromma för svensk historiekultur!*

*Varma och tacksamma hälsningar,  
Dick Harrison*



19. Dick Harrison berömmar SHF.

20. Rolf Lindqvist och Lennart Palm väljer vinnare i musikkruset.

21. Kvällen avslutas, Kent Almqvist och Valeria Linc tvättar bort skoavtryck!





## Jakob G:son Crafoord järnvägsbyggare

*Sekelskiftet 1900 var en föränderlig tid. Industrialismens genombrott under 1800-talet var grunden för framväxten av det moderna samhället.*

Industrier, bruk och mekaniska verkstäder anlades runt om i Sverige och inflyttningen till städerna

var stor. Järnvägarna var en förutsättning för handels- och ekonomins utveckling i landet. När bygget av Bohusbanan stoppades i Skee skapades frustration i Strömstad och en insamling startades för att finansiera järnvägen fram till centrum.

Jakob G:son Crafoord var

*Järnvägen kommer till stan! 1903 invigdes linjen fram till Strömstad.*

född i Skåne år 1861 och utbildade sig till militär, men det var inte i den professionen han kom till Strömstad. Han hade varit arbetschef för byggandet av järnvägen mellan Jönköping och Gripenberg och det var rätt bakgrund när järnvägen in till Strömstad skulle byggas. När han väl fått uppdraget så förvärva-



*Jakob G:son Crafoord (1861-1913) var huvudansvarig för järnvägsbyggandet till Strömstad.*

de han egendomen Hällekind, som han rustade upp och uppförde huvudbyggnaden, som står fortsatt denna dag.

Den 15 december 1903 anlände tåget för invigning av järnvägen fram till Strömstad. Då återstod det i Sverige inte så många nya järnvägssträckor att bygga. Energisk som Jakob var såg han sig omkring efter sysselsättningsobjekt.

Han förstod att råljelmotornas införande skulle betyda skeppsbyggen och motorservice och startade på Hällekind år 1906 ett varv ”Crafoords Slip och Mekaniska Verkstad”, som annonserades: ”Fartyg öfver 200 fot i kölen mottages icke. Öfriga slipsättes fort och billigt. 5 engelska kuttrar kunna samtidigt stå uppe. Behåll gärna barlasten inne. Ingen hamnavgift.”

Den första fiskebåten som kölsträcktes var SD 327 Taga, som mätte 43 fot. Sedan följde SD 331 Selma som köptes av fiskarna I. Isaksson och O. Johansson på Rossö och året avslutades med SD 332 Måken. Under år 1907 levererades sju båtar varav några kommenterades i tidningen; september, Igår levererades från Crafoords slip i Strömstad, åter en ny båt. Båten är en så kallad snörpevadsbåt av den största modellen och försedd med en 15 hästkrafters Avancemotor. Båten har ett praktiskt trädäck med lastlucka över vadrummet, som gör dessa snabbgående fiskebåtar lämpliga även för andra fisken. Under år 1908 levererade varvet nio nybyggen. Bolinder VII, köptes av Bolinders Mekaniska Verkstad i Stockholm och användes som demonstrationsbåt runt om i Europa.

Jakob blev en känd profil i Strömstad. Vad han tyckte och vad han sade återgavs gärna i tidningen. Vid ett tillfälle när Gustav V just hade installerats uttryckte Jakob republikanska



Efter järnvägsarbetet blev Jakob Crafoord båtbyggare och startade varvet på Hällekind 1906.

åsikter, vilket skapade oro i vissa kretsar. Jakob Crafoord uppnådde år 1908 ett personligt mål, då han invaldes i Riksdagen för Norrvikens domsaga. Hans stora järnvägs-kunskande och energiska arbete för att få Inlandsbanan dragen fram till Strömstad gjorde honom till en självklar kandidat. Han betecknades vara en moderat vänsterman.

## Motgångar

Men Jakob drabbades så småningom av motgångar. Varvet skadades allvarligt i en brand och år 1910

försattes han i konkurs av Norrvikens domsaga, vilket gjorde att han omgående förlorade sin riksdagsplats. Men varvsverksamheten skulle fortsätta ännu många år under annan ledning men det är en annan historia.

Hur gick det då för kapten Jakob Crafoord efter en sådan katastrof? Egendomen Hällekind räddades dock åt familjen och efter en tid fick han en enklare befattning vid byggandet av Kil-Fryksdalens järnväg. I oktober 1913 avled Jakob G:son Crafoord på Garnisionssjukhuset i Stockholm

bara 52 år gammal. Den kände hjärtskirurgen Clarence Crafoord född 1899 var son till Jakob och flyttade med familjen in på Hällekind år 1903.

*Text: Åke Sundemar*

Källa:  
Strömstads Museum,  
Skeppsbyggarna,  
Lennart Bornmalm,  
Krister Bång m.fl.,  
Sjöhistoriska  
samfundet, 2008.

# Vill att Bohuslän tar plats

*Bohuslän har fallit mellan stolarna när svensk och norsk nationell historia skrivits. Tomas Andersson, arkeolog och historiker från Grebbestad, bidrar till att råda bot på det.*

De cirka 80 deltagarna i SHF:s novembermöte fick höra honom berätta om delar av innehållet i sin nyutkomna bok Bohusläns historia från järnålder till 1658.

Historikers styvmoderliga hantering av Bohuslän hänger samman med att landskapet hört till olika riken under årens lopp. Bohuslän har inte fått ta plats i svensk historieskrivning så som exempelvis Dalarna eller Skåne.

-Väldigt orättvist och fel. Bohuslän har en oerhört spännande historia, sa Tomas Andersson.

I motsats till andra områden är det här väl förspänt med tidiga historiska urkunder. Till exempel skriver



*När den förmodade stora hantverks- och handelsplatsen var igång, i utkanten av dagens Grebbestad, stod havet mycket högre än idag. Där det nu är åkermark, och där traktorn står, gick det då att lägga till med båt. Foto: Tomas Andersson.*

Snorre Sturlasson (1179 – 1241) i sin Heimskringla om området från Svinesund till Älven (Göta älv).

## Stor handelsplats

Första tusentalet i vår tideräkning är enligt Andersson en tid då lokala små kunga-

dömen växte sig större, en utveckling som handeln bidrog till. Resultat av utgrävningar i utkanten av Grebbestad 2013-15 tyder på att närbelägna Greby gravfält kan kopplas till en betydande hantverks- och handelsplats.



Fynden beskrivs som sensationella. Det kan röra sig om en av Nordens största handelsplatser. Viktigt var den skyddade hamn som bjöds tack vare dåvarande havsnivå, till exempel tio meter över dagens år 500 f.Kr.

Området Skee – Blomsholm, med mäktiga forn lämningar, kan ha varit ett av de tidiga små kungadömena. Den magnifika medeltidsskyrkan markerar bygdens betydelse.

Tomas Andersson tror att det fanns kristna grupper i Bohuslän flera sekler innan Ansgar missionerade i Birka på 800-talet.

*Bohusläns förankring i Nordsjöområdet hör till det som författaren Tomas Andersson, föreläsare på novembermötet, anser har kommit i skymundan i nationell historieskrivning.  
Foto: Tage Ödlund*



## Bohusläningar i korståg

Män från Viken och Ranrike var bland dem som norske kungen Sigurd, senare med tillnamnet Jorsalafare, rekryterade när han, som första europeiska monark, drog på korståg med över 60 långskepp.

Hemma igen år 1111, med en del av sina män, gjorde han Kungahälla till viktigaste fästet för södra delen av riket. Kungahällas grundare var dock troligen kungen Olav Kyrre, som för övrigt dog på Kungsgården Håkeby norr om Tanumshede. Kungahälla brändes ned år 1135. Bohus slott

(fästning), med byggstart 1308, blev senare basen i det politiskt heta området där älven och havet erbjöd bra kommunikationer och viktiga intäkter i form av tullar och skatter. Magnus Eriksson, härskare över två kungariket och större landområde än någon annan dåtida europeisk furste, använde på 1300-talet Bohus som en av sina riksborgar.

## Gammelmoster

Tomas Andersson är nu i färd med del två av sin Bohusläns historia, från 1658 och framåt.

-Historien är mycket kortare än vi tror. Det får vi inte glömma.

-Min morfars moster, död 1967 vid 108 års ålder, träffade folk som levde på Gustav III:s tid.

*Text: Ann-Katrin Eklund*

## Kvinnan på kusten

*På första SHF-mötet nästa år kommer två kvinnor att inta scenen.*

Vi gästas då av Ingegerd Johansson, Grebbestad och Margareta ”i Bönn” Johansson från Hamburgsund.

Ingegerd skall läsa i några av sina böcker om kvinnor från våra trakter och Margareta i Bönn skall spela och sjunga egna visor som tar upp teman från Ingegerds böcker., bl a de



*Det möte som var planerat tidigare i år fick ställas in pga pandemin, men nu är det klart att Ingegerd Johansson och Margareta ”i Bönn” Johansson kommer till oss på första mötet i januari.*

som är hämtade ur hennes ”Hilmaserien”.

onsdagen den 12:e januari 2022.

Vi ser fram emot en fin afton på Folkets Hus

*[Text: Åke Svanberg](#)*

## När kyrkorna i Bohuslän blev svenska

*Efter freden i Roskilde 1658 var det hundratals kyrkor i Bohuslän som blev svensk egendom med ett penndrag.*

Men det skulle ta många år innan landskapet försvenskades. Bibeln, psalmboken och andra officiella skrifter var länge på danska. Om denna brytningstid kommer Martin Berntson, professor i religionsvetenskap



*Altarskåp i Skee kyrka från 1490-talet som visar reliefer ur Jesu liv.*

vid Göteborgs universitet att prata om på SHF:s möte den 2 februari.

*Martin Berntson är professor i religionsvetenskap.*



Då får vi veta mer om hur norska influenser på språk, kultur och sedvänjor har hängt med långt in i vår tid.

*[Text: Åke Svanberg](#)*

# Ulla Winblad

– liv och legend av Rebecka Lennartsson

*Detta är en liten men o så vacker bok om Ulla Winblad. Ni vet den Ulla Winblad som Carl Michael Bellman diktade om. Hon som gått till historien som evigt ung, dansande och koketterande genom Bellmans sånger.*

Berättelsen börjar med en hemlig bal i kammarkollegiets lokaler på Stockholms slott 1768. Balen blev en

skandal – omskriven i tidningar och skvallerpress. Det blev också en rättegång och tillställningen kom att kallas en ”horbal” då de inbjudna bestod av män från högre stånd och flera av stadens ”bekantaste horor”. En av dessa kvinnor var Ulla Winblad. Här är sannsagan om Ulla Winblad, eller Maria Christina Kiellström som hon egentligen hette.

Bokens författare Rebecka Lennartsson är docent i etnologi och forskningschef på Stadsmuseet i Stockholm. Författaren har verkligen lyckats få fram ett färgstarkt porträtt av Ulla Winblad och hennes levnadsöde genom att följa henne genom de dokument som



finns bevarade hos olika bibliotek och arkiv. Fram växer en bild av en kvinna som levde ett hårt liv. Hon kom från fattiga förhållanden, arbetade troligtvis ett tag som prostituerad, drev krog. Hon finns med i domstolsprotokoll och var anmäld många gånger för både slagsmål, olaglig utskänkning och prostitution. Hon blev aldrig av med stämpeln som horan Ulla Winblad utan trakasserades och förföljdes av folk under hela sitt liv.

Miljöskildringen i boken är fantastisk. Författaren målar upp dåtidens Stockholm för oss på sådant sätt att vi som läsare förflyttas till 1700-talets huvudstad. Sedan är boken mycket vacker rent visuellt. Den är rikt illustrerad med samtida porträtt och målningar.

*Linda Oderbrant*  
[Strömtads stadsbibliotek](#)



# Kommande möten



MÅNADSMÖTE  
**KÅSERI OCH  
FRÅGESPORT**

Onsdag 1 december  
Folkets Hus kl. 19.00  
Föreläsare Ulf Hansson & Jan Andersson

MÅNADSMÖTE  
**KVINNAN PÅ  
KUSTEN**

Onsdag 12 januari  
Folkets Hus kl. 19.00  
Föreläsare: Ingegerd Johansson &  
Margareta Johansson

MÅNADSMÖTE  
**NÄR KYRKORNA I  
BOHUSLÄN BLEV SVENSKA**

Onsdag 2 februari  
Folkets Hus kl. 19.00  
Föreläsare: Martin Berntson

ÅRSMÖTE  
**NORSKA KRIGSBARN  
FICK SVENSKESUPPE**

Onsdag 2 mars  
Folkets Hus kl. 19.00  
Föreläsare: Lena-Willig Nordblom

MÅNADSMÖTE  
**KUNGSVÄGEN GENOM  
NORRA BOHUSLÄN**

Onsdag 6 april  
Folkets Hus kl. 19.00  
Föreläsare: Kristina Bengtsson

MÅNADSMÖTE  
**HISTORISK VANDRING I  
GREBBESTAD**

Onsdag 4 maj kl. 18.00 Samling Strömstads museum  
Grebbestad stora parkering vid busstationen kl. 18.30  
Guide: Eva Kihlberg

Vi sponsrar Strömstads Historieförening

