



Strömstads Historieförening

Årgång 26 • Nummer 146 • September 2021



- Inbjudan SHF-jubileum

- Sveriges roll i Korea

- Fyrarna längs kusten

Jubileumsnummer av SHF-tidningen!



I oktober 1996 startades Strömstads Historieförening med en liten radannonser i STNB.



Annons om första mötet oktober 1996.

Blygsamt undertecknad med R.L (alltså Rolf). En handfull intresserade kom till första mötet, men snabbt växte SHF till en av de största och mest aktiva föreningarna i Strömstad.

Redan från starten hade den nystartade gruppen ett enkelt A 4-häfte som kallades "Föreningsnytt". Den tidning ni håller i just nu är alltså en jubileumsutgåva, 146 nummer senare! Som ansvarig redaktör de senaste tolv åren vill jag gärna ge några personliga inblickar i

tidningens utveckling.

I det första numret står det bl a att "Red. önskar namnförslag på bladet. Hjälp oss, lämna ditt förslag vid nästa möte".

Och vidare "...vill styrelsen veta hur man tycker att föreningsemblemet skall se ut".

Snart blev "Föreningsnytt" en tidning i tryckt form, tio sidor och svart-vita bilder.



Utdrag ur det första numret av tidningen.

Inriktningen har redan från början, och allt framgent, varit att informera om våra möten, utflykter, historiska artiklar, årets SHF-are, studiecirklar m.m.

Rolf ångade på med full energi redan från början. Ett speciellt inslag var de korsord som han själv knåpade ihop i några tidiga nummer!

”Profilen” var ett tema som jag införde där en SHF-medlem tycker till om sina historiska funderingar. Ett drygt 50-tal medlemmar har t ex svarat på frågan vilket historiskt årtal som har fastnat i minnet. Kanske kommer vi att ta upp ”profilen” igen.

Tidningen har under åren växt i format och trycks nu helt i färg sedan ett antal år. Det är redaktionens ambition att hålla fast i grundtankarna och se till

att medlemmarna får bästa innehållsrika information.

Nu passar jag på att slå ett slag för det jubileum SHF skall fira på Kulturhuset Skagerack den 9 oktober. Du hittar inbjudan på sid. 19.

Tack till alla medlemmar som bidragit till SHF-tidningens fortlevnad!

[Åke Svanberg](#)

PS: Alla nummer av SHF-tidningen finns samlade på vårt kontor på museet. DS



Åke Svanberg, redaktör sedan nummer 75.

Strömstads
Historieförening
nummer 146, årgång 26,
September 2021.
Södra Hamngatan 26
452 30 Strömstad

Redaktion

Rolf Lindqvist, Tage Ödlund,
Stefan Kihlberg, Åke Svanberg,
Åke Sundemar,

shf.red@historieforeningen.se
www.historieforeningen.se
www.facebook.com/
historieforeningen

Foto omslag: Rolf Lindqvist,
Årsmötet Friluftsmuseet 2021.

Tryck och produktion

Nordbloms Trycksaker AB
Hamburgsund, 0525-332 84

Papper 130 gr silk

Styrelsen

Ordförande
Rolf Lindqvist, 073-963 99 93
rl.lindqvist@telia.com

Vice Ordförande
Åke Svanberg, 0705-933701
crosspoint@telia.com

Sekreterare
Tage Ödlund, 073-143 30 75
tageodlund@gmail.com

Kassör
Ingrid Sundemar, 0526-253 01
ingrid.sundemar@telia.com

Ledamöter
Stefan Kihlberg, Christina
Moosberg, Bo Magnusson, Maud
Pelas, Valeria Linc.
Suppleanter
Kristina Bengtsson, Ulf Hansson

Medlemsavgift

195 kr för år 2021 BG. 5371-5389

447 Medlemmar

Nya medlemmar

| | |
|-----------------|------------|
| Roy Andersson. | Strömstad |
| Lars Båld. | Nordkoster |
| Yvonne Lundgren | Strömstad |
| Håkan Dahl | Örebro |

Jakob Hallgren var i sitt esse när han gav publiken en fullödlig berättelse om koreanska halvöns historia.

Varm nystart för SHF!



Pandemiplacerade stolar snart fyllda inför kvällens föreläsning.

Efter ett och ett halvt år med inställda möten kunde vi så äntligen, onsdagen den 14 juli, köra igång med våra föreläsningar igen.

Det var Sveriges ambassadör i Sydkorea, Jakob Hallgren, som SHF hade engagerat denna rekordvarma kväll för nypremiären på Kulturhuset Skagerack. Salen var fullsatt, stolar var utsatta med vederbörligt avstånd enligt pandemireglerna.

Jakob Hallgren levererade en förnämlig historielektion om koreanska halvön som geostrategiskt ligger inklämt mellan Kina, Ryssland och Japan.

- Genom århundraden har Korea invaderats ett otal gånger, konstaterade Jakob. Japanska krigsmakten slog till 1907 och behöll makten till krigsslutet 1945. En synnerligen brutal ockupation som fortfarande sätter en negativ prägel på relationerna mellan Sydkorea och Japan.



Satellitbild nattetid där hela Sydkorea badar i ljus. Överst ses de upplysta miljonstäderna i nordöstra Kina. Nere till böger den upplysta delen av sydvästra Japan. Nordkoreas i bildens mitt är praktiskt taget helt mörkt.

Koreakriget

Den 38:e breddgraden delar halvön mitt itu. Här startade Koreakriget i juni 1950



Svenska fältsjukhuset gav avancerad vård mitt under brinnande krig. Bilden påminner om scenerna i TV-serien M.A.S.H. som utspelade sig under Koreakriget.

da nordsidan med stöd av Sovjetunionen invaderade sydsidan. FN med USA och 15 andra allierade stater kom till Syds undsättning. Kriget böljade fram och åter och när vapenstilleståndet nåddes i juli 1953 hade kriget skördat närmare tre miljoner människoliv.

Svenskt sjukhus

- Behovet av medicinsk hjälp var mycket stort och bara tre månader efter krigsutbrottet, på vädjan från internationella Röda Korset, skickade Sverige som första land ett helt fältsjukhus till staden Pusan i södra delen av landet, berättade Jakob.

- Sammanlagt tjänstgjorde 1 100 svenskar med sjukvårdsinsatser och den hjälpen är en av orsakerna till att det redan tidigt skapades goda relationer mellan Sverige och Sydkorea, framhöll ambassadör Hallgren.

Fortfarande "krig"

Trots att det snart gått 70 år efter Koreakriget har det inte slutits någon fred. Runt 38:e breddgraden står hela kontingenter med stridsberedda soldater från de båda länderna. Nordkorea har utvecklats till ett kommunistisk enpartistat med utbredd fattigdom medan Sydkorea i dag är en demokrati med högt välstånd.

- På ett sätt kan man konstatera att Sydkoreas snabbväxande industrialisering dessvärre slog också mot Sverige, menade Jakob. Det var de sydkoreanska varven som utkonkurrerade praktiskt taget hela den svenska varvsindustrin på 1980-talet.



Jakob Hallgren (t.h.) med sin personal från ambassaden precis på gränsen mellan Nord- och Sydkorea vid ett besök på den 38:e breddgraden

Jämförelse med Sverige?

Många passade på att ställa frågor till Jakob efter hans intressanta föredrag. Text ”Hur står sig Sverige i en jämförelse med Sydkorea?”

- Jo, svarade Jakob, vi står oss mycket väl och i vissa fall klart bättre. Miljötänkandet ligger klart efter i Sydkorea. Bara åtta procent av landets energibehov kommer t ex från förnybara

kraftkällor. Och jämställdheten i samhället i stort och mellan t ex män och kvinnor ligger långt efter Sverige.

- Men med tanke på den svindlande snabba förbättringen i Sydkorea måste man bli imponerad, menade Jakob Hallgren. Från ett urfattigt bondesamhälle till en högstående välfärdsstat på bara 70 år! Det är en utveckling som är svår att slå.

- Dessutom har jag och familjen älskat den fantastiskt goda maten i landet, avslutar vår ambassadör sitt uppskattade möte och åker med familjen hem till släkten Sundemars på Tjärnö för semestervistelse.

Text: Åke Svanberg

*Foto: Utrikesdepartementet,
Stefan Kihlberg, Google Maps*

Vi är på gång igen!

Vintern för ett år sedan är på väg att lämna oss och våren knackar på. Föreningslivet är i full gång. Årsmöten planeras och avhålls efter hand.

SHF klarar av sitt möte som planerat. Den ordinarie verksamheten, måndagsmöten och fotogruppermöte osv, fortsätter om än i mindre grupper. Lite orosmoln skymtas i fjärran men det gäller säkert inte vår förening.

Så kommer då myndighe-

ternas ingrepp i samhället. Restriktioner läggs på hög och även SHF tvingas ner i malpåsen. Men där kan vi inte ligga och samla damm. Styrelsen försöker hålla igång och det finns ju hjälpmedel. Telefoner och datorer används. Ordföranden, Rolf Lindqvist kämpar tappert eftersom han inte vill se sitt skötebarn gå i graven. Åke Svanberg ser till att vi får ut SHF-tidningen, viktig informationsspridare särskilt under pandemin. Digitala möten blir det genom att ledamöterna skriver, ringer

och mailar sina inlägg.

Så går i princip ett verksamhetsår till spillo. Men skam den som ger sig. Sommaren kommer i maj och stämningen lättas upp. Friluftsmuseet lockar till möte i naturen till mångas glädje. Månadsmöte med kaffe och våffla blir serverat vid statarlängan på Blomsholm. Och tänk: Vi är på gång igen. Gamla rutiner och verksamheter kvittrar glatt när vi får komma igång.

Text: Tage Ödlund.

Äntligen, caféöppning!

Det var med spänd förväntan som medlemmar bänkade sig runt borden när det äntligen var dags för höstens öppning av SHFs café. Det blev tidigt sorl rund borden och det nybrygga kaffet med dopp smakade gott. Ulf Hansson gav oss lite historia som det sig bör på våra måndagskvällar denna gång



Trivsamt kväll med historia.

bildspel med glimtar från gamla Strömstad. Efter ett stort tack till kvällens värd gick vi sakta hem i augustikvällen glada över att nu

äntligen vara igång med våra caféträffar.

Det finns plats för fler och vi träffas varje måndag mellan kl. 18.00 till 20.00 i vår lokal på museet. Du är välkommen. Följ oss på vår hemsida, www.historieforeningen.se

Text & foto: Rolf Lindqvist

Cafévårdar hösten 2021

- 30 aug Solveig Gerdin Ericson
6 sep Tage Ödlund
13 sep Jimmy Blomqvist
20 sep Ulf Hansson
27 sep Reidar Hilmersson
4 okt Bengt-Åke Björk
11 okt Bo Bengtsson
18 okt Bo Magnusson
25 okt Rolf Lindqvist
1 nov Kent Almqvist
8 nov Solveig Gerdin Ericson
15 nov Tage Ödlund
22 nov Jimmy Blomqvist
29 nov Ulf Hansson
6 dec Reidar Hilmersson
13 dec Bengt-Åke Björk



Kanonbatteri för Strömstads försvar från sjösidan.

Strömstads kanonbatterier

Nils Modig är välkänd för SHF genom föredrag och artiklar med sjömilitär anknytning.

På höstens första möte onsdagen den 1 september berättar han om försvaret av Strömstad från sjösidan i slutskedet av det nordiska kriget.

För att skydda uppladdningen i Strömstad inför Karl XII:s förnyade fälttåg mot Norge 1718 byggdes sex kanonbatterier.

staden sommaren 1717 var fyra batterier klara och anfallet kunde slås tillbaka.

Vid kvällens föredrag kommer Nils Modig att berätta om dessa batterier – var de låg, hur de var bestyckade och vad som finns kvar att se i dag. Vi får också höra lite om 1700-talets kanoner när det gäller t ex räckvidd och hur träffsäkra de var. Han avrundar sitt föredrag med en presentation av sin nya bok Brittiska flottan i Östersjön.

Text: Åke Svanberg

När Tordenskiöld anföll



Ursholmens fyrplats på 1890-talet. Här i det yttersta kustbandet bodde tre familjer.
Foto: Samuel Bergqvist.

Märta Hansson, lärarinna på Ursholmen

De två tornen i väster känner vi alla som fyrarna på Ursholmen men där har också människorna skapat en rik historia.

Fyrarna ersatte de på Nordkoster år 1891 och för det krävdes personal, en fyrmästare, en fyrvaktare och ett fyrbiträde och alla hade de familjer. I början på 1920-talet fanns det 12 barn på Ursholmen.



Systrarna Märta (t.v) och Signe tidigt 1910-tal. Kusinen Evert Taube besökte Ursholmen som 18-åring 1908 och tillägnar Märta en poetisk dikt: "...där bor så dejlig och vän en mö, åt henne vår Herre gaf, två ögon som speglar himmel och haf..."
Foto: Svante Haeger, Strömstad.



Barn och familjer framför fyrmästarbostaden på Ursholmen i slutet av 1890-talet. Märta sitter längst t.h. på trappan. Pappa fyrmästaren Albert Jacobsson i vit keps och mamma Carolina i förkläde.

Märta var född 1887. Hennes far Albert Jacobsson var fyrmästare och bror till Evert Taubes mamma Julia. Märta var alltså kusin till



Som 18-åring besökte Evert Taube sin kusin Märta på Ursholmen och diktade om hennes vackra ögon.

Evert Taube och han har också tillägnat Märta en poetisk dikt.

Ambulerande lärare

År 1910 tog Märta sin examen som småskollärarinna vid Seminariet i Göteborg. Öarna i Bohuslän var befolkade och barnen hade rätt till skolgång. Det var därför helt naturligt för Märta att söka sig till den miljö hon kände. Det blev en ambulerande tjänst med 19 veckors undervisning för varje skolklass och de första åren alternerade hon mel-

lan Ursholmen, Svängen, Måseskär och Väderöarna m. fl.

År 1913 får Märta sin första tjänst på Ursholmen, där hon undervisar den första terminen och den andra på övriga fyrplatser. Efter nio års ambulerande tillträdde hon ett vikariat på Syd-Koster, som blev till en fast tjänst år 1923, där hon sedan stannade i 30 år. Hennes kommentar var, ”Det var för väl att få komma till en plats med mycket liv och rörelse”.



Ursholmen är Sveriges västligaste fyrplats.

Märta gifte sig med fiskaren Carl Hansson som var delägare i SD 51, RANDO, tillsammans med sin bror Johan och sonen Erik med flera delägare. Skolan fick första åren hållas på bottenvåningen i deras hus på Björkhagen på Sydkoster.

Men i början av 1930-talet började det bli trångt för eleverna, så Carl lät uppföra ett nytt skolhus intill på tomten, där det på andra våningen inreddes en lärarbostad.

Badgäster hyrde

År 1934 stod det nya skolhuset klart men lärarlönen var liten, så Märta hyrde ut till badgäster om somrarna och ägnade sig åt att teckna. Hon hade som ung haft en dröm om att bli modetecknare. Ett uppskattat nöje hade hon och det var att ta båten till Strömstad för att köpa finkläder och hattar. Hon hade rykte om sig att vara, så fin när hon kom från stan i sin nya hatt.



Fyrarna och bostadshuset förvaltas numera av Kosterhavets Nationalpark.

*Text: Åke Sundemar
Källa: Människor att minnas,
Christine Fredriksen,
Bobusläns Hembygdsförbund
årsbok 2008.*



Klassiska Vinga fyr kom på plats 1841. Akvarell av Jonas Bergstedt.

Fyrhistoria längs västkusten

I Bohuslän fick man vänta länge på sin första fyr, närmare bestämt till år 1781, då fyren Carlstens fästning började lysa.

Den tidigare totala avsaknaden av fyrar var säkert en starkt bidragande orsak till den i engelska seglingsbe-

skrivningar ofta förekommande rekommendationen ”Keep well off the Bohuslan coast”.

Redan i tidigt 1200-tal hade emellertid danskarna anlagt den första fyren på vad som idag är svenskt land. Den var ett enkelt bål på

marken innanför Falsterbo rev. På 1500-talet blev bålet ersatt av en s.k. vippfyr, en sex meter hög galge, under vilken en brinnande tjärtunna hängdes. Fredrik II av Danmark beordrade sina länsberrar att inrätta en fyrbelyst farled ända upp till Norge. Men det var först



Vippfyrar, där man hängde brinnande tjärtunnor, var de första enkla fyrarna.

år 1661, tre år efter Halland och Bohuslän blev svenskt, som Nidingens koleldade vippfyr kom på plats.

Den första rörliga spegelfyren, konstruerad av

Jonas Norberg i Stockholm, installerades år 1776 på Korsö fyr i Sandhamn.

Fem år senare presenterade Norberg världens första helt rundgående fyr, som efter att ha monterats på Carlstens fästningstorn, blev Bohusläns första fyr.

Vinga fick sin fyr år 1841, Hällö 1842 och Nordkoster sina tvillingtorn år 1850.

Under senare delen av 1800-talet fortsatte fyrutbyggnaden, nu med fyringenjören Nils Gustav von Heidenstam som konstruktör. År 1865 fick Måseskär en 22 meter hög fyr med fackverkskonstruktion, som tre år senare följdes av den 10 meter högre Pater Noster.

Dalénfyrar världsprodukt

Gustav Dalén uppfann år 1906 sin klippapparat, med automatisk reglering av gastillförseln. Fyrljuset kunde därmed klippas av med önskade intervaller och någon tillsyn var heller inte nödvändig förrän gasen tog slut. Solventilen som blev Daléns nästa uppfinning tändes och släcktes fyren automatiskt vid mörkrets respektive dagens inbrott. Därmed stod den helautomatiska fyren färdig och Dalénfyrarna började sprida sitt ljus över världens kuster.



Fyrskippet vid Grisbådarna var en politisk fejd på hög nivå mellan Sverige och Norge.

Twisten om Grisbådarna

Havsområdet Grisbådarna med många undervattensskär 8 km nordväst Koster, ledde kring år 1900 till en skarp fejd mellan Sverige och Norge. Här finns också rika hummervatten. Sverige placerade ut fyrskippet "Grisbådarna" för markering. Twisten gick till skiljedomstolen i Haag som 1909 dömde till Sveriges fördel.

Fyrskippet fanns på plats till 1929 då det ersattes av lysboj.



År 1781 tändes Bohusläns första fyr på Carlstens fästning. Målning från Göteborgs stadsmuseum.

Under första världskriget var samtliga svenska fyrar släckta, under andra världskriget forcerade man utbyggnaden av inre farleder. Vid Sjöfartsverkets senaste inventering fanns utefter Sveriges kuster ca 1000 fyrar, 70 racoons (ra-

diofyrar), 290 lysbojar och 40 lysprickar.

Text: Åke Sundemar
Källa: Längs kusten i Bohuslän,
Ted Knapp 2005.



Äntligen årsmöte!

Årsmötet 2021, som skulle ägt rum i mars, men blev uppskjutet på grund av Coronarestriktionerna och kunde hållas den 4 augusti.

Det blev ett årsmöte utomhus i friska luften på dansbanan på Strömstads friluftsmuseum, drygt 25 föreningsmedlemmar möttes för att hålla årsmöte. Efter att föreningens ordförande Rolf Lindqvist hälsat välkommen och öppnat mötet, valdes Wolfgang Schwartz och Tage Ödlund till mötesordförande resp. mötessekreterare. Årsmötet

fann att mötet, trots pandemin, utlysts på stadgeenligt sätt, godkände dagordningen och utsåg justerare av protokollet.

Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse föredrogs. Vice ordf. Åke Svanberg gav en sammanställning över föreningens ekonomiska ställning som är stabil och kunde konstatera att verksamhetsåret gett ett litet överskott på ca. 16.000 kr trots pandeminedstängningar.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Inga motioner

fanns, styrelsens budgetförslag antogs. Medlemsavgiften förblev oförändrad 195 kr per år.

Val av ordförande, styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning företogs. Den nya oförändrade styrelsen återfinns på sidan 3 i denna tidning. Inga ytterligare ärenden fanns på föredragningslistan varför mötesordföranden avslutade årsmötet. Därpå följde en stunds trevlig samvaro med kaffe och våffla i den dalande sensommarsolen.

Tage Ödlund (t.v) var mötessekreterare och Wolfgang Schwartz valdes till mötesordförande i detta försenade men desto soligare årsmöte.

Text och foto: Stefan Kihlberg

Svastikan laddad symbol

Så här berättar Charlotte Fredriksson; När några av mina asiatiska vänner visade sig använda svastikan blev jag först väldigt fundersam.

I Asien är dock svastikan en utbredd religiös symbol som används i jainismen, buddhismen, bonreligionen och i hinduismen, där den bl.a. förknippas med energi, välgång och lycka. Då jag under min universitetstid uppträckte att



svastikan även finns bland bronsålderns hållristningar i Bohuslän, blev jag nyfiken på symbolens äldre historia, och beslöt därför att ägna

mitt examensarbete i konstvetenskap och litteraturvetenskap åt denna i väst så kontroversiella och negativt laddade symbol.

Som projektanställd jobbar jag under sommaren-för att under hösten ge mig ut på åkrarna i jakt med metall-detektor.

Charlotte Fredriksson gästar oss på oktobermötet.

Bohusläns historia på nov. mötet

Tomas Andersson, författare och arkeolog, gästar oss på månadsmötet 3 november.

Han har nyligen kommit ut med en ny bok om landskapets historia från yngre järnåldern fram till freden i Roskilde 1658 då Bohuslän blev svenskt. Han kommer att djupdyka i det landsområde som på 1300-talet

hade kunnat utvecklas till ett eget mellannordiskt kungarike.

Tomas Andersson kan sitt Västskusten, uppväxt i Göteborg och bosatt i bl a Krokstrand och Strömstad och nu med hemvist i Grebbestad. (Se också Boktipset sid. 18).



Ny bok om Bohusläns historia

Arkeologen och historikern Tomas Andersson är aktuell med den nyutkomna boken Bohusläns historia: från järnålder till 1658.

Hans gedigna kunskap inom ämnet i kombination med grundliga efterforskningar lyser verkligen igenom i boken.

Boken omfattar perioden från cirka 400 e. Kr. till 1658 i de områden som i historisk tid gick under benämningarna Viken, Ranrike och Älvsyssel.

Olika lämningstyper och utgrävningar beskrivs. En stor del av boken tar också sin utgångspunkt i Snorre Sturlassons Heimskringlas mustiga berättelser, där målande beskrivningar varvas med inslag av källkritik i en fin balans.

En bok om Bohusläns historia kan inte skrivas avskilt från de större historiska sammanhangen och läsaren får ett stycke övergripande nordisk historia med sig på vägen. Men kopplingen till landskapet Bohuslän är starkt och vi bjuds på tydliga beskrivningar om vad som hände just här, i gränslandet mellan de olika rikena. Bohuslän var ofta skådeplats för olika skeenden och boken kan utgöra en grund för historiska resor i landskapet. På de platser där synliga spår saknas kan vi ändå insupa atmosfären!

Tomas Andersson är författare till ett flertal böcker. 2018 utkom till exempel Göteborgs historia: porten mot väst. Den är skriven tillsammans med Peter Sandberg och är, liksom den ovan beskrivna, utgiven på Historiska Media.



[Lise-Lotte Arnäs,](#)
[Stadsbiblioteket](#)

SHF firar 25-årsjubileum!

Tänk vad tiden går – nu är det dags att fira Strömstads Historieförening som fyller 25 år.

SHF bjuder in medlemmarna till en helaftonskväll på Kulturhuset Skagerack lördagen den 9 oktober 2021.

Kl. 18.30 samlas vi till välkomstdrink med smittor – och levande musik. Vi slår oss till bords ca. 19.00 då förtäringen är dukad.

Efter kaffet blir det "Musikkryss" med Lennart Palm, som i många år har försett radions "Melodikrysset"



Lennart Palm svarar för kvällens tävling "Musikkryss".

med sin musik. I kvällens tävling för SHF har Lennart lovat att ställa snälla frågor! Han kommer också att ge oss lite "bus och

spex" som han upplevt under sina många musikresor. Efter musikkrysset blir det prisutdelning till vinnande personer.

Vi väntar stort intresse för kvällen så förhandsanmälan med betalning 250 kr/person senast torsdagen den 30 september till SHF bankgiro 5371-5389. *Glöm ej namn!* Förfrågningar till Åke Svanberg (0705-933701) och Ingrid Sundemar (0730-680047).

*Varmt välkomna!
Styrelsen*

Kommande möten



MÅNADSMÖTE
**STRÖMSTADS
KANONBATTERIER**

Onsdag 1 september
Folkets Hus kl. 19.00
Föreläsare: Nils Modig

MÅNADSMÖTE
**SVASTIKAN OCH DESS
HISTORIA**

Onsdag 6 oktober
Folkets Hus kl. 19.00
Föreläsare: Charlotte Fredriksson

MÅNADSMÖTE
**BOHUSLÄNS
HISTORIA**

Onsdag 3 november
Folkets Hus kl. 19.00
Föreläsare: Tomas Andersson

MÅNADSMÖTE
**KÅSERI OCH
FRÅGESPORT**

Onsdag 1 december
Folkets Hus kl. 19.00
Föreläsare Ulf Hansson & Jan Andersson

MÅNADSMÖTE
**KVINNAN PÅ
KUSTEN**

Onsdag 12 januari
Folkets Hus kl. 19.00
Föreläsare: Ingegerd Johansson &
Margareta Johansson

MÅNADSMÖTE
**NÄR KYRKORNA I
BOHUSLÄN BLEV SVENSKA**

Onsdag 2 februari
Folkets Hus kl. 19.00
Föreläsare: Martin Berntson

Vi sponsrar Strömstads Historieförening

