



# Strömstads Historieförening

Årgång 25 • Nummer 141 • Maj 2020



**Håll avstånd**  
**Hosta i armvecket**  
**Tvätta händerna**  
**Ej onödiga resor**



Nordby parkering en vardag i maj 2020. En talande bild hur hårt coronakrisen har slagit inte bara på handeln utan hela vårt samhälle.

## Kraschade SHF-aktiviteter

*I slutet av förra året hade SHF lagt fast programmet för hela 2020 med månadsmöten, studiecirklar och utflykter.*

Vem hade då kunnat tro att ett litet mikroskopiskt virus från Kina skulle kullkasta hela verksamheten???

Men nu är vi där och vi får försöka göra det bästa av situationen. Månadsmötena i april och maj blev inställda men vi hoppas kunna skjuta på dem till hösten eller nästa år. Föredragshållarna har redan förklarat sig villiga att ställa upp när det kan bli aktuellt igen.

Kaffe/våffla på friluftsmuseet 3 juni ställs in. Hur det skall bli resten av sommaren och början av hösten är i skrivande stund oklart. I dagens tidning har vi ändå lagt in de *tänkta* aktiviteter som redan var planerade (se sid. 20). Men som alla förstår kan det med kort varsel bli förändringar.

Därför är det viktigt att hålla sig informerad på vår hemsida:

[www.historieforeningen.se](http://www.historieforeningen.se)

och facebook:

[www.facebook.com/historieforeningen](https://www.facebook.com/historieforeningen)

*historieforeningen*

Se mer om uppmaningen på sid. 3.

Se nu till att följa reglerna från myndigheterna. De skall inte bara hjälpa oss själva utan också alla de som sliter i sitt arbete inom sjukvården, hemtjänsten, äldreboenden etc. Tillsammans måste vi göra allt för att så gott som möjligt ta oss igenom denna kris.

*Text och foto: Åke Svanberg*

# Lämna din mail-adress!

*I dessa corona-tider har SHF, liksom samhället i övrigt, tvingats ställa in eller skjuta på en rad aktiviteter.*

Därför är det viktigare än någonsin att vi kan nå så många medlemmar som möjligt med snabb information om t ex ändringar i planerade verksamheter.

*Du som inte har lämnat in din e-mail adress till föreningen, GÖR DET SNARAST!!*

Alltså, namn och adress till:  
[info@historieforeningen.se](mailto:info@historieforeningen.se)

Har du inte tillgång till dator ber vi dig skicka namn och telefonnummer till: SHF,  
Södra Hamngatan 26,  
452 30 Strömstad.

[Styrelsen](#)



## **Strömstads Historieförening**

nummer 141, årgång 25,  
Maj 2020.  
Södra Hamngatan 26  
452 30 Strömstad

## **Redaktion**

Rolf Lindqvist, Tage Ödlund,  
Stefan Kihlberg, Åke Svanberg,  
Åke Sundemar,

[shf.red@historieforeningen.se](mailto:shf.red@historieforeningen.se)  
[www.historieforeningen.se](http://www.historieforeningen.se)  
[www.facebook.com/  
historieforeningen](https://www.facebook.com/historieforeningen)

**Foto omslag:** Coronavirus /  
COVID-19 som det framträder  
i ett elektronmikroskop.

## **Tryck och produktion**

Nordbloms Trycksaker AB  
Hamburgsund, 0525-332 84

**Papper** 130 gr silk

## **Styrelsen**

Ordförande  
Rolf Lindqvist, 073-963 99 93  
[rl.lindqvist@telia.com](mailto:rl.lindqvist@telia.com)

Vice Ordförande

Sonia Svensson, 070-21 35 220  
[svenssonsonia@gmail.com](mailto:svenssonsonia@gmail.com)

Sekreterare

Tage Ödlund, 073-143 30 75  
[tageodlund@gmail.com](mailto:tageodlund@gmail.com)

Kassör

Ingrid Sundemar, 0526-253 01  
[ingrid.sundemar@telia.com](mailto:ingrid.sundemar@telia.com)

Ledamöter

Stefan Kihlberg, Christina  
Moosberg, Bo Magnusson,  
Tommy Grahn, Åke Svanberg

## **Medlemsavgift**

195 kr för år 2020 BG. 5371-5389

## **481 Medlemmar**

Höstens Café-kvällar i klubbрум på Strömstads Museum planeras öppnas igen den 10 augusti.



## Fullsatt Folkets hus!

*Ulf Hansson fängslade den fulltaliga publiken.*

*Femte februari fyllde Historieföreningen på Folkets hus i Strömstad. Ulf Hansson skulle berätta om Strömstad förr och visa bilder. Kapprummet var fullt av förväntansfulla, kön gick ut på gatan. Skulle köksgruppens förberedda smörgåsar räcka?*

Vi fick se bilder, men bilder med historia, och fulla av historier. Det började med historien om ångaren Strömstad som kom till stan 1891 och slutade som skrot i Göteborg 1956. Ulf gjorde djupdykningar i bilderna, vi fick se detaljer vi inte såg först, skyltar på husväggarna. Strömstad bryggeri, Bensinstationen, Bil och motoraffären. Issågning på Strömsvattnet och

sköljflotten vid strandkanten. Bilder på folk som stod uppställda, ditställda för att skapa en bra bild, men Ulf visste vad dom hette. Strömstadsprofiler, byggnader och platser. Nötholmen med tunnbinderi, sillkonserverfabrik och kolförråd. Skeppsbroplatsen, konsul Sylvander och tidningsmannen Gunnar Thorén och tidningen Norra Bohuslän.



Handelsmagasin, havremagasin, Cavalli-Björkman och Thor Clase. Urmakare Törnkvist, Otto Werners tapetserarverkstad. Det brinnande Segelfartyget Rainbow från Philadelphia som sattes på grund i Basteviken på Nordkoster lastat med fotogen. Fiskebåtarna Norden och Viken som blev beskjutna av tyska flygplan på morgonen 22 april 1940, Norden var tvungen

*Det blev snabbt kö vid insläppet.*

att backa in i trålen för att undkomma.

Ja, mycket fanns att berätta och tiden räckte bara till att skumma på ytan. Ulf trollband publiken.

För den utsocknes lät sommarmarturerna för turister med öppen motorbåt Vättilandsbro i Skee, som en skröna.

Jag har kollat på kartor och verkligheten. Det verkar fortfarande vara möjligt. Vore kul med en paddeltur dit till sommaren, någon som hänger på?

*Text & foto: Stefan Kihlberg*



Trivsamt runt kaffebordet tillsammans med Fredriks finstämda musik.

## Årsmöte med sång och musik

*Det blev ett ovanligt årsmöte för SHF i mars som mycket kom att handla om en historisk visafton.*

Det var Fredrik Lundqvist, trubadur, vissångare och musiklärare i Strömstad, som bjöd på en musikalisk resa genom fem sekler.

Han började i 1600-talet med Lasse Lucidors ”Skulle jag sörja då vore jag tokot”. Texten finns bevarad men inget om hur sången lät.

Fredrik framförde nu sin egen bästa rimliga tolkning, mycket finstämt och med känsla.

Sedan bar det iväg genom århundradena med sång och musik av bl a Evert Taube, Bellman, Göran Svenning/David Hellström.

Skaparna av bland annat Kostervalsen hade egentligen tänkt sig en lite annan text men blev inte godkända. Texten skrevs då om och blev en ”världssuccé”. För något år sedan hittade Ulf

Hansson på museet en text i en pappershög. Det visade sig vara en icke tonsatt dikt med 34 verser av Svenning. Fredrik Lundqvist fick någon dag på sig och tonsatte visan om Strömstad.

Det fanns gott om kopplingar till Bohuslän och Strömstad i hans musikaliska smörgåsbord. Texten hyllningsdikt till Emilie Flygare Carlén, det första utkastet till Kostervalsen (där flickan inte heter Maja utan Fina), sången



Ulf Hansson presenterade kvällens trubadur.

om branden på Karlsgatan 1920, kurorten Strömstad, briggen Bluebird av Hull m.fl. Efter sitt framträdande fick Fredrik många och starka applåder.

## SHF:s ekonomi

Från själva årsmötesförhandlingarna kan rapporteras att SHF:s ekonomi är stabil med en omsättning på 172.081 kr och en vinst för verksamhetsåret på 1.291 kr.

Rolf Lindqvist uppvaktades av Karin Hjärling Karlsson som från Strömstads museum tackade för ett mycket gott samarbete under året.

## SHF:s styrelse

Rolf Lindqvist omvaldes till ordförande och styrelsen i övrigt ser ut så här: Åke Svanberg vice ordf., Tage Ödlund sekr., Ingrid Sundemar kassör. Ledamöter är Stefan Kihlberg, Maud Pellas, Bo Magnusson, Valeria Linc (nyvald). Suppleanter

är Ulf Hansson och Kristina Bengtsson(nyvald). Revisorer är Bengt-Åke Björk och Stefan Meyer. Valberedningen utgörs av Reidar Hilmersson, Kenneth Klang och Nina Naess.

*Text: Åke Svanberg &  
Tage Ödlund*  
*Foto: Tage Ödlund*



*När spanska sjukan härjade som mest blev gymnastiksalar och andra allmänna lokaler överfulla med patienter.*

## Corona en i raden av pandemier

*Pandemier som orsakat massdöd har i alla tider drabbat mänskligheten.*

I mitten av 1300-talet spreds digerdöden från Kina via Asien till Europa. Norge var det första landet i Norden som smittades via fartyg som kom till Bergen och Oslo år 1349. Fartygen bar med sig den fruktade pestloppan och smittade råttor.

Sjukdomen spred sig ofattbart snabbt och på

bara några år hade inemot hälften av befolkningen dödats. Hela bygder slogs ut, också i Bohuslän som då var norskt område. På norska kallas sjukdomen ”Svartedøden” efter de blåsvarta bölder som täckte de avlidnas kroppar. Ordet digher kommer från fornsvenskans stor.

Pestangrepp och missväxt har sedan härjat vårt land i århundraden. Åren 1808-1809 mer än tredubblades dödligheten i norra

Bohuslän. En orsak var att sillperioden tvärt upphörde och samtidigt låg Sverige i krig mot Norge-Danmark. Ett stort antal soldater var förlagda i Strömstadsregionen och där härjade den sk lantvårnssjukan (tyfus, rödsot, dysenteri). I Strömstads fältsjukhus behandlade provinsialläkare Fredrik Marin år 1808 över ettusen soldater varav 332 avled.





En medeltida kopparstick visar hur offer från Digerdöden begravs i massgrav.

## Dödsvinden i Strömstad

Den koleraepidemi som drabbade Strömstad 1834 har kommit att kallas dödsvinden och skapade en chockartad stämning (se artikel sid 11).

Under senare delen av 1800-talet svepte vågor av barnsjukdomar fram och det fanns inga egentliga motmedel. Statistik från perioden 1860 – 1890 visar att drygt 230 000 barn dog



Uppmaningar till allmänheten under spanska sjukan är påfallande lika de förhållningsregler som gäller under den nuvarande corona-krisen. Från Sundsvalls Tidning 1918.

i sjukdomar som mässling, scharlakansfeber, difteri och kikhosta.

## Spanska sjukan

Den värsta pandemi som drabbat världen i ”modern tid” var spanska sjukan, en dödlig form av influensa som spreds i slutet av första världskriget. Sjukdomen kom i tre vågor, mars 1918, december 1918 och februari 1919. Spanskan drabbade främst unga människor till skillnad från

coronasmittan som har värst konsekvenser för äldre och multisjuka. Sammanlagt skördades över 50 miljoner människoliv vilket var långt fler än det totala antalet stupade i hela första världskriget.

I Strömstad orsakade spanskan ett samhälle i sorg. Av stadens befolkning avled 146 personer, ett mycket högt antal med tanke på att man då hade bara ca 2 900 invånare. I en artikel härintill beskriver doktor Hegardt sin upplevelse av spanska sjukan.

## Influensavågor

Under de senaste hundra åren har influensavågor dragit över världen: Spanska sjukan 1918-1919, Asiaten 1957, Hongkong 1968-1969, Sars 2003, Fågelinfluensan 2006, Svininfluensan 2009, Corona 2020 - ?.

Det första corona-fallet i Sverige konstaterades den 31 januari då en ung kvinna kom hem från besök i Wuhan i Kina. Hon tillfrisknade efter några veckor. Det

första dödsfallet i Sverige noterades den 11 mars. När detta skrivs i mitten på maj har antalet döda i Sverige uppgått till ca. 3 500 personer och i världen ca 300 000 döda.

Och just nu är det ingen som vet hur utvecklingen kommer att bli.

*[Text sammanställd av Åke Svansson och Åke Sundemar](#)*

### Dr. Hegardt om spanskan

*Gunnar Hegardt (1893-1988) hade en lång läkargärning i Strömstad. I sina dagböcker har han beskrivit hur han upplevde Spanska sjukan.*

”Första gången jag hade ett läkarförordnande var hösten 1918 som värnpliktig läkare i Uddevalla I 17, under spanska sjukan.

Det var fruktansvärt. De värnpliktiga fick inte skickas hem för att inte sprida smitta. Lasarettet fullbelagt från golv till tak. Regementssjukhuset likaså.

De värnpliktiga fingo



*Dr. Gunnar Hegardt mötte spanska sjukans härjningar som värnpliktig läkare på I 17 i Uddevalla.*

skötas i kasernerna. Inga antibiotika och många dogo. När jag tittade in i regementssjukhusets badrum låg där 6 - 7 döda beväringar, somliga i badkaret, somliga på golvet. Begravningar titt och tätt. Kyrkklockornas dystra klang. Det var en hemsk tid.”

# Kolera stängde Strömstad

*Under 1800-talet drabbades världen i flera omgångar av tarmsjukdomen kolera som skördade miljontals dödsoffer.*

På sommaren 1834 slog koleran till i Strömstad då en smittad sjöman på väg hem från Göteborg avled. Sjukdomen spred sig snabbt och vakter sattes ut för att spärra tillfartsvägarna till staden som nu alltså befann sig i ett helt stängt tillstånd.

På flera platser tände man på tjärtunnor då man trodde att röken skulle hindra smittan. Det var först långt senare man fann att sjukdomen spreds av kolerabakterier i förorenat vatten. På Öddö inrättades en karantänsstation men det hjälpte inte. På bara några månader steg dödssiffran till 64 personer vilket motsvarade 5 procent av den dåtida befolkningen.



*I Strömsdalen anlades en kolerakyrkogård som nu är utmärkt med ett kors. Inskriptionen lyder: Handlanden Jan G. Smith. Apothekaren J. Kjellin. Döde 22/8 1834. De blev några av kolerans offer i Strömstad.*

Speciella kolerakyrkogårdar inrättades bl a i Strömsdalen. Här begravdes bl a handelsmannen Jan Smith, storebror till Emilie Flygare Carlén.

Den 25 september rapporterade Sundhetsnämnden

i Strömstad att koleran upphört och i oktober blev staden officiellt förklarad smittofri.

# BRANDEN PÅ KARLSGATAN år 1920

*Det var en underbart härlig sommardag, den 19 juli 1920. Vid middagstiden hade de flesta badgästseglarna redan hunnit ett bra stycke ut på fjorden i den ljumma västanvinden. I Stadsparken hade badkapellets konsert just börjat och människor strömmade till. Det var liv och rörelse i badhusen och i staden för övrigt. Det var en ljuvlig sommardag som alla kunde njuta av. Men plötsligt förändrades scenen totalt. En stor eldkvast stod rätt upp i skyn.*

Det brann för fullt i det Riberska huset. Men värre skulle det bli, mycket värre. Den ljuvliga västanvinden, den som var så härlig att segla i, den satte fart på elden. Det dröjde inte länge förrän elden kastat sig över gatan till husen på andra sidan. Den svepte sedan fram längs hela Karlsgatan och spred sig även in i grannhuset där Emelie Flygare-Carléns föddes och vidare mot det gamla apoteks-



*Det var här i det Riberska huset branden började.*

huset samt familjen Stålhanes hus som alla fattade eld och brann ned.

Det var dottern i det Riberska huset, som hade varit oförsiktig. Hon skulle värma sin hårtång och tände en lampa med spritlåga, som stod på ett toalettbord nära det öppna fönstret. Plötsligt exploderade lampan. Lampspriten stänkte omkring och antände gardiner och möbler. På ögonblicket stod hela rummet i ljusan låga.

Totalt brann 32 hus ned med 52 hushåll och 222 personer blev husvillan utöver de drabbade badgästerna.

På hundraårsdagen söndagen den 19 juli 2020 öppnar Strömstads Hembygds- och Museiförening en utställning på Museet om "Karlsgatebranden". I planerna ingår att lokallhistorikern Ulf Hansson berättar om den fasansfulla händelsen på Kulturhuset Skagerack och inviger utställningen.

*Text: Åke Sundemar  
Foto: Strömstads Museum*



*Ambassadör Jakob Hallgren, med  
släktband till Strömstad, berättar om  
utvecklingen på Koreahalvön.*

# Koreahalvöns dramatik

*Koreahalvön står ständigt i centrum för världspolitikens uppmärksamhet. Utefter den 38:e breddgraden mellan Nord- och Sydkorea finns världens mest befästa vapenstilleståndslinje med hundratusentals soldater i ständig beredskap. Efter det brutala Koreakriget 1950-53 har ännu ingen fred slutits.*

De två Korea består av samma folk som talar samma språk. Ändå kan de inte träffas och de två länderna har valt radikalt olika samhällssystem. Nordkorea en inåtvänd kommunistisk enpartistat med en omhuldad familjedynasti. Sydkorea en öppen, dynamisk och exportorienterad marknadsekonomi och demokrati.

Mitt i detta är Sverige det enda landet i världen som har officiell närvaro i både Pyongyang, i Seoul och i ingenmanslandet mellan de två Korea, den s.k. demar-



*Den 38:e breddgraden delar den koreanska halvön och dess befolkning.*

kationszonen (DMZ). I Pyongyang och Seoul har Sverige sedan många år ambassader och i DMZ finns sedan 1953 svenska neutrala observatörer.

Detta starka åtagande och långtida närvaro har skapat respekt och förtroende för Sverige som en tillförlitlig oberoende aktör. Det är något som välkomnas i alla huvudstäder i denna region, eller med engagemang i denna region. Mötet mellan Nordkorea och USA på Lidingö i oktober 2019 är bara det senaste i en lång rad av exempel på detta.

Samtidigt är Sydkorea ett

av världens mest innovativa och dynamiska länder. I dessa dagar hyllas Sydkorea för sin framgångsrika hantering av coronaviruset. Annars är det ett land som ger oss både mobiler, bilar, båtar, musik, filmer, TV-serier, spännande mat och ett framstående exempel på en demokrati i Kinas och Nordkoreas omedelbara närhet.

Om allt detta och mycket mer kommer Sveriges ambassadör i Sydkorea Jakob Hallgren att berätta under sitt föredrag den 5 augusti.

*Text: Jakob Hallgren i intervju med Åke Sundemar.*

## Dåtidens vägvisare

*I början av 1600-talet fattades ett beslut om en ny vägförordning. Drottning Kristina utfärdade då en Krögare- och Gästgivareförordning. Enligt denna skulle alla större vägar mellan städer, byar och tingsställen inspekteras och förbättras.*

I och med detta blev samfärdseln och förbindelserna enklare. Vägsträckor mättes upp och skyltar i form av stenar med angivande av sträckor placerades ut. Stenarna hade olika form och inskriptioner beroende av hur tätt de stod. De angavs i sträckorna "kvartermil" "halvmil" och mil". En svensk mil var då ca 18000 alnar vilket i dagens läge motsvarar ca 10 700 meter. Att sträckorna blev olika långa är kanske inte så svårt att förstå. Man mätte backe upp och backe ner, genade i kurvorna och sträckte säkerligen inte alltid ut snöret.



*Milstenen vid  
Karlsgatan*





Sverige var vid 1600-talet en stormakt och man var i behov av goda kommunikationer. Genom utmärkningen var det lättare för tjänstemännen att föra resedagbok och räkna ut kostnader för transporter. Den skjutsade, resenären, skulle veta hur långt han färdats och sköta betalning därefter.

I mitten av 1600-talet var Harald Stake landshövding över Bohuslän och Halland. I sitt svar till kung Karl XI skriver Stake att det finns flertal tavernor och gästgiverier. Standarden var god

och vägarna väl markerade. I Bohuslän var det troligen så att utmärkningen skedde med trästolpar, milpålar, vilket var den vanligaste benämningen. Detta ändrades ca år 1774 då man började använda kalkstenar från Kinnekulle. Med tiden kom man fram till att en översyn av stenarna var behövlig. Detta skedde första gången år 1854

Stenarna har sedan meter-systemet började användas 1888 tappat betydelse och sedan skjutsväsendet avskaffats 1933 har stenarna allt mer fallit i glömska. På 1990-talet har stenarna via

Trafikverkets försorg letas upp och renoverats.

Den förordning som beslutades av Drottning Kristina lyder:

När wagarne således äre rödde och lagade skola the ocke mätas med snören så att alla mijler blifwa lika långa och skall sex tusen fampnar göra en mijl och whid hwar mijl uppsättias wisse stenar och känne-märcken, den resande man till rättelse.

*Text & Bild: Tage Ödlund  
Teckning: Håkan Särebörn*



## Spännande läsning om en utgrävning

*På stadsbiblioteket finns en avdelning kallad Bohussamlingen. Här finns material som framför allt handlar om Bohuslän och då med fokus på norra Bohuslän och Strömstad.*

Jag ska passa på att lyfta fram ett verk från vår Bohussamling. Det är "Björnkvinnans grav" av Marianne Lönn. Boken handlar om en arkeologisk undersökning av en grav som gjordes i Skee år 2007. Att graven kom att kallas just Björnkvinnans grav beror på att man bland fynd av brända människoben även hittade elva björnklor. Även om björnklor har förekommit i flera bohuslänska gravar så är det ett relativt ovanligt gravfynd. Graven daterades till romersk järnålder (0-400 e.Kr.). En del av järnåldern som inte är lika omtalad

som exempelvis Vikingatiden. Lönn redogör för de olika dateringsmetoderna man har utgått ifrån. För den som gillar att fördjupa sig i detta är det spännande läsning och långt ifrån torrt.

Tro nu inte att boken bara innehåller fakta om fynd och dateringar. Det är faktiskt mer än så! Vi får ta del av en hel del arkeologisk kunskap kring tidsperioden för att kunna sätta fynden i sitt sammanhang. Inte minst är det spännande när dåtidens landskap målas upp för oss. Det finns gott om kartor som visar var vattendrag och fjordar fanns. Vattenståndet var då ungefär sju till åtta meter högre än idag. Graven låg då intill en fjord.

Författaren är även intresserad av ortnamnshistoria. Många av våra ortnamn innehåller beskrivningar av landskapet och en del av namnen är mycket



gamla. Med hjälp av dessa namn kan man ana hur ett landskap kan ha sett ut då många platser har fått namn efter platsens utseende eller vad man använde den till. Fängslande läsning!  
Välkommen in till biblioteket och låna från vår Bohussamling!

*Text: Linda Oderbrant,  
Strömstads stadsbibliotek*

# Strömstads egen bokmäss

En helg i slutet av vintern, alt. början av våren, innebär fullt med aktiviteter i Kyrkan, kulturhuset och stadshuset. Många former av kultur presenteras. Historieföreningen inbjöds att medverka vid bokmässan som hölls i stadshuset under söndagen. Naturligtvis ställde vi upp med ett bokbord och information om vår förening. Ett antal böcker såldes, både ur föreningens hög och den om hemsgheter under andra hälften av 1800-talet i Norra Bohuslän.



Utöver detta erbjöds utställarna en stunds muntlig presentation av sina böcker och verksamhet. För SHF sköttes denna del förtjänstfullt av Åke Svanberg och Rolf Lindqvist.

Historieföreningen hade sitt bokstånd mellan ”kapten kuling” och Strömstads museum

*Text och Bild: Tage Ödlund*

## Medlemmar!

*Sedan starten för 25 år sedan har textrutan nedan aldrig varit tom! Hjälp oss fylla den även i framtiden!*

*Nya medlemmar i SHF: Mycket välkomna:*

Mona Martinsson - Bullaren  
Dan Martinsson - Strömstad  
Evy Andersson - Strömstad  
Ronny Carlsson - Strömstad  
Margareta Nordström - Strömstad  
Johan Adamsson - Strömstad  
Inger Bergstrand - Strömstad  
Magnus Bergstrand - Strömstad  
Ingela Wunsch - Strömstad  
Leif Östberg - Strömstad  
Birgitta Stenvall - Strömstad  
Björn Beckman - Lerum  
Caisa Christensson - Strömstad  
Christer Christensson - Strömstad

## Höstens café värdar.

**10 aug. Reidar Hilmersson.**  
0723189693.

**17 aug. Bo Bengtsson.**  
0762570520.

**24 aug. Bo Magnusson.**  
0709205225.

**31 aug. Rolf Lindqvist.**  
0739639993.

**7 sept. Solveig Ericson.**  
0526-15968.

**14 sept. Ulf Hansson.**  
0730658892.

**21 sept. Jimmy Blomqvist.**  
0735150018.

**28 sept. Tage Ödlund.**  
073-1433075.

**5 okt. Kent Almqvist.**  
0705587794.

**12 okt. Bengt-Åke Björk.**  
0705705411.

**19 okt. Reidar Hilmersson.**  
0723189693.

**26 okt. Bo Bengtsson.**  
0762570520.

**2 nov. Bo Magnusson.**  
0709205225.

**9 nov. Rolf Lindqvist.**  
0739639993.

**16 nov. Solveig Gerdin-Ericson.**  
0526-15968.

**23 nov. Ulf Hansson.**  
0730658892.

**30 nov. Jimmy Blomqvist.**  
0735150018.

**7 dec. Tage Ödlund.**  
073-1433075.

**14 dec. Kent Almqvist.**  
0705587794.

# Kommande möten



MÅNADSMÖTE INSTÄLLT  
**KAFFE & VÅFFLA**  
**ONSDAG 3 JUNI**

Friluftsmuseet  
STD kl. 19.00

MÅNADSMÖTE  
**KAFFE & VÅFFLA**  
**ONSDAG 1 JULI**

Statarlängan Blomsholm  
kl. 19.00

MÅNADSMÖTE  
**SVERIGES ROLL PÅ**  
**KOREANSKA HALVÖN**  
**ONSDAG 5 AUGUSTI**

Strömstierna skolans aula kl. 19.00  
Föreläsare: Jakob Hallgren

MÅNADSMÖTE  
**STRÖMSTADS**  
**FÖRSVAR 1719**  
**ONSDAG 2 SEPTEMBER**

Folkets Hus kl, 19.00  
Föreläsare: Nils Modig

MÅNADSMÖTE  
**HUMMERFISKAREN**  
**KAROLIN BERÄTTAR**  
**ONSDAG 7 OKTOBER**

Folkets Hus kl. 19.00  
Föreläsare: Karolin Axelsson

MÅNADSMÖTE  
**SVASTIKAN OCH**  
**DESS HISTORIA**  
**ONSDAG 4 NOVEMBER**

Folkets Hus kl. 19.00  
Föreläsare: Charlotte Fredriksson

Vi sponsrar Strömstads Historieförening

