



Strömstads Historieförening

Årgång 23 • Nummer 130 • Juni 2018



Pris till
SHF-tidningen

Allt jobb bakom
ett månadsmöten!

Förhandsvisning
Emilie – filmen

Historiska stadsvandringar

Inför sommarens stora turisttillströmning och i samband med projektet 1717 - 1719, arbetas nu för högtryck för att kunna erbjuda besökarna en historisk vandring genom centrala Strömstad.

Bohusläns Museum är projektägare och driver på i ärendet. Ulf Hansson på Strömstads museum, och medlem i Historieföreningen, arbetar för högtryck för att hinna få klart ett givande och spännande program. Tillsammans med SHF-medlemmen Harald Simonsson gör de efterforskningar både högt och lågt. Förhoppningsvis hinner de få ihop ett material så att det kan bli några vandringar.

Därutöver kommer det att bli en stadsvandring på detta tema med Bo Magnusson som guide vid vårt månadsmöte i augusti.

Text: Tage Ödlund

SHF och GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag inom EU fr.o.m. 25 maj 2018.

Lagen omfattar hur ett företag, organisation eller förening handskas med personuppgifter. SHF har ett register över sina medlemmar med namn, postadress (och e-mailadress om vederbörande har lämnat sådan).

Vårt medlemsregister är givetvis nödvändigt bl a för att kunna distribuera medlemstidningen, för inbetalning av årsavgiften och säkerställning av föreningens

medlemsmässiga storlek. Vi för inga register över våra deltagares födelsenummer. I samband med studiecirkularna skall dock namn och födelsenummer anges av redovisningsskäl, men detta handhas av Studieförbundet Vuxenskolan.

SHF har kontrollerat med Datainspektionen och fått besked att det inte finns några problem med vår medlemsförteckning. Man önskar dock att alla medlemmar nu får besked om den nya EU-förordningen, vilket härmed är framfört.

Styrelsen

SHF tackar!

Av Släktforskningsgruppen Resö och Galtö gamla tider fick vår föreningen en mycket fin gåva!

Boken "Resö och Galtö i gången tid" överlämnades av Anita och Vilgot Andersson samt Roland Isaksson till en tacksam styrelse. Det är ett enormt arbete

som ligger bakom boken. Studiegruppen har arbetat under 13 år

med att insamla och bearbeta materialet!

Boken hittar du nu i vårt bibliotek.

Styrelsen.



SHF - tidningen vinner!

Bobusläns hembygdsförbund kallade SHF till deras årsstämma söndagen den 6 maj på Futura Tanum.

Anledningen var att mot- taga ett "Hedersnäm- nande Årets övriga publi- kationer 2017" Strömstads Historieförening. Tidskrift. Utgiven av Strömstads Historieförening.

Motivering.

"Tidskriften utkommer sex nummer om året, en imponerande gärning av en ideell förening.

Tidskriften har utvecklats till en välillustrerad och fint layoutad skrift.

Den innehåller intressanta artiklar och fyller flera funktioner med bland annat kalendarium för information om Strömstads Historieförening.

Publikationen är inbjudande med påkostat tryck och är en värdefull tillgång för föreningens medlemmar och andra historieintresserade."



Det unika med SHF-tidningen är att den är en periodisk tidskrift, med sina sex nummer om året. De flesta föreningar brukar annars utkomma med en årsskrift.

Det var stolta SHF medlemmar som mottog diplom och blommor, här gestaltat av Åke Svanberg.

[Styrelsen](#)

Strömstads Historieförening

nummer 130, årgång 23
Juni, 2018.
Södra Hamngatan 26
452 30 Strömstad

Redaktion

Rolf Lindqvist, Tage Ödlund,
Ulf Hansson, Åke Svanberg

shf.red@historieforeningen.se
www.historieforeningen.se
www.facebook.com/
historieforeningen

Foto omslag: Kerstin, Jörgen,
Maud städar upp efter
månadsmöte. Foto: Gustav
Hartvigsson.

Tryck och produktion

Nordbloms Trycksaker AB
Hamburgsund, 0525-332 84

Papper 130 gr silk

Styrelsen

Ordförande
Rolf Lindqvist, 073-963 99 93
rl.lindqvist@telia.com

Vice Ordförande
Sonia Svensson, 070-21 35 220
svenssonsonia@gmail.com

Sekreterare
Tage Ödlund, 073-143 30 75
tageodlund@gmail.com

Kassör
Ingrid Sundemar, 0526-253 01
ingrid.sundemar@telia.com

Ledamöter
Stefan Kihlberg, Christina
Moosberg, Bo Magnusson,
Tommy Grahn, Åke Svanberg

Medlemsavgift

195 kr för år 2018
BG. 5371-5389

459 Medlemmar

Klubbrummet på Strömstad
Museum håller öppet för
medlemmar varje måndagskväll
vår och höst kl 18-20.
Välkommen in på fika och samtal.



Strömstad för 300 år sedan

Konsten att berätta en historia, eller kanske hellre vår historia, är inte alla förunnad. Men Harald Simonsson besitter konsten och delade med sig av sitt kunskande på SHF's månadsmöte i april.

Hur var det i Strömstad för 300 år sedan? Turistlivet var långt borta i fjärran, staden var liten och omfattade bara ca 300 fastboende. Att dricka brunn var ännu inte

aktuellt. En tidsenlig karta visar ett par rader hus med grusväg emellan. Men orostider stundade. Det stora nordiska kriget var inne i sitt slutskede och Strömstad blev drabbat. Bohuslän tillhörde sedan 1658 Sverige men grannländerna Norge och Danmark var aktuella att erövra. Kung Karl XII beslutar år 1716 att genomföra ett fälttåg mot Norge. Men motstånd fanns och flera slag genomfördes.

Stora magasin

Slaget vid Dynekilen år 1716 innebar stora förluster och att Sverige inte kunde ta sig in någon längre sträcka in i Norge. Kungen beslutade då att göra ett annat försök. Eftersom det inte gick att komma igenom vattenvägen fick det bli på land. Men man ville ha med sig båtar. Kunniga män kontaktades, bland annat härföraren Johan Hierta, och till slut kom en plan till. Men för att kunna



genomföra ett intåg i Norge behövdes depåer och dessa förlades till Strömstad. Stora magasin byggdes både för materiel och manskap. Enkla men ändamålsenliga magasin. Man befäste staden med ett antal "batterier" varifrån man kunde försvara sig.

Slaget om Strömstad

Så blev det 1717 och kriget pågick. Tordenskiold, som ledde den Dansk-Norska flottan tänkte avhålla sig från att anfalla och inta staden. Men så kom information om att depåerna hade fyllts på och att det fanns gott om manskap i staden. Då ändrar sig Tordenskiold och trodde på en enkel match. Kanske inte så mycket för att stjäla lagren utan mer för att förstöra för svenskarna. Tidigt på

morgonen den 8 juli 1717 påbörjar han framfarten mot Strömstad. Det var svårt att segla fartygen mot land. De fick dras in genom att roddare rodde iväg med ett ankare och släppte det på lämpligt avstånd. Därpå fick manskapet i fartygen dra sig fram med hjälp av ankartrossen. Ett tidsödande jobb och på detta sätt flyttade man ett stort antal fartyg. Det tog ca 3 timmar för Tordenskiold att komma i ställning med chefsfartyget Loland.

Kulor i retur

I Strömstad var det utplacerat 14 kanoner på olika platser, såsom nuvarande Badhusgatan, Laholmen, Södra Hamngatan. Laholmen var på den tiden en ö. Så började striden och kanonkulor haglade ner över Strömstad och ut mot

båtarna på Strömsfjärden. Från havet kom det kulor från 3 skepp i 3 timmar. Tordenskiold trodde på seger men ack nej. Elden från svenska sidan avtog, ammunitionen började ta slut och Tordenskiold beslutade om landstigning. Med 300 man i sällskap skulle han ta sig iland. Men Johan Hierta hade "lurat" Tordenskiold. Man samlade in de kulor som skjutits mot dem. Manskapet låg i skydd bakom bröstvärn och kunde därifrån besvara elden. På några minuter skadades och dog flera hundra soldater. Tordenskiold blev skottskadad och fördes tillbaka till sitt fartyg Loland som då låg söder om Syd Långö.

Korum på torget

När de anfallande konsterat att slaget var förlorat började man dra sig tillbaka. En del av flottan var skjuten i sank och vattnen runt Strömstad hyser många skeppsvrak. I nutid har dykningar gjorts för att undersöka fartygen. Slaget om Strömstad var över och slutresultatet visar för Sverige 19 döda och 173 sårade. För Danmark-Norge blev siffrorna 96 döda och 246 sårade. Efter avslutat värv samlades man traditionsenligt på torget till korum. Där sjöngs då psalmen Te Deum.

Över stock och sten

För att ställa läget ännu bättre för sig fortsatte man att bygga magasin. Material till detta kom bland annat med 150 fartygslaster från Göteborg. 1718 års verksamhet planerades. Man skulle ta sig till Fredrikshald, nuvarande Halden, och Fredrikstens fästning. Men att ta sig dit landvägen var som sagt inte helt lätt. Nöden är uppfinningens moder och snart hade man kommit på ett sätt. Man skulle ta båtarna land-

vägen. Över fält, genom skog och över småsjöar tog man sig till Idefjorden vid Hällesmörk. Båtarna hade rullats fram på stockar. Man började med att ta sig fram på nordsidan av Strömsån och Strömsvattnet. Så blev det Färingen, Lången och Prästvattnet innan man var framme vid Idefjorden. Där blev det åter sjöstrider och trots den jobbiga båttransporten gick det bra för svenskarna. Ca 15 dansk-norska fartyg sänktes vid Halden. På hösten 1718 hade man tagit sig fram till foten av Fredrikstens fästning. Strider pågick och sent på kvällen tittade kung Karl XII upp över en vallgravskant. Det blev ödesdigert. En kula träffade honom i huvudet och kungen var död. Om kulan, eller var det kanske en blyknapp, kom från svenskt eller norskt håll diskuteras än idag.

Skorpor och Dysenteri

Hur skulle man då få fram föda för all den personal som deltog. I Strömstad fanns 5 kvarnar vid Strömsvattnet. Där malde man

mjöl dygnet runt och ett stort bageri bakade bröd. Bland annat bakade man en sorts skorpor som Karl XII tagit med sig recept på från Turkiet. Födan är en viktig del av livet och brister det där går det illa. Att många dog i strider är helt klart men att många fler dog i dysenteri är kanske inte lika känt. På den tiden fanns det sjukhus vid Blomsholm och i Näsing och där avled många soldater i just dysenteri. I handlingar från den tiden står angivet ålder på de avlidna. Många var förhållandevis unga, ner till 15 år.

De 75-tal medlemmar som besökte månadsträffen fick höra en detaljerad berättelse om ur det kan ha varit ”på den tiden”. Harald Simonsson har en lugn och behaglig stämning och kan verkligen sin sak. Som ett litet bevis på uppskattning överlämnar föreningens ordförande Rolf Lindqvist ett stort tack och en blomkett.

Text och foto: Tage Ödlund.



Åke hämtar 85 nybakade thekakor.

Mycket jobb måste till för varje månadsmöte

Kära vänner, idag vill jag Gustav Hartvigsson berätta om arbetet som utförs av oss i köksgänget vid varje möte.

Smörgåsar och Kaffe

Smörgåsar och kaffe är en viktig del av det som ingår i upplevelsen under mötena, det ger medlemmarna tid att lära känna varandra innan föreläsningarna, samt ger en mer avslappnad stämning.

En vecka i förväg så beställs bröd från Kaffedoppet, brö-



Kerstin bunkrar på Konsum.

det som beställs är grova tekakor. På Konsum beställs även skinkan (rökt bog).

På dagen, eller dagen innan mötet så köper vi ost (färdigskivad), grönsaker (papriska och gurka), samt går till charken och hämtar ut

skinkan. Vi handlar också kaffe, bordsmargarin m.m. samt blommor. På mötesdagen hämtas tekakorna ut på kaffedoppet.

På kvällen – runt 17.30 – så börjar förberedelserna. Det är ofta “löpande band



Jörgen H. skär upp grönsaker.



Birgit fyller på nykokat kaffe.

principen” som gäller, en person plockar fram teka-korna och smörar, en lägger på skinka och ost, och en lägger på grönsaker samt lägger dem på ett fat. Medans detta försiggår så förbereds kaffet och hälls upp på kannor, detta arbetet är mycket tidsödande, ty det tar en viss tid att brygga kaffet och hälla upp det på kannorna.

Dukning

Alla förberedelser med smörgåsar och kaffe är till intet om inte det finns något att dricka från och äta på. Dukningen börjar med att flytta om stolarna på de runda borden, så att ett bord inte har några stolar

och de andra borden har fem stolar istället för fyra. Det tomma bordet används för socker och mjölk samt extra kannor med kaffe. Föreningen började använda engångsmuggar ty endast ett fåtal av medlemmarna vet hur man använ-

der diskmaskinen, samt att det är tidsödande och tungt att diska och ställa tillbaka koppar och fat i skåpen.

Ett steg i dukningen är att räkna ut hur många bord vi skall duka till, som tur är så har vi färdiga beräkningar för det. Så skall vi duka till 90 personer så dukar vi fem runda bord (25) samt åtta lång bord (64), vilket ger oss 89 dukade platser.

Det som är mest tidsödande gällande dukningen är vikningen av servetterna, men det är lite extra lyx som vi kan lägga tid på. Detta utförs medan de som dukar sätter ut muggar och servetter.



Smörgåsar klara för servering



Jörgen A. donar med teknik.

Ljud och Bild

En föreläsning utan ljud och bild blir inte mycket till föreläsning, därför är det viktigt att allt fungerar som det skall och alla förberedelser är gjorda innan mötet börjar.

Det är viktigt att se till att alla delar av utrustningen fungerar. Högtalare måste placeras ut och ljudsystemet måste få en sound check . Då gäller det att se till att ljudnivåerna är korrekta samt att batterierna i mikrofonerna har ström kvar, och byta batterierna om så behövs.



Ulf trimmar ljudanläggningen.



Åke och Ingrid sköter kassan.

Vi placerar ut ett bord som vi kan placera projektor och dator på så att föreläsaren kan visa sina bilder.

En annan del som är viktig är att se till att alla inställningar för projektorn på datorn är korrekta och att bilden visas rätt på duken.

Kassa

Vid varje möte så har kassören en viktig uppgift i att få in pengar för att täcka hyreskostnaderna, fika- ingredienserna samt få in pengar till föreningen. Dessa pengar kan även gå till att täcka eventuella föreläsare.

Vi placerar ut ett eller två bord vid ingången där vi har vår kassa, där betalar medlemmarna inträde till

Ett års förarbete!

SHF:s månadsmöten kräver lång framförhållning. Styrelsen börjar arbeta med dagordningen redan ett år i förväg.

Tänkbara interna och externa föredragshållare tas upp för diskussion. Ambitionen är att få till stånd ett schema med brett och varierat innehåll, som kan intressera så många medlemmar som möjligt. Därefter tas kontakt i god tid med de blivande föreläsarna för att hitta datum som passar alla.



Ibland måste vi göra sena omkastningar i programmet då någon föreläsare kan ha fått akut förhinder på den insatta dagen.

Hittills har vi dock varit lyckligt förskonade från mässfall och nu håller vi redan på med den tänkta dagordningen för 2019. Vi tror vi kan utlova ett fortsatt intressant historiefår!

Text: Åke Svanberg



Lahja torkar av borden.

föreläsningen samt för kaffet.

Att vi tar betalt vid dörren är för att hålla koll på hur många gäster vi har samt se till att alla betalar det de



*Maud våtsopar golvet.
skall.*

Efterstädning

Ett av kraven som ställs på oss som hyr lokalerna är att vi städar dem, detta arbetet tar nästan lika lång tid som arbetet innan mötet.

Efter mötet så städar vi, detta utförs av köksgänget.

Vi slänger alla muggar och servetter som är på borden, detta utförs medan folk börjar ge sig av hemåt.

När detta är gjort börjar det riktiga arbetet med att städa: vi torkar av borden, dammsuger, moppar, och ställer bordar och stolar till rätta. Ca. kl. 21.30 släcker vi all belysning och låser alla dörrar.



Sopsäckar klara att bäras ut.

Tack till gänget som deltog på aprilmötet:

Maud Pelas, Jörgen Hartvigsson, Lahja Hartvigsson, Gustav Hartvigsson, Kerstin Svanberg, Birgit Nilsson, Åke Sundemar, Ingrid Sundemar, Ulf Hansson, Jörgen Andersson, Åke Svanberg. PS: Föreningen är tacksam för synpunkter på ev. förändringar och fler medlemmar som kan hjälpa till.

*Text och foto:
Gustav Hartvigsson*

PROFILEN Maud Pelas

Maud Pelas, född 1960 och uppvuxen i Östad, Bullarn. Utbildade sig till tandsköterska och kom till Strömstad 1986. Arbetade på Folk-tandvården i drygt 20 år, nu verksam på Rehab, Strömstad. Håller på med släktforskning, bl a emigrationen till USA. Hennes morfar var en av dem som gav sig iväg i slutet av 1800-talet, men återvände. Andra intressen är kajak och dans. Nybliven medlem i SHF-styrelsen och aktiv i "köksgänget" vid våra månadsmöten.

Vilken historisk person skulle du vilja träffa?

Svante Söder från Bullarn, född 1887 och drabbad av barnförlamning bara 6 månader gammal. Förlamad hela livet, tog sig fram krypande, släpande på en liten vagn. Han var mammas kusin och en sann tusenkonstnär, verksam som skomakare men också en styv och slagkraftig författare/poet trots sitt svåra handikapp. Han gick bort 1976 och



jag träffade honom aldrig. Skulle ha velat möta honom och få honom att berätta om sitt märkliga och starka levnadsöde.

Vilket historiskt skeende skulle du vilja dyka ner i för en dag?

Vi fick veta väldigt lite om vår närhistoria i skolan. Trots att vi har så mycket spännande historia i vårt område. Så därför dyker jag ned i slutskedet av unionen med Norge, t ex här i Strömstad då den svenska flottan och krigsmakten var förberedda på en invasion av Norge. Hur tänkte de enskilda soldaterna och sjömännen, var de verkligen inställda på att gå i strid? Det skulle jag vilja prata med dem om. Tur att det inte blev krig!

Vilket historiskt årtal har fastnat hos dig?

1977, året då Elvis Presley dog. Så sorgligt för oss tonåringar. Redan tidigt blev han min stora idol. Jag lyssnade mycket på Elvis, Cliff Richard och de andra popstjärnorna. Men Elvis var bäst! Till hans låtar kunde man både bugga och dansa kram. Tyvärr gick det ju lite utför med karriären mot slutet, plufsig som han blev. Men det kan inte förta det fantastiska avtryck han har gjort som världsartist. Han var och förblir The King!



Vandring vid Greby gravfält.

Bohusläns största och kanske märkligaste gravfält.

Onsdagen den 2 maj gjorde medlemmar en resa bakåt i tiden, resmålet var Greby gravfält från Romersk järnålder och folkvandringstid det vill säga år 200 – 600.

Greby har givit namn åt fiskeläget och badorten Grebbestad. Förleden Gre kommer av det fornnordiska ordet grjot, som betyder stenig mark.

Vi medlemmar som var stort till antalet fick lyssna till Bo Magnusson och Kristina Bengtsson som informerade om att gravfältet besår minns 200 avlånga

och runda gravhögar. De talrika och höga resta stenhällarna ger Greby en alldeles egen karaktär. Några upp till 4,5 meter höga. I den norra delen finns en grupp med fyra hällar tätt intill varandra.

Våra ciceroner berättade om att ett sådant märkligt gravfält väcker undran, och flera sägner har i äldre tid knutits till gravfältet. Vår vandring runt fältet omgavs av mystik.

Sockenmagasinet

På återresan till Strömstad passade vi på att besöka ”Sockenmagasinet” i Tanumshede. Där blev vi mottagna av



Besök i Sockenmagasinet Tanum, även yngre besökare...

Tanums hembygdsförening som bjöd på byggnadens historia samt hembakat med kaffe.

Hembygdsföreningen lägger ner ett stort ideellt arbete om ortens historia och vi var glada över att få ta del av detta.

Text och foto: Rolf Lindqvist



Den lilla trädgårdsstaden Ledbury har massor av historia att visa upp.

Till Ledbury i september!

Som vi berättat om tidigare planerar SHF en resa till vår vänort Ledbury i England, ca. sju mil sydväst Birmingham.

Vi har enats om tider och besöket skall äga rum 20 – 24 september. Ledbury är berömt för sin medeltidshistoria. Styrelsen i vår systerförening Mortimer History Society har utlovat att möta oss med ett späckat program.

För att få reda på intresset för resan vill vi ha en preliminär anmälan senast fredagen den 20 juli .

Vi kommer därefter att samla de intresserade till ett möte för att gå igenom flygbokningar, övernattnings etc.

Flygpriserna varierar givetvis beroende på bolag, avresetid m.m., men kan beräknas från ca 3.200 kr t o r/per person och uppåt. Det kan också finnas lägre läpprisalternativ.

I Ledbury erbjuds vi att bo gratis hos någon av våra gäster. Annars finns det flera bra hotell/pensionat att välja mellan med priset ca. 750 – 950 kr per natt i dubbelrum.

Alltså: Anmäl ditt preliminära intresse senast 20/7 2018 till Rolf Lindqvist: rl.lindqvist@telia.com eller 073-963 99 93. Glöm ej namn och mailadress.

[Styrelsen SHF](#)



upplev

VILDA VÄSTERN

på nära håll

**Fredagen den 15/6 är det Picnic i ROCK RIVER CITY
strax norr om Strömstad.**

Vi kastar lasso och skjuter prick.m.m..

**Vi tar med oss egen matsäck och eventuellt gott vin och
njuter av sommarkvällen i den autentiska miljön.**

Vi möter även tidsenligt klädda medborgare i nybyggerstaden.

**Klockan 18:30 träffas vi på Lasarettsparkeringen och samåker
i egna bilar. Vi betalar 100:- per person.**

**Vi hoppas naturligtvis på bra väder men om det regnar
så finns det tak över huvudet.**

VÄLKOMNA !

Forn- och samtid på SHF-resan

Vi fick fina inblickar i både gammalt och mer modernt på SHF-resan i maj.

I ett strålande högsommarväder gick bussfärden först till Ragnhildsholmen vid Nordre älv strax väster om Kungälv. Med Stefan Kihlberg som kunnig guide strosade vi runt i den mäktiga borgruinen från den tid då detta var norskt område med mycket av historia. T ex att Magnus Ladulås son hertig Erik år 1304 fick borgen i förlä-



SHF-deltagarna framför gångstigen ut mot Ragnhildsholmen.



ning av norske kungen Håkon V.

Tvårsöver älven låg Kongahälla, under en period Norges huvudstad! Södra Bohuslän var länge en dominerande del i den tidiga norska statsbildningen.

Från medeltid till samtids-historia reste vi raskt till Volvos museum vid Arendel på Hisingen. En imponerande exposé över detta

svenska industriminne. Bland alla fina bevarade rariteter stack en raritet ut: en Volvo i naturlig storlek byggd av 201.076 legobitar!

Bussen styrde sedan till Backa industriområde och efter mycket letande bland alla industrier lyckades Stefan till slut hitta Fredrikshamnns skans, alldeles vid kanten av Göta älv. Skansen skulle skydda den flottbro som norska trupper slagit över älven i mitten på 1600-talet inför ett anfall mot Göteborg. Vi trotsade meterhögt gräs och hallonsnår och kunde ana historiens vingslag när vi stod på de gamla jordvallarna. Ett smått unikt utflyktsmål!

*Text: Åke Svanberg
Foto: Jan Teuber,
och Åke Svanberg*



Rossö är en av flera inspelningsplatser i vårt område där filmen om Emilie Flygare-Carlén har vuxit fram.

Förhandsvisning Emilie-filmen

En intern förhandsvisning av Emilie-filmen kommer att ske lördag 16 juni på Skagerack i Strömstad.

Detta blir en första visning för alla som på något sätt varit delaktiga i filmprojektet. Det gäller t ex filmteamet, skådespelare, statister, ansvariga för rekvisita och inspelningsplatser med flera.

Medlemmar inom SHF och museiföreningen är några av dem som berörs.

Förhandsvisningen blir en sista möjlighet för filmmakarna att få feedback från alla aktörer.

Efter eventuella justeringar blir det sedan offentliga föreställningar, planerade till slutet av augusti.

Utöver förhandsvisningen den 16 juni kommer det också att bli en nyinvi-
gning av den flyttade bysten av Emilie Flygare-Carlén. Den ceremonin äger rum klockan 12 vid kulturhuset

Skagerack och arrangeras av Strömstads kommun.

SHF kommer att hålla medlemmarna fortlöpande informerade om filmprojektet och bli återkommer vi i nästa SHF-tidning med ytterligare upplysningar.

Text och foto: Åke Svanberg



1880



1900



1930



2000 och framåt

KROKSTRAND resning i stenhuggarsamhället

Karin Askberger och medförfattare

BOKSLÄPP

9 juni 2018

Krokstrands Folkets hus
Boken säljs till festpris!

Program

- 13.00 Bokpresentation
- 13.30 Bokföreläsning, festligt fika och utställning
- 15.00 Föreläsning: Granit, Svein Norheim, Ekomuseum Gränsland
- 15.45 Film: Granitbergens döttrar
- 16.00 Avslutning



1990



1940



1950



1980



1970



1960





Skådespelarna laddar inför anstormningen av barn.

Stadshuset fyllt av barn.

Måndagen den 14 maj var en högtidsdag i Stadshuset. Modern till Adolf Fritiof Cavalli-Holmgren, Constance, skulle denna dag fyllt 200 år. Dagen till ära inbjöds Strömstads barn i förskoleåldern till en guidad vandring i detta mytiska hus. Ett hus fyllt av siffror och magiska tal.

Strömstads nya kultur-samordnar Tove Meyer tog kontakt med Historieföreningen och frågade om möjlighet fanns att man kunde medverka på något sätt. Självfallet blev det positivt svar. Från föreningen medverkade Sonia Svensson dels som guide och dels som en av de som verkat i huset förr i tiden, Elsa

”ruffsa”. Hon arbetade på systembolaget som då låg i huset och hon hade ett lite ovärdat och burdust sätt. Kom en kund in kunde hon högt ropa: - Kommer du idag igen. Du var ju här igår. En inte av alla uppskattad kommentar. Elsa Ruffsa visade barnen runt och upp i högre höjderna i huset. Födelsedagsbarnet Constance hjälpte till och tog gästerna högst upp och ut på tornet med vidunderlig utsikt över staden. Man fick även möjlighet att kliva in bakom klockan i tornet. Polisstationen har också legat i huset. Delar av lokalerna finns kvar. I cellen satt två svåra brottslingar. De hade tidigare sprungit runt i huset och då blivit haffade



Elsa Ruffsa berättar i kommunfullmäktiges sessionssal.

av konstapel Boman. (Tage Ödlund). Fångarna, Rolf Lindqvist och Fabrisius, försökte muta barnen för att få tag i nyckeln. De delade ut guldpenningar men nyckeln fick de inte. Till slut hade de dock avtjänat sitt straff och fick komma ut. Aktörerna var för dagen iklädda näst intill tidsenlig klädsel, såsom sjörövare, konstapel, fin dam och så vidare. Av allt att döma uppskattades besöket av de ca 40 personerna, barn och föräldrar som hörsammat inbjudan.

Text och foto: Tage Ödlund.

Kommande möten



Månadsmöte

KAFFE & VÅFFLA

Onsdag 6 juni
Friluftsmuseet Strömstad kl 19.00

Månadsmöte

KAFFE & VÅFFLA

Onsdag 4 juli
Statarlängan Blomsholm kl 19.00

Månadsmöte

HISTORISK VANDRING

”En ovanlig stadsvandring i Strömstad”

Onsdag 1 augusti
Samling STD museum kl. 18.00
Guide: Bo Magnusson

Månadsmöte

KUNGENS ALLA SKEPP.

Onsdag 5 september
Folkets Hus kl. 19.00
Föreläsare: Thomas Bergstrand

Medlemmar!

Sedan starten för 24 år sedan har
textrutan bredvid aldrig varit tom!
Hjälp oss fylla den även i framtiden!

Nya medlemmar i SHF: Mycket välkomna:

Håkan Särebo, Strömstad
Lennart Palm, Lerum
Bert Tibblin, Vänersborg
Birgitta Hultman, Lur
Kristina Bengtsson, Lur
Leif Nilsson, Strömstad

Britta Sundström-Nilsson
Strömstad
Fikret Araz, Strömstad
Patrycja Trzosek Araz, Strömstad
Jörgen Sundberg, Näsinge

Vi sponsrar Strömstads Historieförening

