



Strömstads Historieförening

Årgång 26 • Nummer 145 • Juni 2021



- Ljuset i tunneln
- Mystiska sillperioder
- Stopp i lagens namn

www.historieforeningen.se



Mot ljusare tider

När detta skrivs i mitten av maj finns förhoppningen att vi äntligen börjar se ljuset i tunneln.

Vaccineringarna har tagit fart rejält, särskilt för oss SHF-medlemmar i de övre åldersgrupperna. Men fortfarande är det oklart hur restriktionerna kommer att se ut i sommar och framåt hösten.

Det senaste beskedet från regeringen och FHM innan tidningen gick i tryck visar dock att vi gradvis kan börja lätta upp vår tillvaro efter den 1 juni. Då gäller bl a att publiktaket inomhus höjs till 50 personer med anvisad plats och utomhus

till 100 personer eller 500 med anvisad plats.

Därför har SHF planerat att åter komma igång med möten och andra aktiviteter. Vi träffas alltså onsdag **2 juni** på Friluftsmuseet och onsdag **7 juli** på Blomsholm.

Onsdag 14 juli har vi reserverat Skagerack för mötet med ambassadör Jakob Hallgren om Sydkorea (se mer s. 16-17).

Onsdag 4 augusti kallar vi till det tidigare uppskjutna årsmötet och nu samlas vi på Friluftsmuseet (dagordning sid. 19).

Onsdag 1 september blir det höstens första möte

med Nils Modig på Folkets Hus (se sid. 18).

Alla programpunkter är beroende på hur pandemin utvecklas. Eventuella justeringar kommer att läggas in på vår hemsida www.historieforeningen.se

I dagens tidning gör Kerstin Johannesson, chef på Tjärnölabbet, en sammanfattning av sitt föredrag som blev inställt i april. Ett spännande forskningsprojekt där man bl a med avancerad DNA-teknik skall försöka lösa ursprung- et till de stora sillperioderna (sid 4-7).

Text: Åke Svanberg

Uppstart av studiecirklar!

Under hösten har SHF som målsättning att starta upp några populära studiecirklar.

Först ut blir fotogruppen som studerar vidare om fotokonsten, Verktyg för släktforskning med Sonia Svensson hoppas vi också få kunna starta upp. För intresserade medlemmar



gäller det att hitta senaste information om cirkarna på vår hemsida och föreningsstidningen.

Hoppas på en spännande studiehöst!!

Styrelsen.

Nya medlemmar

Göran Falk
Gert Carlsson

Strömstad
Strömstad

Cafévårdar hösten 2021

Den 9 augusti öppnar vi vårt populära café igen!!

Varje måndag träffas vi i vår lokal på museet mellan kl. 18.00 till 20.00.

Välkomna hälsar cafévärdarna.

9 aug Bo Magnusson, 073-9205225
16 aug Rolf Lindqvist, 073-9639993
23 aug Kent Almqvist, 070-5587794
30 aug Solveig Gerdin Ericson
0526-15968
6 sep Tage Ödlund, 073-1433075
13 sep Jimmy Blomqvist,
073-5150018
20 sep Ulf Hansson, 073-0658892
27 sep Reidar Hilmersson,
072-3189693

4 okt Bengt-Åke Björk,
070-5705411
11 okt Bo Bengtsson,
076-2570520
18 okt Bo Magnusson, 073-9205225
25 okt Rolf Lindqvist, 073-9639993
1 nov Kent Almqvist, 070-5587794
8 nov Solveig Gerdin Ericson
0526-15968
15 nov Tage Ödlund, 073-1433075
22 nov Jimmy Blomqvist,
073-5150018
29 nov Ulf Hansson
073-0658892
6 dec Reidar Hilmersson
072-3189693
13 dec Bengt-Åke Björk
070-5705411

God Jul & Gott Nytt År !!

Strömstads
Historieförening
nummer 145, årgång 26,
Juni 2021.
Södra Hamngatan 26
452 30 Strömstad

Redaktion

Rolf Lindqvist, Tage Ödlund,
Stefan Kihlberg, Åke Svanberg,
Åke Sundemar,

shf.red@historieforeningen.se
www.historieforeningen.se
www.facebook.com/
historieforeningen

Foto omslag: Wikimedia
Commons

Tryck och produktion

Nordbloms Trycksaker AB
Hamburgsund, 0525-332 84

Papper 130 gr silk

Styrelsen

Ordförande
Rolf Lindqvist, 073-963 99 93
rl.lindqvist@telia.com

Vice Ordförande
Åke Svanberg, 0705-933701
crosspoint@telia.com

Sekreterare
Tage Ödlund, 073-143 30 75
tageodlund@gmail.com


Kassör
Ingrid Sundemar, 0526-253 01
ingrid.sundemar@telia.com

Ledamöter
Stefan Kihlberg, Christina
Moosberg, Bo Magnusson, Maud
Pelas, Valeria Linc.
Suppleanter
Kristina Bengtsson, Ulf Hansson

Medlemsavgift

195 kr för år 2021 BG. 5371-5389

448 Medlemmar

An aerial photograph of a large lake, likely Lake Storsjön, with a red outline highlighting a specific area in the center. The surrounding land is green and brown, with some snow visible in the upper right. The text is overlaid on the lake's surface.

*Doggersbank i Nordsjön där
höstlekande sill i stora bestånd
normalt leker. Är ett tänkbart
ursprungsområde för de stora
sillperioderna.*

Varifrån kom sillen ?

Året är 1898, hösten är långt skriden och dagarna korta, men i norra Bohuslän är det full aktivitet längs kusten.

Om anledningen läser vi i Bohusläningen den 15 november:

”Allmänt rustas nu med vintersillgarnen. Om denna lugna väderlek håller på, begifva sig många fisklag nästa vecka norrut till Kosteröarne m.fl. platser för att försöka sin lycka med sättgarn.”



Överlastad fiskebåt landar skarpsill i Lysekil 1968. Foto Terje Fredh.

Men styft en vecka senare har sillen ännu inte kommit in till kusten, och i tidningen uttrycks oro för att något stör sillen:

”Kommer hon ej snart, sillen? Så ropas det, och så frågas det nästan stundligen i dessa dagar. Det säges, att hon står tjock ute i hafvet, men synes ha en viss respekt för att närma sig skären, bland hvilka försåt lurar på henne ...”



Sillsorteringsplansch utgiven av Göteborgs Fiskeriförening 1892. T v fet lekmogen sill, t h utlekt och mager sill.

Sillen kom till slut, även året 1898, precis som den gjort de senaste 20 åren, och den fortsatte att komma varje vinter fram till 1906. Och det var goda fångster.

Totalt i Bohuslän fångades under toppåren (1887-1895) mer än 200 000 ton sill per år. (Idag landas runt 10 000 ton per år från



Ett enda sillstim kan innehålla någon miljon sillar och breda ut sig flera kilometer åt varje håll.

sillfisket i Skagerak och Kattegatt.)

Många sillperioder

Sillens mer eller mindre regelbundna återkomst till Bohuslän, de vi kallar ”sillperioder” är omvittnade i tidiga historiska beskrivningar även om både omfattning och betydelse är omdebatterat. De fyra senaste uppträdde under 1556-1589, 1660-1680, 1747-1808 och 1877-1906, förmodligen har det förekommit sillperioder även tidigare men de historiska källorna är osäkra.

1700-talets sillperiod var troligen den mest omfattande och fångsterna var så rikliga att man inte

kunde ta vara på allt till människoföda utan stor mängder kokades till tran. Från Marstrand till Fjällbacka finns fortfarande hundratalet lämningar av trankokerier och grumsdammar där resterna ifrån kokningen dumpades.

Var kom då sillen ifrån?

Sill är en av världens vanligaste fiskarter. Ett enda sillstim kan innehålla någon miljon sillar och breda ut sig flera kilometer åt varje håll. Sillen finns i hela norra Atlanten, och en nära släkting finns på motsvarande sätt i norra Stilla Havet.

Sillen är uppdelad i många olika bestånd. I Östersjön

finns strömning med ett vårlekande och ett höstlekande bestånd. I Skagerak och Kattegatt finns också både vårlekande och höstlekande bestånd av sill, och ett mindre bestånd som leker vid tyska Rügen går upp i Kattegatt under sommaren och hösten. Men inget av dessa bestånd är så stort att de tros kan ha orsakat de stora sillperioderna. Istället finns det två betydligt större bestånd som skulle kunna vara källor: höstlekande sill som normalt leker på Doggersbank i Nordsjön, och vårlekande norsk sill som från norra Atlanten söker sig mot norska västkusten för lek under februari-mars.



Kerstin Johannesson, chef på Tjärnölabbet, forskar om sillperiodernas ursprung.

DNA-teknik

Med hjälp av DNA analyser går det att ta reda på ursprunget för sillperiodernas sill om man har tillgång till gamla sillar eller rester av sillar. Vi är några forskare som nu utnyttjar denna möjlighet för att försöka räta ut ett månghundraårigt frågetecken.

Från senaste sillperioden finns hela sillar bevarade i sprit på Naturhistoriska

muséet i Göteborg. Det var bland annat den legendariske museiintendent August Malm (han som lät stoppa upp den strandade blåvalen) som samlade in dessa sillar. I materialet finns förutom sillar från olika delar av Bohuslän också sillar från Nordsjö-sill och norsk vårlekande sill. Dessutom har vi redan mycket god kunskap om alla nu levande bestånds genetiska karaktärer.



Resterna av trankokeriet Kroksholm med grumsdamm ligger vid en modern marina öster om Gullholmen. Härifrån har man tagit ryggradskotor från sill för DNA-analyser.

Speciallabb

Sillrester, framförallt mas-sor av ryggbenkotor, ifrån den stora sillperioden på 1700-talet har vi fått genom utgrävning av en grumsdamm på Orust genomförd av arkeologer vid Bohusläns museum. Att få ut DNA ifrån dessa benbitar kräver ett speciallab med mycket hög renlighet. Ett sånt lab finns vid Stockholms universitet och Naturhistoriska Riksmuséet.

Någon gång under sommar-hösten räknar vi med att ha data från de första 20 sillarna. Därefter kommer ytterligare material att analyseras.

Vi kommer sannolikt kunna svara på varifrån sillarna kom. Men två andra frågor återstår: varför simmade sillarna inte till sina traditionella lekområden under sillperioderna? Och kommer vi kunna få en ny sillperiod någon gång i framtiden?

*Text: Kerstin Johannesson
och Anton Larsson*

Stopp,... I lagens namn...

Somliga tycker si och andra tycker så. Ska vi ha en poliskår eller är det helt onödigt? De flesta av mänskligheten är positivt inställda.

Andra ser rätt vid blotta tanken på ordet polis. Men polisen finns och är organiserad på särskilt sätt. Polisen är också internationell vilket betyder att en liknande, speciell organisation finns över hela världen

Ordet polis kommer från grekiskan och betyder bla. säkerhet. I Sverige tillkom den första skrivningen och förklaringen om polisen på 1300-talet. Då skrev Magnus Eriksson att "Alla skola de vörd och vaka i staden göra, som bymän äro och burskap utgivit hava". De i texten omskrivna orden vörda och vaka säger att det ålåg bymännen, borgarna att ansvara för den allmänna ordningen. Att vaka innebar att man hade till uppgift att gå brandvakt. År 1475 fanns



Så här kunde det se ut på 1920-talet när en piketstyrka var på väg

12 stycken borgare som patrullerade Stockholms gator och torg. Då, en stad om ca 4000 – 5000 invånare.



Brandvakter på Stockholms gator

År 1594 infördes en fast styrka av yrkessoldater. De finansierades av en ny skatt. På 1770-talet förändrades situationen. I Stockholm rådde stor oordning och mycket kriminalitet. Förutom ren ordningshållning ingick, som tidigare, även att gå som brandvakt på nätterna.

Vid den tiden inrättade kung Gustav III Kungliga Poliskammaren efter att ha fått inspiration från Paris. Polismästare blev Henric von Sivers. Denne fullgjorde sitt arbete på ett

så förnämligt sätt att han senare adlades. Fick då namnet Liljensparre. Han ansågs också vara den som löste mordet på kung Gustaf III. I slutet av 1700-talet fick spionverksamheten och informatörer avsevärda summor pengar för att hålla verksamheten igång.

År 1850 skapades begreppet statspolisen. Organisationen ändrades över hela landet, men främst i Stockholm, med 4 olika geografiska ansvarsområden. Några år senare ombildades samhällen till Köpingar. Deras ansvar blev, via fjärdingsmän att verka för ordning på samma sätt som i Stockholm. Titeln fjärdingsman fanns kvar till 1954 då det övergick till att kallas Poliskonstapel. Begreppet Länsman fanns också men var en högre position i rättsväsendet.

Att bli antagen som polis/fjärdingsman verkar inte ha varit det lättaste. Krav från 1850-talet visar på detta. Ålder 24 – 35 år, längd 5 fot 7 tum (ca 167cm) Man skulle också ha lugnt sin-

nelag, god hälsa och stark kroppsbyggnad. I tillägg till detta skulle man var skriv- och läskunnig.



Denna 30-tals Volvo var en av de första utryckningsbilarna med siren för att påkalla fri väg.

Egen brottslighet

Strax under 50 % av personalen hade av någon anledning tilldelats disciplinstraff. En av de vanligaste orsakerna var fylleri i tjänsten. Annat ”brott” var otillåtet prat under patrulleringen eller ouppmärksamhet. Heller inte ovanligt att ha tagit emot mutor eller besökt prostituerade. Tydligt fanns också en marknad för pantsättning av uniformen eller bara tillfälligt låna ut den. Under andra hälften av 1800-talet var ungefär 50 % av polismännen rekryterade från militären.

Någon nämnvärd utbildning fanns inte. Det bör-

jade med att föreläsningar om lagar och regler skulle hållas 2 gånger per månad. 1910 startades en polis-skola i Uppsala. Tidigare tillämpades systemet att en äldre polis utbildade en yngre. Fram till mitten av 1950-talet var det inte ovanligt att ortens länsman, polischef, frågade någon lämplig yngling om att hjälpa till t.ex. vid något festligare evenemang. Det kanske fanns liten risk att festen kunde bli väl så livlig. Ynglingen accepterade, tilldelades en mössa med märke och snart var han riktig polis.

1957 antogs för första gången kvinnliga poliser i Stockholm för ordningstjänst. I dag är 44 procent av samtliga anställda inom polisen kvinnor. Mer om polisens organisation i kommande nummer.

Text: Tage Ödlund

*Blomsholms säteri med
ursprung från tidigt 1600-tal.*



Blomsholms säteri

Blomsholms säteri grundades år 1625 av en nordtysk adelsman, Anders Blome, som också gav gården dess namn, när han slog ihop två mindre gårdar, Bojen och Foss.

Den stora odlingsmarken, omgiven av skogsklädda berg och strida vattendrag, blev till en enorm ekonomisk resurs för säteriet. Efter bara några år ägde Blome såväl en egen hamn som såg och kvarn. Redan år 1628 sålde han gården vidare och en av de senare ägarna startade ett saltverk, som kokade salt ur havsvattnet. Blomsholm hade tillgång till både vattenfarled och landsvägen, som hade nästan samma sträckning som den tvåfiliga E6. En radikal omfördelning av åker och ängsmark skedde under 1800-talet dels genom förbättrade jordbruksredskap såsom stålplögen och dels genom Laga skiftet.



Björnskölds adelsvapen

Hur bebyggelsen såg ut under 1600-talet finns det inga säkra belägg för, men av en karta från 1702 framgår att manbyggnaden omgavs av två flyglar. Mitt emot mangården är fyra mindre byggnader uppförda, vilka tjänat som landgårdar, uthus samt bostäder för tjänstefolket.

Dagens huvudbyggnad är uppförd år 1710 efter det att den ursprungliga byggnaden brunnit ned till grunden. Huset med sitt valmade tak och tillhörande flyglar är typiskt för den

tidens herresäten i Bohuslän. Flyglarna är uppförda under Karl XII regeringstid men den västra återuppfördes 1938 efter en brand.

Övriga byggnader är från senare delen av 1800-talet samt Statarlängan är från 1899. Idag förvaltas Blomsholm av ett fastighetsbolag.

Rutger von Ascheberg köpte Blomsholmsgodset i Skee från jungfru Nettelhorst dvs, i praktiken från Dorotea Bielke, som lämnade in jordeboken för Blomsholm år 1660, men 1664-11-01 sålde Ascheberg Blomsholm till sin kollega Sven Rask för 4.100 rd specie (8.200 daler kurant).

Källa: Beata Losman, "Margareta Hvitfeldt". Blomsholm- 2000 år av händelser. Jan Ottandert, red. Bohusläns Museum.

Text: Åke Sundemar



Den gamla stenbron i Catharinaskogen finns bevarad.

Catharinaskogen på Blomsholm

Det tidiga 1700-talet i Strömstad dominerades främst av ”Det stora nordiska kriget”, som fick sitt slut i och med att Karl XII stupade. Den enväldiga kungamakten upphörde därmed och Riksdagen tog över rodret för Sverige. Under Frihetstiden som den nya tiden kallas ökar den personliga friheten samt vetenskap och kultur utvecklas.

Carl von Linné vår mest kända vetenskapsman och hans lärjungar upptäckte världen och förde med sig hem exotiska växter. Det var en tid med upptäckarglädje och stark tro på framtiden.

Det inspirerade en herrgårdströken som Catharina

Björnsköld på Blomsholm, som även hade möjligheter att förverkliga sin park.

Hon hade påverkats av engelsk filosofi, som utgår från naturens inneboende skönhet. Formspråket är därmed rörligt i Catharinaskogen, stigarna slingrar sig fram genom oregelbundet anlagda vattenytor och planterade träd. Under en promenad skiftar perspektiven hela tiden. Storheten ligger i mångfalden av upplevelser.

Catharinaskogen ligger på motsatt sida vägen vid Blomsholms herrgård och är utmärkt med orienteringskarta och snitslad stig. Parken är idag vildvuxen med dramatiska vindfällen och raserade stenbroar. De

ovanligt resliga träden av kastanj, bok, al, gran m.fl. arter skapar ett skyddande lövtak som ger skugga varma dagar. En renovering av parken skulle ge kommunen ett unikt utflyktsmål. Sven Ranck var född 1616 på Rankhyttan i Dalarna. Från att ha varit fotsoldat i Dalaregementet tjänade han sig upp och blev år 1659 kommandant på Bohus och utnämndes till överste och chef för Elfsborgs regemente. Slutligen utsågs han generalmajor av infanteriet och landshövding i Malmöhus. Sven Ranck avled år 1684.

Text: Åke Sundemar



Boktipset

Rösträtt för kvinnor

– Sara Teleman

Att det finns mycket litteratur på biblioteket som handlar om vår historia eller tar upp olika historiska skeenden råder det ingen tvekan om.

Detta är också en omtyckt och populär avdelning på vårt bibliotek. Men känner du till att vi har en avdelning som vi kallar Lättläst? Vad är då detta för avdelning? Dessa böcker är skrivna på lättare svenska och har ofta kortare meningar, enklare ord och bilder som är lätta att förstå. Lättläst är främst skrivna för grupper som har svårt med läsningen av olika skäl. Det exempelvis bero på att man är en ovan läsare eller har dyslexi. Man kanske försöker lära sig svenska språket. Men, alla kan ta del av dessa fantastiska böcker.

En del är omarbetningar men mycket skrivs direkt för lättläst-marknaden. Inte minst ges det nu ut många fina böcker inom ämnet historia.

I år är det hundra år sedan som svenska kvinnor fick rösta för första gången. Vad passar då inte bättre än att lyfta fram den informationsrika och mycket roliga faktaboken "Rösträtt för kvinnor" av Sara Teleman. Här får vi ta del av många

intressanta och spännande berättelser om människor som kämpade för att även kvinnor skulle få rösta. Detta är en väldigt bra och underhållande bok om en viktig del av vår historia. Och den kan med stor behållning läsas av alla, inte bara de som Lättläst normalt riktar sig till.

[Linda Oderbrant,](#)
[Stadsbiblioteket](#)





Greta Gullström var en framträdande talesperson för kvinnans politiska rättigheter.

ETT KVINNO- PORTRÄTT

Margareta "Greta" Gullström

Greta Gullström föddes i Karlstad och avled år 1980 i Strömstad 100 år gammal.

Hon var dotter till apotekaren Viktor Undén och hans hustru Beate. Han var värmlänning och hon hade skänkt påbrå och var dotter till apotekare Lorentz Kaijser, som drev apoteket Örnén vid Stora torget efter den förödande branden år 1865 i Karlstad.

Gretas far hade tidigare gått i lära hos apotekare Kaijser och med tiden tog han över apoteket Örnén. Föräldrarna Viktor och Beate var inte stränga men heller inte sentimentala, varken politik eller religion intog någon framträdande plats i vardagens samtal. En borgerlig livsstil präglade samvaron, där plikttrogenhet var ett givet budord, skvaller och osanning bannlysta.

Föräldrarna såg till att barnen fick en gedigen utbildning med gymnasium och högre studier efter håg och fallenhet. Greta som var begåvad fick bli sina bröder Torsten och Östens lärare och gav dem privatkurser på vägen till studenten. Kring sekelskiftet 1900 var kvinnans politiska rättigheter en het och samlande fråga för Sveriges kvinnor, som år 1903 bildade "Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt", (LKPR). Föreningen drog snabbt till sig en lång rad framstående kvinnor såsom Ellen Key, Anna Whitlock, Ann Margret Holmgren, Elin Wägner och Selma Lagerlöf.

Även Greta anslöt sig tidigt till rörelsen, där hon utvecklades som feminist. Hon tog till sin uppgift att rida runt i sina värm-ländska hemtrakter för att samla namnlistor i gårdarna till förmån för kvinnlig rösträtt. Då hon vid besöken togs emot enbart av husfrun, som möjligen blev förskräckt vid åsynen av den vilda ryttaren, krävde Greta bestämt att också få diskutera sitt ärende med de andra kvinnorna som fanns i huset, inkluderande tjänstefolket.

Efter det att kvinnlig rösträtt grundlagsfästes år 1921 fortsatte Greta Gullström sitt arbete i Fredrika Bremer Förbundet i Stockholm, som på den tiden drev Årsta damhotell vid Norrmalmstorg. Här kunde yrkeskvinnor hyra in sig för längre och kortare tid eller träffas i matsalen för diskussioner och överläggningar. Greta tog även hjälp av dotterdottern Ann Smith med att förbereda mattransporter i fält under Finska vinterkriget. Ann kom därmed tidigt i kontakt med en progressiv

kvinnor, som hon fick en varm och nära relation till. Gretas bror Östen utsågs efter kriget till utrikesminister i Tage Erlanders regering.

Gretas dotter Marit Gullström gifte sig år 1929 med häradshövdingen Jan Smith från Strömstad, som blev Greta och hennes man Stellans sommarstad. På äldre dagar bodde Greta kvar i Stockholm och Marit kom upp som stöd om vintrarna, men somrarna tillbringades som alltid i Strömstad. Till Strömstad, Vatulandsgatan 11, flyttade slutligen Greta när krafterna svek och där avled hon.

Text: Åke Sundemar

Källor:

Jerker Smith, Strömstad.

Ivar Lo-Johansson och kärleken.
Margareta Wersäll.
Natur & Kultur 2010.

Östen Undén - en biografi.
Yngve Möller, Nordstedts,
1986.



Koreahalvöns dramatik

Den 38:e breddgraden delar den koreanska halvön sedan krigsslutet 1953.

Koreahalvön står ständigt i centrum för världspolitikkens uppmärksamhet.

Utefter den 38:e breddgraden mellan Nord- och Sydkorea står hundratusentals soldater i beredskap vid den befästa vapenstillståndslinjen. Efter det brutala Koreakriget 1950-53 har ännu ingen fred slutits.

De två Korea består av samma folk som talar samma språk. Ändå kan de

inte träffas. Nordkorea är en inåtvänd kommunistisk enpartistat, Sydkorea en öppen dynamisk marknads ekonomi och demokrati.

Viktig svensk roll

Mitt i detta är Sverige det enda landet i världen som har officiell närvaro i både Pyongyang, Seoul och i ingenmanslandet mellan de två Korea, den så kallade demarkationszonen (DMZ). Sverige har sedan många år ambassader i båda länder-



Ambassadör Jakob Hallgren, med släktband till Strömstad, berättar om utvecklingen på Koreahalvön.



na och i DMZ finns sedan 1953 svenska neutrala observatörer.

Detta starka åtagande har skapat respekt för Sverige som en tillförlitlig oberoende aktör. Mötet mellan Nordkorea och USA på Lidingö i oktober 2019 är bara det senaste i en lång rad av exempel på detta.

Sydkorea är ett av världens mest innovativa och dynamiska länder med export av mobiler, bilar, fartyg, musik, filmer, TV-serier och spännande mat.

Ett demokratiskt exempel i Kinas och Nordkoreas omedelbara närhet.

Om allt detta och mycket mer kommer Sveriges ambassadör i Sydkorea Jakob Hallgren att berätta under sitt föredrag onsdagen den 14 juli på Kulturhuset Skagerack. Föredraget startar kl 19.00.

[Text: Jakob Hallgren i intervju med Åke Sundemar.](#)

Även nordkoreanska krigsfångar omhändertogs på det svenska fältsjukhuset i Sydkorea. Foto: Gerhard Rundberg.

Förhandsanmälan

SHF behöver veta i förväg hur många som vill komma på Jakob Hallgrens föredrag.

Anmälan med namn och antal senast den 8 juli till ingrid.sundemar@telia.com eller tfn 0730-680047



Kanonbatteri för Strömstads försvar från sjösidan.

Strömstads kanonbatterier

Nils Modig är välkänd för SHF genom föredrag och artiklar med sjömilitär anknytning.

På höstens första möte onsdagen den 1 september berättar han om försvaret av Strömstad från sjösidan i slutskedet av det nordiska kriget. För att skydda uppladdningen i Strömstad inför Karl XII:s förnyade fälttåg mot Norge 1718 byggdes sex kanonbatterier. När Tordenskiöld anföll

staden sommaren 1717 var fyra batterier klara och anfallet kunde slås tillbaka.

Vid kvällens föredrag kommer Nils Modig att berätta om dessa batterier – var de låg, hur de var bestyckade och vad som finns kvar att se i dag. Vi får också höra lite om 1700-talets kanoner när det gäller t ex räckvidd och hur träffsäkra de var. Han avrundar sitt föredrag med en presentation av sin nya bok *Brittiska flottan i Östersjön*.



Nils Modig om försvaret av Strömstad

Text: Nils Modig



KALLELSE & DAGORDNING ÅRSMÖTE 2021

**Onsdag 4 augusti - Friluftsmuseet -
Strömstad - Kl. 19.00**

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av ordförande för mötet
- 3 Val av sekreterare för mötet
- 4 Årsmötets stadgeenliga utlysning samt dagordningens godkännande.
- 5 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
- 6 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
- 7 Förvaltningsberättelse för räkenskapsåret
- 8 Revisionsberättelse
- 9 Ansvarsfrihet för styrelsen
- 10 Inkomna motioner
- 11 Styrelsens budgetförslag
- 12 Fastställande av medlemsavgift
- 13 Val av för tiden till och med nästa ordinarie årsmöte
 - föreningens tillika styrelsens ordförande
 - ledamöter i styrelsen
 - Val av två suppleanter
 - revisorer och suppleanter för dem
 - valberedning
- 14 Övriga på föredragningslistan upptagna ärenden
- 15 Avslutning av årsmötet.

Välkomna önskar styrelsen!

Kommande möten



MÅNADSMÖTE
KAFFE & VÅFFLA

Onsdag 2 juni
kl. 19.00
Friluftsmuseet STD

MÅNADSMÖTE
KAFFE & VÅFFLA

Onsdag 7 juli
kl. 19.00
Statarlängan Blomsholm

MÅNADSMÖTE
**FRED OCH SÄKERHET PÅ DEN KOREANSKA
HALVÖN. SVERIGES UNIKA ROLL,
SVERIGES AMBASSADÖR I
SYDKOREA.**

Onsdag 14 juli
Kulturhuset Skagerack kl. 19.00
Föreläsare: Jakob Hallgren

ÅRSMÖTE
ÅRSMÖTE
Onsdag 4 augusti
Friluftsmuseet STD kl. 19.00

MÅNADSMÖTE
**STRÖMSTADS
KANONBATTERIER**

Onsdag 1 september
Folkets Hus kl. 19.00
Föreläsare: Nils Modig

MÅNADSMÖTE
**SVASTIKAN OCH DESS
HISTORIA**

Onsdag 6 oktober
Folkets Hus kl. 19.00
Föreläsare: Charlotte Fredriksson

Vi sponsrar Strömstads Historieförening

