



# Strömstads Historieförening

Årgång 24 • Nummer 134 • Februari 2019



Filmkvällarna igång.

Riksarkivet 400 år

Gravallvarlig Palm

## Schack- VM igen



*Magnus Carlsen vann schack-VM återigen.*

När förra SHF-tidningen trycktes pågick VM i schack, där Magnus Carlsen från Norge skulle försvara sin VM-titel mot Fabiano Caruana från USA. Kampen blev mycket jämn med tolv raka remier, varför matchen gick till tiebreak i snabbschack. Där vann Carlsen som nu återigen får försvara sin titel då nästa VM går på hemmaplan i Norge 2020.

## Omslaget

Omslaget i dagens tidning visar en karta över Strömstad från sent 1700-tal. Den finns i Riksarkivet, som just fyllt 400 år.

Läs mer på sidan 7.



## Minnen från valfångst

I dag efterlyser vi erfareheter från de många nordbohuslänningar som deltog i valfångstäventyret i Antarktis för hundra år

sedan. Vi är intresserade av brev, foton eller andra minnen. Läs mer om detta på sid. 14.

## Filmpremiär



SHF:s filmkvällar har nu startat och först ut var filmen om strömstads-konstnären Inge Schiöler. En entusiastisk skara hade bänkat sig på museet för att ta del av hans liv där han efter många år på men-

talsjukhus kom ut till ett nytt produktivt liv. Många uppskattande kommentarer efter föreställningen. SHF bjuder på inträde och mer om kommande filmer på sid. 11.

# Vårens resa lördagen den 25/5.

*Katas grav i Varnhem och  
Västergötlands Museum  
i Skara. Vi reser kl 8 på  
morgonen och kommer  
tillbaka vid 18 – 19*

## Kata Gård i Varnhem!

Vid utgrävningar på höjden bakom klosterruinen i Varnhem har arkeologerna gjort sensationella fynd som berättar om platsen från tiden innan munkarna kom dit på 1100-talet. Här finns ruinen av en av Sveriges äldsta kyrkor, en privat gårdskyrka från vikingatiden. Kyrkans krypta är kanske Sveriges äldsta bevarade rum! Här finns också en kristen gravplats som började användas redan på 900-talet – sensationellt tidiga dateringar! Runt omkring ligger de äldre gravhögarna från järnå-



Västergötlands Museum i Skara

dern som visar att gårdens historia går långt tillbaka i forntiden.

Här öppnades i maj 2017 en helt ny spännande informationsbyggnad där modern arkitektur möter 1000-åriga murar. Platsen kallas Kata Gård efter den kvinna som härskade på storgården under vikingatidens slutskede.

## Fornbyn

Bredvid huvudbyggnaden ligger det idylliska friluftsmuseet Fornbyn. Här finner du ett 30-tal byggnader från hela Västergötland som flyttats hit för att ge en bild av det gamla bondesamhället.

**Angående priser och uppsamlingsplats återkommer vi med i apriltidningen.**

## Strömstads Historieförening

nummer 134, årgång 24  
Februari, 2019.  
Södra Hamngatan 26  
452 30 Strömstad

## Redaktion

Rolf Lindqvist, Tage Ödlund,  
Stefan Kihlberg, Åke Svanberg

shf.red@historieforeningen.se  
www.historieforeningen.se  
www.facebook.com/  
historieforeningen

**Foto omslag:** Karta från  
Riksarkivet

## Tryck och produktion

Nordbloms Trycksaker AB  
Hamburgsund, 0525-332 84

**Papper** 130 gr silk

## Styrelsen

Ordförande  
Rolf Lindqvist, 073-963 99 93  
rl.lindqvist@telia.com

## Vice Ordförande

Sonia Svensson, 070-21 35 220  
svenssonsonia@gmail.com

## Sekreterare

Tage Ödlund, 073-143 30 75  
tageodlund@gmail.com

## Kassör

Ingrid Sundemar, 0526-253 01  
ingrid.sundemar@telia.com

## Ledamöter

Stefan Kihlberg, Christina  
Moosberg, Bo Magnusson,  
Tommy Grahn, Åke Svanberg

## Medlemsavgift

195 kr för år 2019 BG. 5371-5389

## 470 Medlemmar

Klubbrummet på Strömstad  
Museum håller öppet för  
medlemmar varje måndagskväll  
vår och höst kl 18-20.  
Välkommen in på fika och samtal.



## Julmötet 2018

*Det segrande laget med Kristina Bengtsson, Bengt Samzelius och Christian Carlsson samtalar med domaren Jan Nilsson innan tävlingen.*

*Den 5 december var det dags för traditionellt julmöte i Strömstads historieförening. Julsmörgås, frågetävling, julkåseri och lottdragning väntade de cirka 80 deltagarna.*

Julsmörgåsen, som köks-gänget gjort i ordning var speciell och extra god. Med julskinka, ost, paprika och grön kvist. Efter smörgåsen blev det gottbord med clementiner och pepparkakor.

### Årets frågetävling.

Så var det dags för årets frågetävling, som Jan Andersson och Jan Nilsson hade konstruerat. Fyra lag hade anmält sig. Frågorna var många, luriga och kluriga, historiefrågor, språkfrågor och en sportfråga. Exempelvis: Vilka två svenska städer ingick i det område som Danmark tog i pant tills Sverige betalade Älvsborgs andra lösen. Svar: Lödöse och Lödöse. Både gamla och nya Lödöse existerade ju samtidigt under ett antal år.



*Större delen av "kökspersonalen" tackas och premieras för väl utfört arbete under året.*

Lag A med Kristina Bengtsson, Christian Carlsson och Bengt Samzelius tog hem segern med 28 poäng. Sen var det rätt tätt i klungan, de övriga lagen slutade på 25, 20 och 19.

## Ulfs julkåseri, här återberättat.

Ulfs kåseri 2018 utspelade sig under den tid då kalla kriget blev allt kyligare. Båda sidor byggde upp varningssystem för att ha koll på vad den andra sidan företog sig. Ett nät av radaranläggningar och patrullerande spaningsflyg hade koll på vad som hände. Ständig beredskap, året runt dygnet runt. För att kunna skära av ett anfall och starta vedergällningsaktioner. En central punkt var CONAD (Continental Air Defense Command) i Colorado Springs i USA.

Det var här besluten skulle fattas. Inne på kommandantens rum fanns en röd telefon, som det hittills aldrig hade ringt i.

På jultorgn 1955 ringde det! Överste Shoup, jourhavande befäl, en



Överste Harry Shoup, US Air Force och annonsen som satte skräck i det amerikanska luftförsvaret.

allvarsam och pliktrogen man, svarade som han var tränad, med namn och grad. Det var tyst i luren. ”Hallå” fortsatte översten. Efter ytterligare tystnad hördes...”Herrn, kan jag få tala med jultomten?” Vad är det som händer? När översten lägger på ringer ett nytt barn. Under de närmaste minuterna strömmar det in samtal från barn som vill tala med jultomten.

Den topphemliga telefonlinjen var blockerad. Det strategiska flygförsvaret lamslaget. En listig sovjetisk attack? Man skickar upp attackflyg för att spana över Nordpolen. Efter ett antal samtal med barn stäl-

ler Översten frågan. ”Hur fick du tag i mitt nummer? Översten gestikulerar åt adjutanten, som får fram dagens tidning. Här finns svaret. I julannonsen för Roebucks leksaksaffär ner i stan står det, ”Vill du tala med jultomten? Ring det här numret.” Men en siffra i telefonnumret hade blivit fel i tidningen, och det topphemliga larmnumret hade blivit publicerat.

Den påföljande utredningen visade att det var tryckfelsniss som låg bakom och inte någon sovjetisk sabotör. Nästa december kom ett anslag kom upp ”När det ringer i denna telefon ÄR den som svarar

Jultomten, och är snäll och vänlig mot den som ringar. Samtalen blev välkomna avbrott för de som hade beredskap under julhelgen. Tomteverksamheten finns nu även på internet: [www.noradsanta.org](http://www.noradsanta.org) tusentals mail och samtal har kommit in varje år. Så, av samtalet till den röda larmtelefonen julmorgonen 1955, som kunde startat ett världskrig, gjorde Ulf ett trevligt julkäseri.



Tage Ödlund årets SHF,are.

## Årets SHF:are och ordföranden tack för året som gått.

Efter julsagan tackade ordförande Rolf Lindqvist Ulf för det goda kåseriet. Rolf tackade också ”Jan-arna” för arbetet med frågetävlingen.

Till sist tackade Rolf deltagarna i köksgruppen för deras outtröttliga arbete under året, utan vilket månadsmötena hade blivit så mycket tråkigare.

Så var det dags att utse årets SHF:are. Utmärkelsen gick i år till Tage Ödlund för dennes engagemang i föreningen som inbegriper arbetet i tidningen, styrelsen, cafékvällar m.m. Till sist önskade Rolf en God Jul och ett Gott Nytt År.

*Text: Stefan Kihlberg*

*Foto: Tage Ödlund*

## Cafévårdar våren 2019.

4 feb. Solveig Gerdin-Ericson.

11 feb. Jimmy Blomqvist.

18 feb. Kent Almqvist.

25 feb. Bengt – Åke Björk.

4 mars. Ulf Hansson.

11 mars. Bo Bengtsson.

18 mars. Reidar Hilmersson.

25 mars. Teslow T-low Naess.

1 april. Bo Magnusson.

8 april. Rolf Lindqvist.

15 april. Eero Ericson.

22 april. Annandag Påsk.

29 april. Solveig Gerdin-Ericson.

6 maj. Jimmy Blomqvist.

13 maj. Kent Almqvist.

20 maj. Bengt-Åke Björk.

27 maj. Ulf Hansson.

3 Juni. Bo Bengtsson.

10 juni. Reidar Hilmersson.

# Riksarkivets besök i Strömstad.

*Riksarkivet har firat 400 år och som en del i jubileumsfirandet besökte personal från Riksarkivet Strömstad för att presentera myndighetens verksamhet.*

Mötet på kvällen den 9 oktober hade samlat nära 100 besökare på Kulturhuset Skagerack. Arrangemanget var ett samarbete mellan Riksarkivet, kulturförvaltningen i Strömstad och Historieföreningen. Kultursamordnare Tove Meyer var värd för kvällen och hälsade alla välkomna.

## Riksarkivet då

Riksarkivet är en av Sveriges äldsta myndigheter och har anor från 1200-talet. Axel Oxenstierna lät 18 oktober 1618, på Gustav II Adolfs tid, utfärda en kansliordning som föreskrev hur det hela skulle vara organiserat. Det hade blivit allt viktigare att ta hand om alla brev och dokument som den växande stormakten producerade. Att veta vilka

som bodde i varje socken och hur mycket varje gård kunde producera var en förutsättning för stormaktspolitiken.



## Riksarkivet nu

Riksarkivet förvarar främst statliga och regionala handlingar. Det äldsta dokumentet är en engelsk mässbok från slutet av 900-talet. Arkivbeståndet omfattade 2015 hela 75 hyllmil handlingar och 130 miljoner digitalt sparade bilder. Myndigheten Riksarkivet består av Riksarkivet och Krigsarkivet, båda i Stockholm. De sju landsarkiv runt om i landet, där regionala och lokala handlingar förvaras, ingår också. Riksarkivet lyder under tryckfrihetsförordningen så handlingarna är i princip tillgängliga för allmänheten. Nytt är den digitala

forsarsalen, där digitaliserade handlingar, efter inloggning, är tillgängliga. Det hela är gratis.

Gästerna från Riksarkivet höll en intressant genomgång sin verksamhet. Visa- de exempel på handlingar från Strömstadstrakten, stadsvapen, tullhandlingar, gästgiveridagböcker och bilder från olika händelser i staden. Några bilder var utan datering och på frågor från gästerna som, ”när brann den här byggnaden”, kunde den lokalhistoriskt bevandrade församlingen ge exakta svar.

Vi fick också en presentation av hur släktforskning går till, med bilder av kyrkliga handlingar som födsel- och dopböcker, dödböcker och husförhörlängder. Man blev nästan lite sugen att sätta igång. Efter frågestund var alla i salen helt överens med Tove Meyer när hon tackade för en mycket trevlig och lärorik kväll.

*Text: Stefan Kihlberg*



Harald Simonsson berättar med biträde av kärestan Gunnel Andersson

## Turkiet runt på 3 veckor

*När någon gjort en resa har han alltid något att berätta. Se där, ett fritt översatt tyskt ordspråk. Den som har något att berätta kan oftast också göra det på ett mycket positivt sätt.*

En sådan berättare hade ett 60-tal SHF-medlemmar nöjet att lyssna till på årets första månadsmöte i Folkets Hus. Harald Simonsson gjorde tillsammans med Gunnel Anders-

son en rundtur i Turkiet på våren 2015.

Harald och Gunnel ingår inte i den grupp som normalt kallas för charterturister. Nej, självarrangerat och äventyrsfullt ska det vara. Av hans berättelse framgår att han och hans kvinna föredrar det lite enklare men äventyrligare. Första dagen och övernattningsplats bokat är att föredra men sedan löses frågan efter hand. En "resehandbok" är alltid bra att ha införskaffat i god

tid. Sedan ska den ligga med i bagaget. Lämpliga platser att besöka hittar man via kartor och beskrivningar. Hela Turkiet, som resan gick till, är fullt av historiska platser, borgar, slott, övergivna ruiner av dylika.

### Liten resegrupp

Första anhalten för denna lilla grupp, Harald, Gunnel och reseboken var det sydligt belägna Antalya, vid Medelhavet. Därefter bar det iväg norr ut i buss





*Turkiets flagga syntes över allt men inte alltid på flaggstång.*

i cirka 3 timmar. Det var ett känt svenskt bussfabrikat, men en tydligt bättre standard än de som rullar i Sverige. En bekväm resa tog dem upp på ungefär 1200 meter över havet.

Många lämningar av det Osmanska tiden beskådades, och beundrades. Enorma var resterna av borgar och amfibiateatrar där det säkerligen rymdes många tusen åskådare. Runt om i hela Turkiet finns det anläggningar av det slaget. Krig har härjat och förstört mycket av det som en gång byggts upp från några århundraden före Kristus. Det Osmanska riket byggdes upp på 1300-talet och avecklades år 1920 då fred slöts i Sevres. Det Osmanska riket upphörde därmed.

## Trevligt och positivt folk

Att här återge alla de platser som besöktes låter sig inte göras. Resan gick som sagts norr ut men inte så långt som till Istanbul. Ett sådant resmål ingår inte bland de som Harald och Gunnel prioriterar. Långt bättre upplevelse av landet och folket får man vid besök i mindre städer och byar. Där blev de vid flera tillfällen inbjudna, invinkade, till enkla men trevliga människor. Språkkunskaperna var inte alltid de bästa men man kunde oftast göra sig förstådda åt båda hållen.



*Amfiteatrar är bland de många lämningarna i Turkiet.*

Återresan ner mot Antalya gick på den västra sidan av Turkiet. På vissa ställen såg man över mot de grekiska öarna Kos och Lesbos. Detta var Haralds femte besök i Turkiet och säkerligen inte det sista. Under föredraget visades ett antal bilder, både självtagna och hämtade ur böcker. Bilder föreställande rikligt fyllda fat med frukostmat, gärna serverade på en altan och även bilder på hotellgångar där man övernattat. Harald Simonsson kan berätta på ett enkelt och humoristiskt sätt, ibland med hjälp av sufflören, Gunnel Andersson. Hjälpen har Harald också haft av Jörgen Andersson när det gäller det tekniska med bildspel och sammanställning av programmet.

Efter några frågor från publiken avtackades han av föreningens ordförande Rolf Lindqvist med en gåva.

*Text och foto: Tage Ödlund.*

# PROFILEN Dan Nicklasson

*Är uppvuxen i Uddeval-  
la. Flyttade till Strömstad  
1984. Gift med Marita och  
har två vuxna barn och  
ett barnbarn. Utbildad till  
maskiningenjör men har till-  
bringat arbetslivet ombord  
på Kustbevakningens fartyg  
som maskinist, skeppare  
m.m. Utbildad räddningsdy-  
kare. Flugit som systemope-  
rator på kustbevakningsfly-  
get. Numera pensionär.*

## Vilket historiskt skeende skulle du vilja dyka ner i för en dag?

Någon gång under Vikingati-  
den. Från 800 talet till 1100 ta-  
let. Det är en omtumlande tid  
när Skandinavien befolkning  
ökade, samtidigt som skepps-  
byggarkonsten utvecklades.  
Detta var säkert en bidragande  
orsak till alla vikingafärder  
som ägde rum i Europa med  
omnejd.  
Bland sjöfararna fanns säkert  
många handelsmän men dom  
flesta historierna handlar om



plundringståg. Dom måste  
ha varit extremt duktiga på  
att navigera och hantera sina  
skepp. Spåren efter denna tid  
finns fortfarande runt om-  
kring oss, spännande.

## Vilken historisk per- son skulle du vilja träffa?

Christopher Polhem. Jag skulle  
fråga honom hur dom fick  
upp "Luren" från Strömstad  
till Hällesmörk. Han var en en-  
ergisk och duktig uppfinnare.  
Berömd för slussbyggen och  
gruvdrift bland annat.  
Under hans livstid gick Sverige  
från stormakt till vetenskaps-  
nation. Han adlades av Karl  
XII för Sveriges tekniska  
utveckling.  
Polhem var i högsta grad med-  
veten om sin genialitet. Det  
skulle dröja flera århundraden  
innan hans like stod att finna.  
I alla fall enligt honom själv.  
Han var den Svenska mekani-  
kens fader.

## Vilket historiskt årtal har fastnat hos dig?

År 1066, slaget vid Hastings.  
Invasionsstyrkan ledes av Wil-  
helm Erövraren från Norman-  
die. Några av hans förfäder var  
vikingar.  
Saxarna ledes av den Ang-  
losaxiske kungen Harald  
Godwinson, även han delvis av  
vikingaätt. Haralds styrkor var  
försvagade efter att ha segrat  
vid slaget om Stamford Bridge  
tidigare mot en Norsk vikinga-  
här ledd av Harald Hårdråde.  
Willhelm segrar och förloppet  
finns att tyda på Bayeuxtape-  
ten. Harald Hårdråde, som för-  
resten var kompis med fogden  
Haldor Brynjolfsson den äldre  
på Vättlanda gård i Skee.

# Så här blir filmkvällarna

*Planeringen för SHF:s kommande filmkvällar på museet är nu klar.*

## Torsdag 31/1. "Fröken Chick"

är från 1959 med Sickan Carlsson och Hasse Ekman i huvudrollerna. Det berömda TV-programmet "Kvitt eller dubbelt" är bärande del i filmen.



## Torsdag 14/2: "Memphis Bell"

är den sanna historien om besättningen på bombplanet "Flygande fästning" på uppdrag över Tyskland under andra världskriget. De är utlovade hemförlovning

efter 25 uppdrag. De har lyckats överleva 24 uppdrag, nu väntar det sista...



## Torsdag 14/3: "Den glade skräddaren"

är en dramafilm från 1945 med Edvard Persson i huvudrollen. Han bor med fru och åtta barn i ett litet samhälle i Skåne. Olika händelser mellan byns invånare för handlingen framåt.



## Torsdag 28/3: "Prinsessa på vift"

är en romantisk komedifilm från 1953. Prinsessan Ann (Audrey Hepburn) vill uppleva Rom på egen hand utan kungliga förpliktelser. Hon träffar Joe Bradley (Gregory Peck) som är journalist på jakt efter ett scoop, men kärleken raserar hans planer.

Alla filmer startar kl. 18.30 och plats kan bara beredas för ca. 50 personer. Det gäller alltså att vara ute i god tid.



*Margaretha Hvitfeldt var en genom tiderna Bohusläns mäktigaste kvinna.*

## Nya hemligheter i gravvalv

*Lennart Palm har bokstavligt talat grävt vidare bland gravvalv och kommer på februarimötet att ge oss nya inblickar i personer som satt avtryck i historien.*

Vi minns Lennarts mycket uppskattade föredrag förra året med rubriken "Dödskul och gravallvarligt".



*Lennart Palm låter oss träffa personer med avtryck i historien.*

Bland de personer vi får möta denna gång är bl a grosshandlare Georg Seaton, med anor från Skottland, och som kring förra sekelskiftet gjorde sig en förmögenhet i Göteborg. Han lät bygga en gigantisk gravplats på Östra kyrkogården i Göteborg och som än idag är Nordens största på en allmän kyrkogård. Kostnad, i dagens penningvärde, 65 milj kr!

En annan stormrik person som Lennart skall berätta om, är Margaretha Hvitfeldt. Född 1608 när Bohuslän var norskt område och död i det svenska landskapet 1683. Hon ägde jord i stora delar av Västsverige och blev känd som en mäktig donator. Vi får också träffa mannen som tvingades läsa upp drottning Christinas avskedsbrev eftersom Axel Oxenstierna var alltför bedrövad över drottningens beslut att lämna Sverige.

*Text: Åke Svanberg*

*Foto: Tage Ödlund*



*Gunilla Hegardt kommer att berätta om sin pappa doktor Hegardt.  
(Foto Jenny Johansson STNB)*



*Gunnar Hegardt var läkare i  
Strömstad i nästan 50 år.*

## Gunnar Hegardt – Strömstads doktor

*Gunnar Hegardt kom till Strömstad 1931 och han fortsatte sin läkargärning här i nästan 50 år!*

Det betyder att praktiskt taget alla strömstadsbor födda på 1930-, 40 eller 50-talet har träffat honom under hans tjänsteutövning. Om sin pappa berättar Gunilla Hegardt på månads/årsmötet den 6:e mars.

Gunilla gick i sin fars fotspår och blev läkare. Nu efter pensioneringen har hon ägnat mycket tid till att gå

igenom pappans omfattande dagboksanteckningar. De börjar under hans första tid som provinsialläkare på 1920-talet i Norrland, där han dag för dag nedtecknar de oftast mycket kärva förhållanden som rädde.

I Strömstad blev Gunnar Hegardts namn synonymt med "DOKTORN": skol-läkare, sjukresor, barn-avårdscentralen, ålderdomshemmet – i praktiskt taget alla sammanhang där det behövdes en läkare var han på plats. Inte minst un-

der andra världskriget fick han vara med och ta emot rader av norska flyktingar som tagit sig till Strömstad. I sina dagböcker skriver han bl a: "De kunde vara upp till 50 per dag, jag tog difteriprov på dem och undersökte eventuella sjuka eller skadade".

På mötet i mars kommer Gunilla att ge oss många inblickar i Gunnar Hegardts liv och läkargärning.

*Text: Åke Svanberg*



*Jakten på val längst ned på jordklotet var en stor industri för hundra år sedan.*

## Valfångstminnen efterlyses

*I början av 1900-talet var Sandefjord i Norge centrum för den stora norska valfångstperioden.*

Fartyg från Sandefjord tog sig den flera månader långa färden ner till Antarktis, där jakten på val ägde rum. Från norra Bohuslän beräknas flera hundra personer ha tagit del i valfångstventyret. Nu efterlyser Strömstads Historieförening tillsammans med Dick Johansson, Tanums Hembygdsförening, kontakter med personer som har/ har



*En av de landade blåvalarna som skall styckas för vidare hantering. Foto: Hvalfångstmuseet.*

haft släktingar, vänner eller andra minnen från den här perioden.

Kontakt har tagits med Hvalfångstmuseet i Sandefjord där man följer detta initiativ med stort intresse.

Hör alltså av er till:

[info@historieforeningen.se](mailto:info@historieforeningen.se),  
eller Dick Johansson  
070-561 59 32.

Vi återkommer med mer information om denna speciella historiska händelse i kommande SHF-tidning.

*Text: Åke Svanberg*



## KALLELSE & DAGORDNING ÅRSMÖTE 2019

Onsdag 6 mars Kl. 19.00  
Folkets Hus, Strömstad

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av ordförande för mötet
- 3 Val av sekreterare för mötet
- 4 Årsmötets stadgeenliga utlysning samt dagordningens godkännande.
- 5 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
- 6 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
- 7 Förvaltningsberättelse för räkenskapsåret
- 8 Revisionsberättelse
- 9 Ansvarsfrihet för styrelsen
- 10 Inkomna motioner
- 11 Styrelsens budgetförslag
- 12 Fastställande av medlemsavgift
- 13 Val av för tiden till och med nästa ordinarie årsmöte
  - föreningens tillika styrelsens ordförande
  - ledamöter i styrelsen
  - Val av två suppleanter
  - revisorer och suppleanter för dem
  - valberedning
- 14 Övriga på föredragningslistan upptagna ärenden
- 15 Avslutning av årsmötet.

**Gästföreläsare: Gunilla Hegardt "Min pappa husläkaren"**

*Välkomna önskar styrelsen!*

# Kommande möten

Månadsmöte

## GRAVALLVARLIGT OCH DÖDSKUL DEL 2

Onsdag 6 Februari  
Folkets Hus kl. 19.00  
Föreläsare: Lennart Palm

Årsmöte

## MIN PAPPA HUSLÄKAREN

Onsdag 6 mars  
Folkets Hus kl. 19.00  
Föreläsare: Gunilla Hegardt

Månadsmöte

## PUTIN OCH TRUMP "HUR RÄDDA SKALL VI VARA"

Onsdag 3 april  
Strömstad Spa kl. 19.00  
Föreläsare Stig Fredrikson

Månadsmöte

## HISTORISK VANDRING TISTEDALEN NORGE

Samäkning., Onsdag 1 maj  
STD museum entré kl 18.00  
Guide Bo Magnusson

### Medlemmar!

*Sedan starten för 24 år sedan har  
textrutan bredvid aldrig varit tom!  
Hjälp oss fylla den även i framtiden!*

### Nya medlemmar i SHF: Mycket välkomna:

Berit Simonsson.  
Strömstad  
Anette Knutsson.  
Strömstad  
Elna Knutsson.  
Strömstad

Gunilla Knutsson.  
Strömstad  
Fredrik Johansson  
Strömstad  
Kerstin Jörgensson  
Strömstad

## Vi sponsrar Strömstads Historieförening



Studieförbundet  
Vuxenskolan



STRÖMSTAD



TOTAL SKARGÅRDSUPPLEVELSE



Strömstads Bokhandel AB  
452 30 Strömstad

