



# Strömstads Historieförening

Årgång 23 • Nummer 128 • Februari 2018



Hilmas  
två Alaska

Hur knopar blev  
knop

Mugabes mannagryn

# Full fart in i 2018

**Detta nummer** pryds av Karl XII på omslaget. Passar väl eftersom mycket det här året kommer att handla om 300-årsminnet av slutfasen i det stora nordiska kriget. Och då Strömstad kom att inta en central roll. Mer om SHF:s aktiviteter i detta ämne hittar du på sid. 3.

**Kort rapport** om Emiliefilmen berättar att temat nu är i slutfasen av grovklippningen och det hela lovar gott! Men att göra en film är ett mödosamt arbete. Mycket återstår med ljudläggning, färgkorrigering, speakertexter m.m. Något visningsdatum är ännu inte fastställt men vi skall informera i god tid.

**Vi har haft** flera mycket välbesökta möten sen sist, både julmötet och nu senast om Hilmas Alaska. Ni läser mer om detta på sid. 7 och 10.

### Strax efter att texten

”Drömmar om en vit jul” lämnades till tryckeriet började det snöa i Strömstad! Bättre sent än aldrig tycker en del, andra att det snart regnar bort...

*Text: Åke Svanberg.*



## RESEGRUPPEN

SHF planerar en resa till Göteborg den 19 maj. Boka datumet redan nu. Mer information i apriltidningen.

# Börja det nya året med studiecirkel!

*Nu startar SHF upp med intressanta studiecirkelar.*



## Café Vinyl

vårsäsong, kommande träffar.(preliminärt):  
25/1, 8/2, 22/2, 8/3,  
22/3, 5/4, 19/4, 3/5.

## Foto.

Start 17 januari se övriga datum på vår hemsida.

## Det norska Bohuslän.

24/1, 15/2, 15/3, 26/4,  
31/5

Plats: Våra lokaler på Strömstads museum.

Starttid är 18.15

Välkommen!!

*Text: Rolf Lindqvist*

# Strömstad minns 1718

*I år kommer SHF att vara engagerat i en rad projekt som tar oss 300 år tillbaka i tiden.*

Strömstad befann sig då i centrum av slutskedet av det stora nordiska kriget. Staden blev på några år ett enormt härläger för Karl XII:s anfall på Norge och som slutade med kungens död den 30 november.

Bl a kommer flera föreläsningar att hållas i detta ämne. Onsdagen den 4 april kan vi lyssna till Harald Simonsons föredrag ”Strömstad 1718” på månadsmötet i Folkets Hus.

Onsdag den 1 augusti blir det en historisk vandring med Bo Magnusson som guide. Programpunkten heter ”En ovanlig stadsvandring i Strömstad”

Thomas Bergstrand, Bohusläns museum, håller onsdag 5 september föredraget ”Kungens alla skepp” som blir en marinarkeologisk resa i det stora nordiska krigets kölvatten.

”Hur dog Karl XII?” är rubriken på föreläsningen av Bengt Liljegren onsdag den 31 oktober. Bengt Liljegren är en av landets främsta experter på Karl XII. I sin historiska forskning har han gått på djupet i kungens liv och död.

SHF arbetar tillsammans med Bohusläns



museum och Strömstads kommun på en speciell tematidning med titeln ”När kriget kom”. Här tas upp en rad aspekter av de militära slagen, Strömstad som centrum för anfallsplanerna på Norge, spåren från befästningarna, de marina fynden, den makalösa galärtransporten m.m. Tematidningen skall komma från trycket lagom till World Winter Festival i Strömstad den 16 mars.

I länken finner ni programmet om ”1718” och som administreras av Bohusläns museum.

<https://goo.gl/yfFSrz>

*Text: Åke Svanberg.*

**Strömstads  
Historieförening**  
nummer 128, årgång 23  
Februari, 2018.  
Södra Hamngatan 26  
452 30 Strömstad

**Redaktion**  
Rolf Lindqvist, Tage Ödlund,  
Ulf Hansson, Åke Svanberg

shf.red@historieforeningen.se  
www.historieforeningen.se  
www.facebook.com/  
historieforeningen

**Foto omslag:** Karl XII,  
målning av Heinrich Wedekind  
(Nationalmuseum).

**Tryck och produktion**  
Nordbloms Trycksaker AB  
Hamburgsund, 0525-332 84

**Papper** 130 gr silk

**Styrelsen**  
Ordförande  
Rolf Lindqvist, 073-963 99 93  
rl.lindqvist@telia.com

Vice Ordförande  
Sonia Svensson, 070-21 35 220  
svenssonsonia@gmail.com

Sekreterare  
Tage Ödlund, 073-143 30 75  
tageodlund@gmail.com

Kassör  
Ingrid Sundemar, 0526-253 01  
ingrid.sundemar@telia.com

Ledamöter  
Ulf Hansson, Kristina Moosberg,  
Bo Magnusson, Tommy Grahn,  
Åke Svanberg

**Medlemsavgift**  
195 kr för år 2018  
BG. 5371-5389

**454 Medlemmar**

Klubbrummet på Strömstad  
Museum håller öppet för  
medlemmar varje måndagskväll  
vår och höst kl 18-20.  
Välkommen in på fika och samtal.



## *Drömmar om en vit jul...*

*Den här vintern har snön lyst med sin frånvaro. Åtminstone i vår del av landet.*

Jul- och nyårshelgen blev återigen en grön period och statistiken visar också att vi går mot ett allt varmare klimat.

Ulf Hansson kan bekräfta att det är ont om vinterbilder i den mycket stora fotosamling som finns på

Strömstads museum. Men en och annan ligger där, bl a denna av fotografen Evert Dahlgren som i över 50 år dokumenterade Strömstad och dess invånare.

Här har han förevigat staden en kväll efter ett stort snöfall år 1959. Det är Kvarnbacken på Klockaregatan, vänster i bild är Paeppegården och nedan-

för backen ligger gamla kvarnen där Strömstads Tidning tidigare hade sina lokaler. I bakgrunden skymtar Rådhuset. Så visst är detta ett vackert bevis på att det har snöat då och då i Strömstad!

*Text: Åke Svanberg  
Foto: Evert Dahlgren*

# PROFILEN Harald Simonson



*Född i Strömstad 1949. Uppväxt i Näsinge, gick ut i arbetslivet efter realexamen. Första jobbet var timmerkörning med häst 1965, följdes av jobb som stenarbetare och skogshug-gare. Arbete inom bygg och anläggning i Sverige och Norge. Starkt intresse för andra kulturer och folk vilket lett till många självplanerade långresor till udda platser i världen.*

## Vilken historisk person skulle du vilja träffa?

Karl XII lär jag väl träffa vid sjön Lången så jag väljer Qin Shi Huangdi död 219 f.Kr. Skapade med Qinriket som bas ett enat Kina genom att med vapenmakt lägga under sig grannprovinserna. Som kejsare arbetade han för att imperiet skulle bli en administrativ enhet och varje försök till

uppror slogs brutalt ner. Han påbörjade bygget av den stora muren och mot slutet blev han sinnessjuk och livrädd för att alla de fiender han dödat skulle hämnas honom i nästa liv. En armé av 8 000 soldater och hästar i lera vaktar hans grav utanför den gamla huvudstaden Xian.

## Vilket historiskt skeende skulle du vilja dyka ner i för en dag?

Sommaren 1718 pågick landtransporten av krigsfartyg från Strömstad till Idefjorden. Dagarna runt den 20:e augusti drogs den nästan 20 m. långa 39-tonnaren Luren upp ur sjön Lången för att släpas upp för den branta Huslösbacken. Flera hundra man deltog, Karl XII var sannolikt på plats. Hur bar man sig åt? Jag skulle gärna velat sitta i en eka på Lången och tittat på.

## Vilket historiskt årtal har fastnat hos dig?

Dålig fantasi kanske men måste bli 1718, året för mitt specialintresse galärtransporten och Karl XII:s tid i Strömstad. Ingen stad i Sverige har under ett års tid upplevt en byggboom liknande den som drabbade Strömstad detta år. Det lilla samhället förvandlades till en stor befäst militärbas med skansar och kanonbatterier. Dessutom en mängd magasin, logement, kvarnar, bageri, bryggeri, bränneri... Transportfartyg kom och gick i skytteltrafik, staden sjöd av liv. Som kronan på verket blev Karl XII skjuten detta år och fälttåget avbröts.

## RETRO: Hur knopar blev knop

På Mörks museum i Hogdal finns en handlogg i samlingarna. Lars Hansson i Björnsund skänkte den till museet på 60-talet. Varifrån han fått den är okänt. Lars var skrothandlare och fiskare och det är troligt att han fått den ihop med skrot och lump. Loggen är inte komplett då linan saknas, men skäddan och ett löpblock finns med. Det skall också finnas ett timglas. Det är troligt att handloggen kommer från en segelskuta. Där användes den i samband med navigering, och det var viktigt att veta hur fort båten tog sig fram för att veta position över öppet vatten. Någon ålder på handloggen vet vi inte, men den är troligen från 1800-talet. Handloggen

ersattes senare av släplogg, en propeller som släpades i vattnet efter båten, kopplat till ett mekanisk visare. Dagens loggar är styrda via satellit.

En handlogg skall bestå av skädda som är av trä eller segelduk och stannar i vattnet när den slängts ut. Den har en lång lina med knoppar på ett avstånd med 14,4 meter. Man måste även ha en klocka eller ett timglas med en tid på 28 sekunder. Under denna tid löpte repet ut genom ett block och så många knopar som passerade blocket under tiden "timglaset rann ut" var lika med fartygets hastighet. 1 knops fart är = 1852 meter/timme, (en nautisk mil). 1 kabellängd är 185,2.

*Jan Johansson, Hogdals Hembygdsförening visar upp den ålderdomliga handloggen.*

Ursprunget är att repslagarbanorna var så långa, då trossar eller kablar skulle ha den längden.

Lars levde på att gå runt i bygden och köpa upp skrot. Han kunde inte cykla men gick runt i hela socknen och fick på så sätt ihop skrot. Köpte även tagel från häst och ko, samt lump (gamla textilier). Lumpen användes i pappersindustrin.

Lars höll åtminstone på med sin verksamhet till början på 60-talet. Det var den tidens återvinning.

*Text: Jan "i kavle" Johansson.  
(janikavle@hotmail.com)  
Foto: Tage Ödlund*



Rolf Lindqvist tackade köksgruppen för årets insatser.

## Stökiga stjärngossar

*Att gå med stjärnan var en jultradition i gamla tiders Strömstad. Pengar skulle samlas in till fattiga, men det skedde under uppslupna och ibland tumultartade former.*

Ulf Hansson kåserade på julmötet om en speciell sed i Strömstad: En stor, dekorerad stjärna fästes på en stång och bars av ett sjungande följe med stjärngossar i spetsen. Tåget gick från dörr till dörr. Där det släpptes in blev det mera sång och även ett julspel. Till seden hörde att det skulle bjudas på supar. - Så föreställningen blev inte vackrare efter hand, sa Ulf Hansson. Ett år dristade sig nordsidans följe till att gå över ån,

något som ledde till slagsmål med sydsidans tåg. Till slut tröttnade både kyrka och magistrat på traditionen, som förbjöds. När sydsidan ändå ville fortsätta blev det handgemäng med prästen och i slutet av 1860-talet sattes definitiv punkt.

Decembermötet rymde också en traditionell frågesport. Jan Andersson och Jan Nilsson bjöd på ett underhållande tävlingsupplägg med frågor om allt från onödiga uppfinningar till signaturmelodier och regenters valspråk. Utslagsfråga fick skilja två av de tre lagen åt. Vinsten gick till Sonia Svenssons lag, där Tommy Grahn och Åke Sundemar ingick.



Åke Sundemar, Sonia Svensson och Tommy Grahn fick diplom som bevis på segern i frågetävlingen.

Julmötet hölls samma dag som Finland firade 100 år av självständighet, något som uppmärksammades med dukning i blåvitt. Köksgruppen tackades för insatserna för detta och årets övriga månadsmöten. Ingrid Sundemar hyllades som årets SHF-are, se särskild artikel!

*Text: Ann-Katrin Eklund*

*Foto: Tage Ödlund*



*-Kanske var de alltför tålmodiga och saktmodiga i Zimbabwe som inte revolterade tidigare mot Mugabe, sa Bengt Therner, som på julmötet gav sitt perspektiv på höstens dramatik i landet.*

## Mugabe och manna- grynen

*-Jag hoppas, som alla mina gamla vänner i Zimbabwe, att landet nu får en ny chans. Det sa SHF-medlemmen Bengt Therner, före detta utrikeskorrespondent som i flera år rapporterade med Harare som bas.*

Bara några veckor efter Robert Mugabes fall fick deltagarna i SHF:s decembermöte initierade kommentarer av Therner, som efter pensioneringen återvänt till sin gamla hemkommun Strömstad.

Bengt Therners historiska tillbakablick spände över en forntida, högstående kultur, brittisk kolonisation, rasistisk vit regim, befrielsekamp och det vanstyre som föregick störtandet av Mugabe.

Therner var 1985-1990 stationerad i Harare, huvudstad i det då nya och självständiga landet





Zimbabwe som uppstått sedan Ian Smith och den vita minoritetsregimen i Rhodesia fallit. Mugabe var frihetshjälten som blev premiärminister, från 1987 president.

Mugabes hustru Sally hade under sin exil i Sverige, bosatt hos författaren Per Wästberg, lärt sig att mannagrynsgröt var en bra ersättning för den afrikanska majsgröten och hon ansåg att mannagrynen var bra för makens känsliga mage. Sveriges första ambassadör i Harare organiserade direktimport av grynen och i den kedjan blev Bengt Therner en viktig länk.

-Så det är genom mannagrynen Robert Mugabe blivit så livskraftig. När mannagrynsförsörjningen upphörde blev han galen, skämtade Therner.

## Tappade fotfästet

Kanske var det inte gröten utan Sally som var viktig.

-Efter hennes död förlorade han fotfästet.

Bengt Therner konstaterade att nya hustrun Grace, i sitt manipulerande för att ta över makten, gick ett steg för långt när vicepresidenten Emmerson Mnangagwa drevs bort. Sedan Robert Mugabe förmåddes avgå i november är Mnangagwa, en gång student i Lund, landets president.

-En man som nog har lika mycket blod på händerna som Mugabe men som förhoppningsvis lärt sig något av demonstrationerna innan Mugabe störtades, sa Therner.

Han var förhoppningsfull om Zimbabwes framtid:

-Ett fantastiskt land med bra folk och duktiga entreprenörer.

*Text: Ann-Katrin Eklund*

*Foto: Tage Ödlund*



## Ingrid årets SHF-are

*Det blev Ingrid Sundemar som valdes till årets SHF-are 2017.*

På julmötet blev hon hedrad med den speciella silverbägaren och diplom för sina insatser.

I motiveringen för utmärkelsen heter det: "Medlemmen har under många år varit en betydande och viktig person för vår förening. SHF har med åren vuxit i medlemsantal och breddat utbudet genom cirklar, föreläsningar och speciella evenemang. För att allt skall fungera måste någon hålla i de ekonomiska trådarna. Det har årets SHF-are gjort med den äran!"

Så grattis Ingrid. kassör i SHF.

*Styrelsen*



## Hilmas två Alaska

*En liten del av den publik som hörde Gunnel Wounsch berätta om Hilma Svedal.*

*2018 års första medlemsmöte måste kallas succé. Trots lite sämre väder var det många som tog sig till Folkets Hus för att närvara vid ett spännande föredrag.*

Närmare 115 betalande gjorde lokalen trång men stämningen var god och alla gick hem nöjda. Kvällen hade föregåtts av en intressegivande artikel i denna tidnings decemberupplaga. Dagen innan skrev STNB en artikel, annons i Veckovis och intervju i Radio Prime blev ytterligare draghjälp.

Efter att kaffe och smörgås serverats lämnades ordet till Gunnel Wounsch. Hon är ingift i släkten Wounsch. Hennes släktskap med guldgrävaren Hilma Svedal väckte nyfikenhet på denna kvinna. Det ledde till Alaska där hon, tillsammans med en kusin, försökte följa i Hilmas spår. Ett stort delmål var att likt Hilma tvätta

fötterna i Yukonfloden. Ett mål hon också nådde.

Hilma Wounsch lämnade Sverige på mitten av 1890-talet. Hon kom till New York och jobbade som hembiträde men längtade ut på andra äventyr. Målet blev Alaska och guldgrävardistriktet. Kom då i sällskap med många andra lycköskare. Tidvis stannade Hilma till och jobbade i små restauranger längs vägen. Hon gick ensam med ett gevär på axeln. Det fanns mycket björn i trakten och det gällde att vara rustad. Till slut hittade hon en plats och levde där ensam i 15 år. Guld hittade



*SHF ordförande Rolf Lindqvist tackar för en intressant redogörelse och överlämnar blommor.*

Hilma också. Så mycket att hon vid ett par tillfällen kunde åka hem till Sverige. Hon hade då med sig den man hon träffat och gift sig med i Alaska, norrmannen John Svedal.

Hilma Svedal gjorde sig en liten förmögenhet på sin inmutning. Guldet växlades in i dollar och en del syddes omärkligt in i en korsett för att minska risken för att bli bestulen. Till slut åkte paret Svedal till Sverige. John trivdes inte här utan åkte tillbaka till Alaska där han med tiden dog och begravdes. Hilma stannade i Strömstad och började på 1920-talet bygga sitt livsverk Alaska på Nord Långö. I början på 1930-talet togs de första gästerna emot. Det som Hilma byggde på Alaska var gjort efter förebilder i Amerika och Alaska. Däribland Golden Gate-bron i San Francisco. Hilma avled 1965, 95 år gammal.

Föredragshållaren Gunnel Wounsch tackades för ett intressant föredrag och Historieföreningens ordförande Rolf Lindqvist överlämnade en vacker blombukett.

*Text och foto: Tage Ödlund*



## Hallo Ledbury!

Det hoppas vi kunna utropa i september i år. SHF planerar alltså att besöka vår systerorganisation Mortimer History Society i staden Ledbury under några dagar (torsdag till måndag). Preliminära datum är 13, 20 eller 27 september. Vi reser med flyg från Landvetter till Birmingham och vidare med tåg till Ledbury. Pris per person kan beräknas till ca. 2500 kr.

Ledbury, som också är vänort till Strömstad, ligger i ett område känt för sin medeltidshistoria. Bl a nån timmas bilväg till Ludlow med stadens intressanta slott och kyrka. Styrelsen i Mortimer-föreningen har

redan utlovat att möta oss med ett späckat program. De kan också ordna övernattnings i engelska familjer eller bokning av hotell/pensionat. För att få reda på intresset är det viktigt att vi får en snar uppfattning om hur många SHF-are som kan tänka sig följa med på resan. Hör av er till [info@historieforeningen.se](mailto:info@historieforeningen.se) Mer detaljerade besked om detta vänortsutbyte kommer i tidningen, hemsidan och våra möten.

*Text: Åke Svanberg*

# HISTORISKA NÖTTER

## Gamla mått

**Fråga 1:** Tills sjöss användes avståndsmåttet Kabellängd. Hur långt var det?

1. 100 m

x. 185 m

2. 205 m

**Fråga 2:** Ett längdmått är ca 60 cm. Vad kallades detta?

1. Famn

x. Aln

2. Fjärding

**Fråga 3:** När man använde ett besman fick man fram måttet

1. Skålpund

x. Skäppa

2. Skrupel

**Fråga 4:** Ungefär hur mycket rymdes i en kagge?

1. 10 l

x. 20 l

2. 30 l

**Fråga 5:** Hur tjock ansåg man att isen skulle vara om man kunde köra på den?

1. En tvärhand

x. En storfot

2. En halvhal

Lycka till!

Med vänlig hälsning

Jan Andersson



*Stefan Meyer och Dan Nicklasson har lagt många dagar i naturen och kvällar vid kartor och böcker för lära sig mer om forntiden.*

## Vem var Brynjolf Ulfaldi?

Svaret på rubrikens fråga kanske vi kan få vid februari månads medlemsmöte. Redan nu kan sägas att det var en högreståndsperson som ligger begravd i trakten kring Vättnland.

Under en del av år 2017 har det pågått en arkeologikurs i föreningens regi. Ledare har varit Dan Nicklasson och Stefan Meyer, som båda under många år haft spår i naturen som sitt övergripande intresse.

Att vandra runt i naturen och försöka se spår av våra förfäders liv ger upplevelser på många sätt. Inte bara

frisk luft och möjligheten att se vilda djur. För den observante kan det ge mer. – Här går en halv väg. Vad är det? Gick den mellan ett par byar eller till egna marker en bit bort? Där är ett stenröse, en grav. Kanske efter någon betydande och inflytelserik person för länge sedan. Stenar upplagda på visst sätt tyder på en bosättning, en byggnad. Vad finns mer i området som gör platsen till en by? – Har det med tanke på närheten till havet funnits så kallade vikingabyar i Skee´s omgivningar?

Niklasson och Meyer har under hösten mest intresserat sig för Skee och dess omgivningar. Man har studerat gamla handritade kartor, läst gamla skrifter, kyrkoböcker, domböcker och mycket mer. De har samlat på sig en hel del att delge oss vid februari-mötet. Vi ser fram emot en intressant föreläsning i Folkets Hus den 7 februari. Välkommen då.

*Text och foto: Tage Ödlund.*



## Från Melodikrysset till dolda gravvalv

*Lennart Palm är välkänd från radions melodikrysset där han medverkat i många år. Och vi i SHF minns honom också när han ackompanjerade Stefan Ljungqvist på 20-årsjubileet 2016.*

Men Lennart Palm har, vid sidan om musiken, ett helt annat specialområde – det något udda intresset för högreståndsgravar från 1600- och 1700-talen.

Under åren har han dokumenterat ett stort antal gravar runt om i landet och tagit del i restaureringsprojekt, bl a tillsammans med Kungliga livrustkammaren.

Nu får vi chansen att träffa Lennart Palm på månadmötet i mars då han kommer att krydda sitt föredrag med bilder på kistor och gamla gravvalv. Och hans berättelser innehåller roliga, drastiska och smått osannolika inslag om de

*Lennart Palm är inte bara musiker. Han har, bokstavigt talat, gått på djupet i sitt specialintresse om kistor och gamla gravvalv.*

som begravdes i de påkostade kistorna. Det kunde ta ett helt år att tillverka dessa påkostade kistor i koppar och silver med gulddetaljer.

Det var för övrigt i samband med en julturné med Lillbabs som detta historiska intresse väcktes hos Lennart Palm. Hur det gick till får vi veta mer om på mötet den 7 mars.

*Text: Åke Svanberg*

# KALLELSE & DAGORDNING

## Strömstads Historieförening

# ÅRSMÖTE 2018

Onsdag 7 mars - Folkets Hus - Strömstad - Kl. 19.00

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av ordförande för mötet
- 3 Val av sekreterare för mötet
- 4 Årsmötets stadgeenliga utlysning
- 5 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
- 6 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
- 7 Förvaltningsberättelse för räkenskapsåret
- 8 Revisionsberättelse
- 9 Ansvarsfrihet för styrelsen
- 10 Inkomna motioner
- 11 Styrelsens budgetförslag
- 12 Fastställande av medlemsavgift
- 13 Val av för tiden till och med nästa ordinarie årsmöte
  - föreningens tillika styrelsens ordförande
  - ledamöter i styrelsen
  - Val av två suppleanter
  - revisorer och suppleanter för dem
  - valberedning
- 14 Övriga på föredragningslistan upptagna ärenden
- 15 Gästföreläsare: Lennart Palm "Gravallvarligt och dödskul"



Välkomna önskar styrelsen!

# Kommande möten

Månadsmöte

## ARKEOLOGI: VEM VAR BRYNJOLF ULFALDI?

Onsdag 7 februari  
Folkets Hus kl. 19.00

Föreläsare Dan Niklasson & Stefan Meyer

Årsmöte

## GRAVALLVARLIGT OCH DÖDSKUL

Onsdag 7 mars  
Folkets Hus Kl. 19.00  
Föreläsare: Lennart Palm

Månadsmöte

## STRÖMSTAD 1718

Onsdag 4 april  
Folkets Hus kl. 19.00  
Föreläsare Harald Simonson

Månadsmöte

## HISTORISK VANDRING GREBY GRAVFÄLT GREBBESTAD / SOCKENMAGASINET TANUMSHEDE.

Onsdag 2 maj  
Strömstad museum kl 18.00  
Föreläsare Bo Magnusson

### Medlemmar!

*Sedan starten för 23 år sedan har  
textrutan brevid aldrig varit tom!  
Hjälp oss fylla den även i framtiden!*

*Nya medlemmar i SHF: Mycket välkomna:*

Gunnel Jonasson  
Erik Jonasson  
Bengt Therner

Gry Rödset  
Lippa Grane

## Vi sponsrar Strömstads Historieförening

